

## **Liturgie 7<sup>e</sup> zondag van Pasen – 24 mei 2020**

### **Kruisteken en Openingswoord:**

Pr. Zoals altijd heet God ons welkom in zijn huis in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Wachten... op de Geest. Eensgezind in gebed, horen we straks in het evangelie. In angst, in onrust, in het niet-weten, of fel geraakt door het onrecht. Wanhopig misschien, overvallen door gebeurtenissen die benauwen, door verdriet, eenzaamheid of dood. Nog niet gelovend, twijfelend en aarzelend, maar...wachten op de Geest. Steun zoeken bij elkaar. Wachten op Pinksteren, zo kunnen we deze 7<sup>e</sup> Paaszondag het best typeren.

### **Schulditanie:**

Pr. Ook vandaag beginnen we met een oprecht gebed om vergeving.

**Le.: Heer, die de bescherming zijt van ons leven, ontferm u over ons.**

**Le.: Christus, die gekomen zijt om ons eeuwig leven te schenken, ontferm u over ons.**

**Le.: Heer, die ons de Vader openbaart, ontferm u over ons.**

Pr.: Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen, ons zijn oneindige liefde schenken, en ons zo leiden naar nieuw en eeuwig leven. Amen.

### **Openingsgebed:**

Pr. Gij, God, baken in de tijd, licht op onze levensweg, laat ons niet verweesd achter, maar bemoedig ons hier en nu met uw woord dat vol belofte is. Kom met uw geestkracht te midden van ons. Dat vragen wij U door Jezus, onze waarheid, ons behoud voor tijd en eeuwigheid. Amen.

### **Eerste lezing: (Handelingen 1, 12-14)**

Nadat Jezus ten hemel was opgevaren keerden de apostelen van de Olijfberg naar Jeruzalem terug. Deze berg ligt dichtbij Jeruzalem op sabbatsafstand. Daar aangekomen gingen zij naar de bovenzaal waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, zoon van Alfeüs, Simon de IJveraer en Judas, de broer van Jakobus. Zij allen bleven eensgezind volharden in gebed samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.

### **Evangelie: (Johannes 17, 1-11a)**

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei: 'Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat de Zoon U verheerlijk. Gij hebt Hem immers macht gegeven over alle mensen om eeuwig leven te schenken aan allen die Gij Hem gegeven hebt. En dit is het eeuwig leven, dat zij U kennen, de enige ware God en Hem die Gij hebt gezonden, Jezus Christus. Ik heb U op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen dat Gij Mij hebt opgedragen te doen. Gij, Vader, verheerlijk Mij thans bij Uzelf en geeft Mij de heerlijkheid, die Ik bij U had eer de wereld bestond. Ik heb uw Naam geopenbaard aan de mensen die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. U behoorden ze toe; Mij hebt Gij ze gegeven en zij hebben uw woord onderhouden. Nu weten zij dat al wat Gij Mij gegeven hebt van U komt. Want de boodschap die Gij Mij hebt meegedeeld, heb Ik hun meegedeeld, en zij hebben ze aangenomen en naar waarheid erkend dat Ik van U ben uitgegaan, en zij hebben geloofd dat Gij Mij hebt gezonden. Ik bid voor hen. Niet voor de wereld bid Ik, maar voor hen die Gij Mij gegeven hebt, omdat zij U toebehoren. Al het mijne is van U en het uwe is van Mij. Zo ben Ik in hen verheerlijkt. Ik blijf niet langer in de wereld, zij echter blijven in de wereld, terwijl Ik naar U toe kom.'

## Homilie

De eerste lezing vertelt vandaag onder meer over angstige leerlingen, die samen met Maria zich in het bovenzaaltje verschuilen. Het was het zaaltje waar ze samen met Jezus het laatste avondmaal gevierd hadden. Misschien gingen ze daar schuilen om mekaars hand vast te houden, nu het zo donker was in hun leven. Als we mekaars handen aanraken, krijgen we misschien genoeg hoop, om ze tot een gebed te vouwen. Zoals dat groepje in dat zaaltje. Bidden is sterker dan we durven denken, in deze moderne tijden.

Goede mensen, we staan vandaag tussen Hemelvaart en Pinksteren: precies negen dagen van verwachting: een zwangerschapstijd. Met Maria mogen wij bidden om de Geest. Dat is een eerlijk gebed om hulp, om bezieling, inzicht en kracht om te kunnen doen wat er van ons gevraagd wordt, om te kunnen zeggen: "Mij geschiedde naar uw woord." Van bidden verandert de situatie niet: slechte examens worden er niet beter door, oorlogsgeweld kan je er niet zomaar mee stoppen en een ziekte wordt niet plots minder kwaadaardig. Maar wie in zijn nood naar God durft te gaan wordt gaandeweg, al biddende zelf anders. Niet in één keer, maar door volhardend gebed. Bidden kan andere mensen van ons maken: milder, wijzer, steviger, hoopvoller, dankbaarder soms. Wie bidt om te krijgen en te hebben, die komt thuis met lege handen. Wie volhardend bidt om de kracht van Gods Geest, die mag hopen op verandering. Die kleine, eerste biddende gemeenschap in de bovenzaal staat nog altijd model voor ons kerkzijn, ook vandaag. Kerk is geen wereldvreemd organisme. Kerk is geen onveranderlijk museumstuk, ook al zijn er mensen die elke verandering verdacht vinden. Kerk is altijd een volhardende en biddende gemeenschap die in deze veranderde wereld met mensen op weg is en die gesterkt door Gods geest naar buiten treedt om goed te doen. Dat naar buiten treden als Kerk is onze corebusiness, zo leert ons paus Franciscus. We zijn er als Kerk om verkilde harten van mensen weer warm en enthousiast te maken.

Goede mensen: laten wij, in navolging van de eerste leerlingen van Jezus, in navolging van Maria, hier en nu bidden, ieder voor zich, en wij allen samen. Laten wij in deze zwangere tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren bidden om Gods goede Geest. Dat die Geest ons moge bezielen met kracht om naar buiten te treden als blijde mensen, die in Gods naam werken aan een mooiere wereld.

Marc Verwaeren, *pastoor-deken*

## Voorbeden:

Pr.: Bidden wij tot de Heer die luistert naar wie Hem aanroepen.

Le.: Voor hen die in de voetsporen van Jezus treden: dat zij, ondanks hoon en misprijzen, durven erkennen dat zij zich laten leiden door uw Geest... Laat ons bidden.

Le.: Voor hen die de boodschap van verzoening en vrede uitdragen: dat zij zich niet laten ontmoedigen door tegenwerking en mislukking, maar dat zij ervaren op deze manier U toe te behoren. Laat ons bidden.

Le.: Voor onszelf, voor allen die aansluiten bij onze geloofsgemeenschap: dat wij onze vreugde vinden in het doen van wat God wil. Laat ons bidden.

Pr.: Kom, Geest van God, als diepgang en kracht, als adem van nieuw leven. Amen.

**Gebed over de gaven:**

Pr. God, tot U bidden wij. Met open handen bieden wij U deze gaven aan. Open ook ons hart, opdat wij U oprecht kunnen danken voor al wat Gij ons geeft, nu en in eeuwigheid. Amen.

**Onze Vader:**

**Vredesgebed:**

Pr.: God, moge uw Rijk van vrede, liefde en gerechtigheid komen, niet ver van ons, niet later, maar hier en nu. Dan zal onze wereld gelijken op de aarde die Gij voor ons hebt gedroomd. Help ons vrede te maken voor elkaar, steun ons bij wat goed is en laat ons een troost zijn voor elkaar. De vrede van de Heer zij altijd met U.

**Communie:**

Pr.: 'Voor hen, die Gij Mij gegeven hebt, bid ik U,' hoorden wij in het evangelie. Voor hen is ook dit heilig voedsel, om zo te volharden in gebed en met elkaar verbonden te blijven. Zie dit gebroken Brood, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld...

**Bezinning na de communie:**

Le. Bijna is het zo ver. Ze zijn teruggekeerd naar Jeruzalem, ze zijn samen in de bovenzaal, ze blijven eensgezind volharden in gebed, de leerlingen samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Bijna, want de Geest is er nog niet. Ze kunnen nog niet spreken in tongen en talen, ze kunnen elkaar nog niet onbeperkt verstaan. In hun stilte zit ook iets van een koppig zwijgen. In hun stilte zit vastgevroren dat twee van hen de grootsten wilden zijn ten kost van de rest en dat ze met z'n allen steden wilden plat branden, die niet naar hun vrome woorden wilden luisteren. Bijna, even nog, en dan komt de adem van Gods Geest en Hij zal ten volle één maken wat was verdeeld, schoon maken wat vuil was en onrein. Hij zal met licht dat vol is van zegen, weldadig schijnen in hun duisternis.

**Slotgebed:**

Pr. God, onze Vader, het Woord van uw Zoon dat ooit gesproken heeft blijft klinken tot op vandaag. Wij bidden U: geef dat wij in de kracht van de Geest levende getuigen van Hem zijn. Dit vragen wij U door Jezus die altijd met ons is. Amen.

**Zending en zegen:**

Pr. God die ons zichzelf leert kennen door Jezus Christus en zijn Geest, moge ons bewaren in eensgezindheid en volhardend gebed. Zegene u de barmhartige God, de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.