

Je kan vandaag de dag geen auto meer kopen of er staat standaard een GPS in... Je weet wel, zo'n elektronisch apparaatje dat je via een satellietverbinding feilloos brengt waar je moet zijn en verwittigt je zelfs als er omleiding is of file en zelfs een ongeval... Wat mij intrigeert aan dat toestel, is de warme vrouwenstem die zegt: 'Over 800m rechts' en dan iets verder "over 300m rechts" en nog wat later "volgende rechts", of zelfs "je rijdt te hard"... En zo word je stap voor stap gebracht naar de plaats, de straat, het huisnummer waar je verwacht wordt. De goede oude vertrouwde landkaarten hebben blijkbaar helemaal afgedaan.

Vandaag kondigt Jezus in het evangelie aan dat Hij naar de Vader terugkeert, waarop Tomas radeloos reageert: "Heer, wij weten niet waar Gij heen gaat: hoe moeten wij de weg dan kennen?"

Tomas, opnieuw Tomas, over wie we een paar weken geleden lazen dat hij pas in de verrezen Heer zou geloven als hij zijn kruiswonden zag. Tomas die ook op de vijfde zondag van de veertigdagentijd al in beeld kwam. Daar lazen we dat Jezus beslist om naar Judea te gaan, omdat zijn vriend Lazarus gestorven is. De leerlingen proberen Hem tegen te houden, want ze zijn er zeker van dat Jezus in Judea zal vermoord worden.

En wat zegt Tomas? "Laten ook wij gaan om met Hem te sterven." De ongelovige Tomas? Vergeet het maar. Misschien is hij wel de meest gelovige van alle apostelen. Een leven zonder Jezus kan en wil hij zich niet eens voorstellen. Nog liever sterven met Jezus dan leven zonder Hem. Ook vandaag merken we die radeloosheid: "Heer, hoe moeten we de weg kennen als Gij er niet zijt?"

"Ik ben de weg, de waarheid en het leven", antwoordt Jezus. 'Ik ben uw feilloze en onfeilbare GPS. Waar je ook gaat of staat, Ik zal altijd bij je zijn en je altijd begeleiden. Met een warme stem zal Ik je zeggen welke richting je moet aanhouden, welke hindernissen je moet ontwijken, welke wegen onbegaanbaar zijn. Nooit zal Ik je aan je lot overlaten. En de woorden die ik tegen je zal spreken en die Ik altijd al gesproken heb, zijn niet mijn eigen woorden, maar de woorden van de Vader. En de werken die je door mijn woorden zult verrichten, zijn niet mijn werken, maar de werken van de Vader.

Je weet welke woorden en je weet welke werken. Alle woorden mag je vergeten, behalve dat ene: "**Bemin God boven al, en uw naaste gelijk uzelf.**"

In die woorden zit alles wat je nodig hebt om te bestaan voor God, voor je naaste en voor jezelf. Ze zijn een onfeilbaar richtsnoer voor je werken. De werken die Ik je heb voorgedaan: blinden laten zien, kreupelen laten lopen, zieken genezen, wie levend dood is doen herleven, aan armen de Blijde Boodschap verkondigen. Niet veroordelen, maar houden van, in je denken en doen. Alleen maar "**houden van...**"

Dat zijn de woorden die Ik gesproken heb en de werken die Ik verricht heb, zegt Jezus... Niet uit mezelf, maar uit de Vader. Want wie Mij ziet, ziet de Vader. Ik ben zijn warme stem voor jou. Wees jij ook zo'n warme stem voor anderen.

En kijk ook eens om je heen. Je zult er genoeg vinden die luisteren naar mijn stem. En meer nog zul je er vinden die mijn stem niet kunnen horen omdat ze arm zijn of ziek of te zeer bekommerd om de dag van vandaag. Of omdat ze naar andere stemmen luisteren. Hen mag je nooit uit het oog verliezen.

En vergeet het nooit: **Ik** ben de weg, de waarheid en het leven.

Ik ben je veilige, feilloze GPS...

Volg Mijn weg... een weg voor jou en alle mensen, een weg die voert naar nieuw, naar ècht leven, een weg die voert naar de Vader. Amen.

© PJ