

**A door het jaar 20**  
**Trudozomerfeest**  
**20 augustus 2023**

**Eerste lezing** (Jes. 56, 1. 6-7)

*Uit de profeet Jesaja*

De Heer zegt: "Hou je aan mijn wetten en wees rechtvaardig.  
Want nog even en dan kom Ik jullie redden.  
Dan zal te zien zijn dat Ik rechtvaardig ben.  
En al wie behoort tot andere volkeren,  
maar die zich bij mij willen aansluiten,  
wie mij willen dienen,  
zich aan mijn heilige rustdag willen houden,  
en vasthouden aan mijn verbond:  
Ook zij zullen welkom zijn op mijn heilige berg,  
ook voor hen zal het feest zijn in mijn huis.  
Ik zal blij zijn met de offers die ze brengen op mijn altaar.  
En mijn huis zal heten: Huis van gebed voor alle volken.'

**Tweede lezing** (Rom. 11, 13-15. 29-32)

*Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome*

Zusters en broeders,

Ik richt me nu tot jullie die geen Joden zijn.  
Want ik wil de apostel zijn van de niet-joden.  
Ik vind dat heel belangrijk, omdat ik daardoor de mensen van mijn eigen volk kan uitdagen,  
zodat er enkelen tot redding zullen komen.  
Het is het volk Israël dat Gods komst in Jezus heeft afgewezen.  
Maar dat juist heeft de weg geopend om jullie dichter bij God te brengen.  
Wanneer dus iemand van de joden dat goede nieuws wél wil geloven,  
mogen we hem vergelijken met een dode die weer levend wordt.

Want God heeft nooit spijt over de liefde die hij iemand toedraagt,  
of de opdracht, die hij gegeven heeft.

Het zit zo: het waren eerst jullie die ongehoorzaam waren aan God, maar nu zijn jullie gered  
doordat Israël ongehoorzaam werd.  
Als zij dan zien hoe goed God nu voor jullie is, zullen zij ernaar gaan verlangen dat God ook  
voor hén zo goed zal zijn.  
Dan zullen ze zich door Hem laten redden.  
God heeft het dus zó geschikt, dat alle mensen Hem eerst ongehoorzaam werden, zodat Hij  
daarna uit liefde alle mensen kon redden.

**Evangelie** (Mt. 15, 21-28)

*Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs*

Jezus vertrok naar het gebied van Tyrus en Sidon.  
Daar kwam een vrouw uit Kana naar Hem toe.  
Ze riep: "Heer, Zoon van David, help mij alstublieft! Er zit een vreselijke duivelse geest in  
mijn dochter!" Maar Jezus zei geen woord tegen haar.  
Zijn leerlingen kwamen naar Hem toe en zeiden: "Heer, stuur haar weg, want ze loopt achter

ons aan te zeuren."

Toen zei Jezus tegen haar: "Ik ben alleen gestuurd naar de verdwaalde schapen van het volk Israël."

Ze kwam toch dichterbij, liet zich voor Hem op haar knieën vallen en zei: "Heer, help mij."

Maar Hij antwoordde: "Het is niet goed om het brood dat voor de kinderen is, voor de hondjes te gooien."

Toen zei ze: "Dat is waar, Heer, maar de hondjes eten wel de kruimels op die van de tafel van hun meesters vallen."

Dan antwoordde Jezus haar: "Vrouw, wat heb jij een groot geloof! Je zal krijgen wat je hebt gevraagd."

Vanaf dat moment was haar dochter gezond.

## **Homilie**

Z en B,

Op de Wereld-jongeren-dagen in Lissabon heeft Paus Franciscus de massaal opgekomen jongeren drie zaken meegegeven: 1. Wees niet bang, 2. Klerikalisme is onze ondergang, 3. De kerk is er voor allen.

Vooraf dat laatste heeft hij er stevig willen inprenten.

Reeds in zijn eerste toespraak scandeerde hij in het Spaans: la iglesia es para ..., de kerk is er voor ...

En de hele massa vulde aan: todos, allen.

En dat herhaalde hij verschillende malen: todos, todos, todos.

Is dit ook niet de boodschap van de lezingen van deze zondag?

Jesaja, die God laat zeggen: al wie behoort tot andere volken, en mij wil dienen, zal welkom zijn in mijn huis.

Paulus, die zich voorstelt als apostel van de niet-joden.

En als Jezus in het evangelie de indruk geeft te aarzelen om een vrouw uit een vreemd land te helpen, dan is dat alleen maar om de schijn. Want eigenlijk heeft hij die korte discussie gevoerd om de omstaanders duidelijk te maken dat hij er geen enkel probleem mee had om haar dochter te genezen, ook al was ze geen joodse.

Z en B,

Zoals ik reeds zegde in de verwelcoming is feest vieren een goede gelegenheid om zich af te vragen of we in onze pastorale eenheid goed bezig zijn, of we ons eigenlijke doel wel in het oog blijven houden.

En zowel de lezingen van deze zondag, als de oproep van de paus houden ook voor ons een niet mis te verstane opdracht in, nl. dat wij ons als pastorale eenheid niet mogen opsluiten in onze kerkelijke omgeving, met onze vertrouwde medegelovigen, en onze vertrouwde rituelen.

Dat we ruimer moeten kijken, en ook de hand reiken naar niet- en anders- gelovigen, om ook met hen een gemeenschap op te bouwen waar Gods liefde tot leven komt.

Zestig jaar geleden, toen het concilie nog volop aan de gang was, schreef de toenmalige paus Paulus 6 een encycliek 'Ecclesiam Suam' waarin hij in de theologische terminologie een nieuw woord introduceerde, nl. dialoog.

Hij benadrukte – wat toen erg vernieuwend was - dat wij als kerk in dialoog moeten gaan met de wereld, met de mensen rondom ons, met andere religies en ook met ongelovigen.

En verrassend was de diepe betekenis, die hij toekende aan het gegeven van de dialoog. 'Het is,' zegde hij 'via de dialoog dat God zich laat kennen aan de wereld.'

Gods liefde is immers gericht naar alle mensen, of ze nu geloven of niet. Naar allen steekt God zijn hand uit.

Ieder mens krijgt van hem de ruimte en de tijd om te ontdekken waar Hij in zijn/haar leven werkzaam is.

Wie zijn wij – christenen - dan om ons Godsbeeld aan anderen op te dringen?

Ook wij moeten – schrijft Paulus 6 – met alle anderen in gesprek gaan, vertrekkend van groot respect voor de psychologische en morele gesteldheid van de toehoorder. Het is pas als we kunnen vertrekken van zijn/haar gevoeligheid dat we tot een echt gesprek kunnen komen.

Daarbij moeten we naar de mensen toegaan, zoals ook Jezus het deed: niet dwingend en opdringerig, maar begrijpend, verdraagzaam en edelmoedig; vredelievend.

Immers, als ons geloof in God oprecht is, dan mogen we erop vertrouwen dat God zelf wel werkzaam zal zijn in onze goede bedoelingen.

Maar waarvoor God vooral op ons beroep doet, is dat wij laten zien waar het God uiteindelijk om te doen is, dat wij die liefde van God onder mekaar beleven, en daar ook anderen niet van uitsluiten.

Het komt er voor ons, christenen op aan te ge-tuigen, en niet te over-tuigen.

Moge dit feest van vandaag ons een nieuw impuls geven om hier in Assebroek verder te bouwen aan een gemeenschap waar niemand aan zijn lot wordt overgelaten, en waar het goed om leven is met iedereen.

Pierre Breyne

*Wie wil reageren op deze homilie, kan dit doen via e-mail: pierre.breyne@outlook.com En daar krijg je een antwoord op.*