

A door het jaar 34
Christus Koning
M. Assumpta
24 november 2023

Eerste lezing (Ez. 34,11-12.15-17)
Uit de Profeet Ezechiël

Zo spreekt de Heer God:

Ik zal omzien naar mijn mensen en voor hen zorgen,
zoals een herder omziet naar zijn schapen als die verdwaald zijn.
Ik zal ze veilig terugbrengen van overal
waar ze verloren zijn gelopen
op de dag van mist en dichte duisternis.
Ik zal zelf mijn schapen weiden
en ze zelf een rustplaats wijzen.
Het verdwaalde dier zal Ik zoeken,
het verlaten dier terughalen,
het gewonde verbinden,
het zieke sterken,
ik zal ze weiden zoals het hoort.

Tweede lezing (1 Kor. 15, 20-26. 28)
Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Zusters en broeders,
Jezus Christus was de eerste die opgestaan is uit de dood.
De dood is in de wereld gekomen door een mens, door Adam.
En zoals hij, moeten alle mensen sterven.
Door een andere mens echter, door Jezus Christus,
kunnen we uitzien naar nieuw leven.
Na hem, die de eerste was,
zullen ook zijn volgelingen herleven.
En wanneer het einde aangebroken is,
zullen alle kwade machten vernietigd worden,
en God de Vader zal koning zijn over allen.
Aan alle tegenstand zal hij een einde maken.
En de laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood.
En dan tenslotte zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen
aan degene die alles aan Hem onderwierp.
Zo zal God uiteindelijk alles in alles zijn.

Evangelie (Mt. 25,31-46)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd sprak Jezus:
"Eens komt de Mensenzoon terug.
Hij zal plaatsnemen op een troon

en alle volken zullen voor Hem bijeengebracht worden.
Dan zal Hij ze in twee groepen scheiden:
de éne rechts en de andere links van Hem.
Tot die aan zijn rechterhand zal hij zeggen:
Kom, geliefden van mijn Vader.
kom binnen in het rijk dat Hij voor jullie heeft bestemd.
Want ik had honger en jullie hebben Mij te eten gegeven.
Ik had dorst en jullie hebben Mij te drinken gegeven.
Ik was vreemdeling en jullie hebben Mij opgenomen.
Ik was naakt en jullie hebben Mij gekleed.
Ik was ziek en jullie hebben voor Mij gezorgd.
Ik was in de gevangenis en jullie hebben Mij bezocht.

Maar dan zullen de rechtvaardigen antwoorden:
Heer,
wij hebben Je nooit hongerig of dorstig gezien.
Hoe hebben wij Jou dan te eten of te drinken gegeven?
We hebben Je nooit gezien als vreemdeling of naakt.
Hoe hebben wij Je dan opgenomen en gekleed?
Wij hebben nooit gezien dat Jij ziek waart of in de gevangenis. Hoe hebben wij Je dan kunnen bezoeken?
Dan zal de Heer hen antwoorden:
In waarheid, Ik zeg jullie:
Al wat jullie gedaan hebben voor één van de minsten van mijn broers, hebben jullie voor Mij gedaan.”

Daarna zal Hij zich ook richten tot hen die aan zijn linkerhand staan en tegen hen zal Hij zeggen:
`Ga weg van Mij, naar het eeuwige vuur met jullie.
Want ik had honger en jullie hebben Mij niet te eten gegeven
Ik had dorst en jullie hebben Mij niet te drinken gegeven.
Ik was vreemdeling en jullie hebben Mij niet opgenomen.
Ik was naakt en jullie hebben Mij niet gekleed.
Ik was ziek en jullie hebben niet voor Mij gezorgd.
Ik was in de gevangenis en jullie hebben Mij niet bezocht.
Dan zullen ook zij antwoorden:
`Heer, wanneer hebben we Je hongerig gezien of dorstig of als vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis en hebben we Je niet geholpen?”
Dan zal Hij hun antwoorden:
`Alles wat jullie niet voor één van deze minsten hebben gedaan, hebben jullie ook niet voor Mij gedaan.”

En Jezus besloot: “Dezen zullen naar de eeuwige straf gaan, maar de goedhartigen naar het eeuwige leven.’

Homilie

Z en B,

Van mijn grootmoeder onthoud ik volgend gezegde: “er werd nog nooit een lelijk kind geboren, nog nooit huwde een goeie, en nog nooit stierf er een slechte mens?”

Een beetje overdreven, maar toch ...

Ook al vinden we veel pasgeboren baby's helemaal niet schoon, toch zeggen we altijd tot de ouders: “Maar wat een mooi kindje!”

Als twee jonge mensen gaan huwen echter, dan weten we altijd wel iets, en hebben we het er moeilijk mee om echt positief te zijn.

Wanneer iemand sterft daarentegen, dan weten we helemaal geen kwaad woord meer. Het is altijd “zo een goeie mens” die sterft.

Ja, zo zijn de mensen, je mag ze niet altijd helemaal geloven.

Alhoewel, als zij het over een overledene hebben, en ze spreken er alleen maar goed over, dan zou het misschien wel kunnen kloppen dat ze gelijk hebben.

In ieder geval, als we dat doen zijn we in goed gezelschap.

Want zo spreekt ook Jezus.

Neem nu het evangelie van deze zondag.

Heb je het al eens goed beluisterd?

Jezus vertelt ons hoe het er volgens hem aan toe zal gaan op het laatste oordeel.

De mensenzoon zal er alle volkeren voor zich laten verschijnen, en hij zal een opdeling maken: de enen aan zijn rechterkant, de anderen aan zijn linkerkant.

En tot die rechts zal hij zeggen: kom binnen in het Rijk van mijn vader want je hebt me eten gegeven als ik honger had, en drinken als ik dorst had, en mij gekleed en mij bezocht, en nog.

En tot die links zal hij zeggen: jullie zijn vervloekt want als ik honger had heb je mij niet te eten gegeven, en als ik dorst had niet te drinken, en je hebt me niet gekleed en niet bezocht.

Valt het jullie niet op, Z en B, dat Jezus met geen woord spreekt over het kwade dat men deed, over het verkeerde. Daar kijkt hij gewoon niet naar.

Hij vraagt zich alleen af: heb je goed gedaan, of heb je geen goed gedaan?

Hij maakt er geen boekhouding van met een passief en een actief, waar het ene van het andere wordt afgetrokken.

Zo van: en ik heb vier keer een aalmoes gegeven, maar ik heb drie keer kwaad van iemand gesproken.

Slotsom: ik heb nog 1 punt over. Ik sta nog in het positief.

Nee, zo werkt het bij Jezus niet. Ik heb vier keer een aalmoes gegeven, dat is vier punten, en daar gaat niets meer van af.

Jezus telt alleen het goede op. En over het kwade zwijgt hij.

En hij is alleen bijzonder scherp voor diegenen die niets goed hebben gedaan.

Maar dat zullen er, denk ik, toch niet zo veel zijn.

De boodschap die Jezus met deze voorstelling van het laatste oordeel geeft is voor ons allemaal een uitermate hoopvolle boodschap.

Want we weten allemaal hoe zwak we soms wel zijn, en hoe gemakkelijk we verkeerd doen.

En moest de Heer ons daarop beoordelen, geen van ons wellicht zou het oordeel overleven.

Maar dat doet Jezus juist niet.

Hij kijkt alleen naar het goede dat we doen: Heb je goed gedaan of heb je het niet gedaan? Dat is de vraag.

En hiermee raakt Jezus de kern van wat hij ons zeggen wil, de essentie, nl. wat bij God het laatste criterium is, waar het bij hem om te doen is?

En dat is: er is een mens in nood, en je bent niet aan hem voorbij gelopen; je hebt je zijn lot aangetrokken.

Daar gaat het hem om.

En je hoeft daarbij zelfs niet op God te denken, of het te doen om bij Hem op een goed blaadje te staan.

Want de meesten antwoorden: Maar Heer, wanneer hebben we je hongerig gezien, of ziek, of naakt?

En de Heer antwoordt: "je moet mij niet gezien hebben: wat je voor de kleinste mens op de wereld hebt gedaan, dat heb je aan mij gedaan."

Zo sluit de Kerk dit kerkelijk jaar af: met de vraag "wat is nu het allerbelangrijkste in het leven; wat zal er in rekening worden gebracht bij het ultieme oordeel?"

En het antwoord is duidelijk: dat je goed doet voor je naasten, dat je je medemens lief hebt.

Ook de apostel Paulus schrijft het herhaaldelijk .

Als je de liefde niet hebt, dan telt het allemaal tot niets.

Z en B, laten wij dan ook dit kerkelijk jaar beëindigen met die korte, maar krachtige boodschap van Godswege: heb elkander lief.

Pierre Breyne

Wie wil reageren op deze homilie, kan dit doen via e-mail: pierre.breyne@outlook.com En daar krijg je een antwoord op.