

A Pasen 4
30 april 2023
M. Assumpta
Roepingenzondag en eerste communie

Eerste lezing

Psalm 23

Wij zijn als schaapjes, wij.
En jij, God bent onze herder.
Jij zorgt voor ons.
Je maakt dat wij niets tekort komen.
Zoals jij water geeft aan de plantjes,
dat ze groeien kunnen,
zo doe je ook met ons.
Zoals je de schaapjes laat drinken van het frisse water,
zo geef je ook ons alles wat we nodig hebben.
Ja, God, jij zorgt voor ons.
Wij hebben geen schrik,
want jij bent bij ons.
Ook als het donker wordt,
ook als mensen ons kwaad willen doen,
weten wij dat jij er bent,
en wij jouw hand mogen vastnemen.

Wij mogen aanzitten aan jouw tafel,
je geeft ons te eten en te drinken,
zoveel we maar willen.
Ja, jij ziet ons graag.
Wij willen bij jou blijven
ons hele leven lang.

Evangelie (Joh. 10, 1-10)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

Ooit zei Jezus tot zijn leerlingen:
'Als je ziet dat iemand over de muur van een schapenweide kruipt,
dan weet je: dat is de herder niet,
dat is een dief of een bandiet.
De herder van de schapen gaat altijd langs de poort naar binnen.
En als er een bewaker staat, dan doet die mooi de poort open.
En als de herder dan de schapen toeroept, dan komen ze aangelopen.
Want ze kennen zijn stem.
En als hij dan met hen op stap gaat, dan gaan ze met hem mee.
Want ze kennen hem, en hij kent hen.
Maar iemand van wie ze de stem niet kennen, zullen ze niet volgen.
Integendeel, ze zullen bang van hem zijn en van hem weglopen.'

De leerlingen begrepen niet goed wat Jezus daarmee bedoelde.

En daarom legde hij het hen uit:

‘ De herder van de schapen, dat ben ik.

Ik ben gekomen om de mensen te roepen,

en met hen op stap te gaan,

naar vruchtbare weiden.

Ik wil dat ze volop kunnen leven.’

Homilie

Z en B,

Het beeld van de herder en de schapen is een geliefkoosd beeld in de bijbel, zowel in het oude als in het nieuwe testament.

‘Jij bent onze herder, God,’ zo staat het in de psalmen.

En als de profeten het volk in de ballingschap moed inspreken, laten ze God zeggen:

‘Zoals een herder zijn kudde zoekt, zo zal ik mijn schapen zoeken.’

En in de evangelies lezen we dat Jezus medelijden had met de mensen omdat ze eruit zagen als schapen zonder herder.

En van zichzelf zegt hij: ‘ik ben de herder van de schapen, ik ben de goede herder.’

Een herder die op stap gaat met zijn kudde, is een dankbaar beeld ook voor schilders en fotografen.

Het drukt zoveel rust uit, vrede en harmonie.

Schapen vechten niet. En een herder slaat niet op de schapen, hij doet ze geen pijn.

Hoe heel anders de veekoopman met zijn stok bij de koeien. Hij schreeuwt op hen, en slaat ze.

Maar niet zo met de herder.

Een herder staat symbool voor zorg en warme genegenheid. Daar is niet veel uitleg bij nodig.

En omdat op deze vierde zondag van Pasen – vandaag dus - in het evangelie de herder geportretteerd wordt, houdt de kerk ieder jaar op deze dag roepingenzondag. Het is de dag waarop gebeden wordt voor ‘roepingen’.

Bidden voor roepingen, zo denkt men meestal, is bidden dat er ook in onze tijd jonge mensen zouden zijn, die ervoor kiezen om priester, diaken, kloosterzuster te worden. Men heeft het over voorgangers en leiders. En men gaat ervan uit dat de kerk zonder hen niet kan bestaan.

Maar in het tweede Vaticaans concilie heeft men een ander accent gelegd.

Niet alleen de voorgangers zijn geroepen, alle christen gelovigen mogen beseffen dat zij geroepen zijn.

Het concilie spreekt van: 'het algemene priesterschap van de gelovigen', 'de roeping van het Volk van God'.

Als we Jezus in het evangelie horen zeggen: 'Ik ben gekomen als een herder om de mensen te roepen, en met hen op stap te gaan. Ik wil dat ze volop kunnen leven.', dan bedoelt hij ook niet dat we allemaal priesters of religieuzen zouden moeten zijn. Dat zou nogal wat zijn!

Neen, hij heeft het erover dat allen die in hem geloven, alle gedoopten, worden geroepen om mee te werken dat alle mensen 'ten volle kunnen leven'.

Je geroepen weten heeft dus niet te maken met een bepaalde functie, maar met een manier van leven.

Het heeft te maken herder zijn: een groot hart hebben voor wie zwak en hulpeloos is, eenvoudig goed zijn, meeleven met wie verloren loopt en in nood verkeert.

Daar moet je warempel geen priester of religieus voor zijn. Dat hoort tot de mogelijkheden van iedereen.

En het zijn zo een mensen op wie God rekt om zijn liefde in de wereld zichtbaar te maken; om zijn handen en zijn voeten te zijn in zijn zorg voor zijn mensen.

Want dat is God in de eerste plaats: een en al liefde.

Zijn naam luidt: Ik zal er zijn voor jou.

Mogen wij dan ook in onze gemeenschap van St Trudo zo zorgend zijn als herders voor hun schaapjes, dat velen zich geroepen weten om mee die weg te gaan, die leven geeft aan allen.

En mogen de drie kindjes hier vooraan, die voor het eerst aan onze tafeldienst deelnemen, zich thuis voelen in onze gemeenschap, en er de weg vinden om goede mensen te worden.

Beste Margaux, Lieze en Nelle, jullie zijn nog klein, en moeten nog veel leren, maar jullie papa en mama, en al deze mensen zien jullie gaarne, en ze beloven jullie dat je bij hen altijd hulp en steun zult kunnen krijgen.