

INLEIDING EN TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN



“De liefde is geduldig en vriendelijk; de liefde is niet afgunstig, zij praat niet, zij verbeeldt zich niets. Zij draagt zich niet onfatsoenlijk, zij zoekt zichzelf niet, zij laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan. Zij verheugt zich niet over onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verduurt zij.”

(1 Kor 13,4-7)



Begin juli 2016 verscheen bij uitgeverij Licap Halewijn nv *De vreugde van de liefde*, de Nederlandse vertaling van *Amoris Laetitia*. Deze exhortatie van paus Franciscus is een verkenning van de vreugde van de liefde vanuit de Schrift. Het vierde hoofdstuk noemt paus Franciscus één van de centrale hoofdstukken van zijn brief. Het is voor een groot deel opgebouwd rond Paulus' Hooglied van de liefde (1 Kor 13,4-7). Hierin worden de gelaatstreken van de volmaakte liefde geschetst als een unieke weg om te gaan, met vallen en opstaan. Deze tekst werd door de bisschoppen van België apart uitgegeven in een aantrekkelijke geschenkuitgave 'groeien in liefde'.

Hier vind je enkele concrete aanzetten om met dit hoofdstuk aan de slag te gaan. Deze werkvormen hebben als bedoeling dat je als koppel, of met koppels onderling, of met koppels en begeleiders in gesprek kan gaan over de 'kenmerken van de liefde'.

Eerst bekijken we **de 'kenmerken van de liefde' als een samenspel**. Hierbij zijn enkele werkvormen voorzien waarin we nagaan hoe we ons tegenover de verschillende kenmerken verhouden. Dan brengen we deze kenmerken terug tot **3 basishoudingen** die we ook terugvinden in het levensgebed van Ignatius van Loyola. De bijhorende werkvorm laat ons oefenen in deze drie elementen. Vervolgens wordt **elk kenmerk apart** uitgediept. Je krijgt telkens een woordje uitleg en enkele suggesties om er concreet mee aan de slag te gaan.

Elke werkvorm is als volgt opgebouwd:



Bij het boekjessymbool kan je het stukje uit het Hooglied lezen waar dit kenmerk naar verwijst.



Bij de pen krijg je een korte samenvatting van wat paus Franciscus hierover in zijn document schrijft. Het nummer tussen haakjes verwijst naar het nummer in *Amoris Laetitia (De vreugde van de liefde)* — afgekort 'AL' — waar je hierover meer kunt lezen.



Bij het tekstballonnetje vind je enkele reflectievragen of een werkvorm (lied, filmpje, gedicht, Bijbelverhaal, fotocollage, getuigenis, symbolen) om met elkaar in gesprek te gaan over de realiteit (wat er dagdagelijks gebeurt of onuitgesproken leeft) en over jullie dromen (de tekstballon heeft de vorm van een wolkje waarop je ook heerlijk mag dromen...).

De verschillende werkvormen monden meestal uit in een **gesprek**. Om een gesprek goed te laten verlopen, is het belangrijk dat je enkele basisregels in het achterhoofd houdt: Spreek steeds vanuit jezelf en geef op een goede manier feedback. Check bij je gesprekspartner of je hem of haar goed begrepen hebt. Laat in het gesprek ook altijd ruimte voor het anders zijn van de ander.

Achteraan vind je een **overzicht van het materiaal** dat per werkvorm moet voorzien worden. Een deel van het werkvormmateriaal kan je kant-en-klaar in bijlage vinden.

Voel je vrij om deze bundel te gebruiken op jouw maat. De bundel is geen uitgewerkte pedagogie die je stapsgewijs moet volgen, maar is een **verzameling van losse bouwstenen** waaruit je naar eigen noden kan putten om jouw manier van werken te ondersteunen.

We wensen jou hiermee deugddoende gesprekken toe. Heb je een suggestie of een vraag, aarzel dan niet om ons te contacteren via IDGP@kerknet.be of tel. 016 32 84 30.

Sylvie De Ruyck, Hilde Pex, Katie Velghe
Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal vzw
www.gezinspastoraal.be
oktober 2016