

# ONTHECHTING



*“Zij zoekt zichzelf niet.”*



Om anderen te beminnen, moet je jezelf liefhebben. Maar dit is maar een stukje van het liefdesverhaal. Liefde zoekt niet zozeer zichzelf, maar zoekt vooral de anderen. Onthechting heeft te maken met het loslaten van je ik-gerichtheid, om je te richten op een ander, om ruimte te maken voor een ander zonder dat je daarvoor iets terug verwacht (AL 101-102).



Boekenbonnen, restaurantbonnen, pretparkbonnen, hotelbonnen, kledingbonnen, ..., ze bestaan in alle vormen, maten en prijzen.

Vandaag mag je een bon maken voor jouw partner of voor één of meerdere van jouw gezinsleden. Let wel, dit is een speciale bon. De bon mag niets kosten maar drukt wel jouw onthechte liefde uit tegenover de ander!

*Ter inspiratie:*

*Ik geef jou een uur tijd cadeau om ...*

*Deze jokerbon mag je inzetten als je even rust wil te midden van de drukte van de kinderen.*

*Ik geef jou een wandelbon om met ons tweeën een mooi plekje in de omgeving te verkennen.*

*Ik neem vandaag ... van jou over.*

*Ik geef jou een bon om een ochtend heerlijk uit te slapen.*

*Enzovoort.*