

ALLERZIELEN – 02.11.2020

OPENINGSWOORD

Deze bijzondere tijd van het jaar
is er om te herinneren in verdriet en in dankbaarheid
allen die dit leven al hebben verlaten.
We willen hier stilstaan
bij die grote gemeenschap van vrienden en familie
maar ook van zovele onbekenden,
die ons zijn voorgegaan in de dood.

Wereldwijd heeft het coronavirus vele slachtoffers gemaakt.
Velen zijn noodgedwongen in eenzaamheid gestorven.
Velen hebben niet op volwaardige wijze
afscheid kunnen nemen van een dierbare.

Hier willen wij bidden
en drukken wij de hoop en het geloof uit
dat zij mogen thuiskomen in de geborgenheid
van Gods grenzeloze liefde.

KYRIE-LITANIE

V. Afscheid nemen maakt ons stil,
doet ons ook denken aan de broosheid van ons eigen leven:
dat wij maar mensen zijn, mensen met fouten en gebreken.
Laten we ons daarom eerst richten tot de Heer,
en bidden wij om zijn barmhartigheid:

L. Heer, geef ons de kracht om te blijven geloven:
het geloof dat het leven goed is ondanks lijden en sterven,
het geloof dat Gij bij ons zijt ook als wij U niet begrijpen.
Heer, blijf ons dragen: ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons

L. Christus, geef ons de moed om te blijven hopen:
de hoop dat leven en licht het laatste woord zullen hebben,
de hoop dat Gij het leven van onze lieve overledene voltooit.
Christus, blijf ons dragen: ontferm U over ons.

Christus, ontferm U over ons.

L. Heer, geef ons de openheid van hart om te blijven liefhebben:
de liefde voor elke mens met zijn verhaal,
de liefde voor U die ons doet zingen en bidden.
Heer, blijf ons dragen: ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.

V. Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven en ons zo geleiden naar nieuw en eeuwig leven.

A. **Amen.**



BIJ DE VOORBEDE

V. In het vertrouwen dat God de mensen nooit loslaat,
en dat zijn liefde alle angst en dood overwint,
durven wij voor Hem uit te spreken wat ons ter harte gaat.

L. Voor allen die in het voorbije jaar zijn overleden,
in het bijzonder onze geliefden en parochianen
(die wij hier bij name noemen ...).
Laten we bidden.

Voor alle mensen die rouwen om het verlies van een dierbare.
Voor allen die rechtstreeks of onrechtstreeks lijden
onder de wereldwijde coronacrisis.
Laten we bidden.

Voor de families die geconfronteerd werden
met de dood van een jong kind.
Voor ouders, broers en zussen
van mensen die uit het leven zijn gestapt.
Voor alle kinderen die nooit het levenslicht hebben gezien.
Laten we bidden.

Voor hulpverleners die regelmatig geconfronteerd worden
met de onnoemelijke kwetsbaarheid van het leven.
Voor allen die gevaren trotseren om mensenlevens te redden.
Voor hen die rouwenden begeleiden,
of die instaan voor de pastorale zorg bij een uitvaart.
Laten we bidden.

Voor alle mensen die nu ernstig ziek of stervende zijn,
en voor allen die hen met liefde omringen.
Laten we bidden.

V. Goede Vader, groot is uw liefde en grenzeloos uw trouw,
neem dan ook onze gebeden ter harte
en blijf ons nabij, in tijd en eeuwigheid.

ZENDINGSWOORD

De liefde van God is zo groot en grenzeloos
dat ze alle mensen, van alle tijden en plaatsen, wil omvatten.

Laten we daarom bijzondere aandacht hebben
voor elkaars verdriet, voor elkaars rouwproces,
en voor allen die zwaar te lijden hebben onder de crisis
die momenteel de wereld treft.

Zegene u daartoe de God van alle leven
de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.