

ANDERS THUIS

een ritueel voor in de godsdienstles

Vorig schooljaar waren we ‘als pelgrims onderweg’ en met het Heilig Jaar 2025 blijven we ‘pelgrims van hoop’. Na elke pelgrimstocht komen we terug thuis, de plek waar we tot rust komen na een tocht of wanneer we even de weg kwijt waren. Voor iedereen kan die thuis ergens anders zijn. Jongeren vinden die soms op school. Een aspect van het thuiskomen kan omschreven worden als liminaliteit, de overgangsfase tussen het oude en het nieuwe. Het heeft met elke verandering in het leven te maken, zowel positief als negatief. We zijn niet meer volledig dezelfde persoon als we terugkomen, of het nu van een reis is of gewoon uit vakantie. We komen **ANDERS THUIS**.

Bron: Leeffocht – startnummer - juni 2025

Verloop

1 We maken ons klaar...

Start dit ritueel altijd op dezelfde manier. Ga met de kinderen in een kring staan of zitten. Neem de koffer met het materiaal, vraag aan de kinderen om het stil te maken en leg het materiaal op een tafel.

Leg eerst de affiche uit en vertel aan de kinderen dat wij elke dag anders thuiskomen door de dingen die gebeuren. We leggen de affiche uit om ons daaraan te herinneren. Dingen veranderen, meningen veranderen, zaken gebeuren,...

In dit moment kunnen we thuiskomen in drie verschillende soorten huizen. Plaats daarna de drie huizen (met het bijpassende kaartje) op of rond de affiche. We plaatsen het huis “dankjewel” op de affiche om straks misschien dankjewel te zeggen voor die zaken die ons dankbaar maken. We hebben ook het huis “sorry” bij de hand om eens naar die zaken te kijken die niet altijd goed verlopen. En we hebben ook het huis “aub” hier bij om misschien wel dingen aan elkaar of aan God te vragen.

Wanneer alles uitgestald staat, geef je het mandje met houten poppetjes rond. De kinderen mogen in stilte één poppetje nemen.

2 We overwegen samen...

In dit tweede deel van het ritueel wordt een tekst, een lied, een kunstwerk,... in de groep binnengebracht. De kinderen luisteren of kijken en... overwegen: **“Wat heeft dit met mijn leven te maken? Hoe kijk ik hiernaar? Wat kan ik van mezelf verwachten?”**.

Ideeën hiervoor worden hieronder aangeboden en worden in de loop van het schooljaar per maand aangevuld.

Na de voorstelling van de tekst, het lied, het kunstwerk,... krijgen de kinderen de tijd om de vragen die hierboven werden geformuleerd te overwegen.

Tot slot mogen ze hun poppetje bij één van de huizen plaatsen. Voelen ze zich dankbaar? Willen ze om vergeving vragen? Of hebben ze iets te vragen? De kinderen mogen dit luidop formuleren maar dat kan gerust ook in stilte gebeuren.

3 Alles wordt opgeruimd...

Nadat elk kind zijn poppetje bij een huis heeft geplaatst, wordt het nog even stil. De leerkracht dankt de kinderen voor hun medewerking, voor de overweging en voor de stilte. Daarna wordt alles in diezelfde stilte opgeruimd tot een volgende keer.

IDEEËN voor SEPTEMBER

1. Uit Leeftocht – september 2025 (Katholiek Onderwijs Vlaanderen)



BIJ DE COVER



Een open deur naar een afbeelding met heel veel dynamiek en kleur. Een schilderij waarin gezichten, midden alle chaos, op zoek zijn. Een beeld voor het begin van een schooljaar: een open schoolpoort met vele gezichten op zoek naar bekenden. Verkennen wie en wat (nog) nieuw is.

Alle schoolparticipanten op zoek naar structuur en orde, in de chaos en drukte van het begin. Eén schoolfamilie die zoekt om thuis te komen bij elkaar. Ieder met zijn eigen identiteit, samen één bonte verzameling diversiteit.

Dat we het op-zoek-gaan om thuis-te-komen bij elkaar nooit zouden afleren!

2. 't Is weer voorbij die mooie zomer – LikeMe Cast

<https://www.youtube.com/watch?v=DfTx5Mwh3wY>

Je hebt er maandenlang naar uitgekeken, de koude winter wou maar eerst niet om. Traag en langzaam kropen langs de weken maar eindelijk daar was 'ie dan de zon.

't Is weer voorbij die mooie zomer, die zomer die begon zowat in mei.

Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen

maar voor je 't weet is heel die zomer alweer lang voorbij.

De wereld was toen vol van licht en leven, van zonneshijn en heel veel zonnebrand.

Een parasol om 't felle licht te zeven en in je kleren schuurde zacht 't zand.

We speelden golf en jeu de boules, we zonden zalig in een stoel,
we drevén met een vlot op de rivier.

Hij heeft me wekenlang verwend, maar ach, aan alles komt een end
nu sta ik met m'n boeken op de speelplaats hier.

3. Bijbelverhaal: “ Het huis op de rots”

Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Niet degenen die tegen mij zeggen: “Heer, Heer” zullen het koninkrijk van de hemel binnengaan, maar degene die de wil van mijn Vader in de hemel doet. Daarom zal iedereen die naar deze woorden van mij luistert en ernaar handelt, zijn als een verstandige man die zijn huis op rotsen bouwde. Regen kwam naar beneden, overstromingen rezen op, stormen waaiden en wierpen zich tegen dat huis, en het viel niet: het was gegrondvest op rots. Maar iedereen die naar deze woorden van mij luistert en er niet naar handelt, is als een domme man die zijn huis op zand heeft gebouwd. Regen kwam naar beneden, overstromingen rezen op, stormen waaiden en troffen dat huis, en het viel; en wat een val had het!

Mt. 7,21.24-27 (NBG)

IDEEËN voor OKTOBER

1. “Dans” van Emma Franckaert

Dans met me
en doe dat
tot de hele wereld
met ons meedanst

Draag me rond
en draai pirouettes
tot alle landen
met ons meedraaien
en iedereen
dezelfde muziek hoort

Dans
en we zullen
samen zijn

2. 17 oktober 2025 – Dag van de Jeugdbeweging



Wist je dat het op 17 oktober ‘Dag van de Jeugdbeweging’ is? Ben jij lid van een jeugdbeweging? Of ken je vrienden die in een jeugdbeweging zitten?

Op Dag van de Jeugdbeweging tonen we dat we trots zijn op onze jeugdbewegingen. We zetten alle jeugdbewegingen in de kijker en tonen aan de buitenwereld welke meerwaarde ze bieden. Op deze manier stellen we ons open voor nieuwe leden en verlagen we drempels om bij de jeugdbeweging te komen. Daarnaast zetten we in op bedanking van onze leden, leiding en vrijwilligers. We waarderen hun engagement. Dag van de Jeugdbeweging is een moment van samenhang, over de jeugdbewegingsgrenzen heen. Maar het is ook vooral een dag vol plezier, spel en feest. We streven ernaar zo veel mogelijk leden van een jeugdbeweging een fijne tijd te bezorgen.

3. Oktober = missiemaand

Oktober is wereldwijd de missiemaand. Speciaal in deze maand roept de organisatie Missio op om geloven, leven en delen centraal te zetten en in onze kerkgemeenschap concreet te maken. Deze actie gebeurt in alle landen waar Missio actief is, ook in België. Het thema van de oktobercampagne wordt door de paus aangereikt en elk land werkt dit uit. Dit jaar kreeg de campagne het thema ‘Missionarissen van hoop tussen de mensen’.

Het hoogtepunt van de missiemaand is, de voorlaatste zondag van oktober waarbij wereldwijd in de collecte in alle kerken wordt opgeroepen voor een bijdrage voor de ‘grote spaarpot’ van universele solidariteit.

In België wordt elk jaar een ‘land in de kijker’ geplaatst, en vanuit dat land enkele projecten voorgesteld die onze steun kunnen gebruiken. Zo geven we een inkijk in hoe de Kerk in dat land werkt en welke initiatieven van lokale geloofsgemeenschappen rekenen op onze hulp.

IDEEËN voor DECEMBER

1. De Warmste Week 2025



'Samen verlichten we de pijn'

<https://www.youtube.com/watch?v=UNx0qm07y2g>

De Warmste Week is terug! Sommige ziektes zie je niet altijd, maar ze zijn er wel. In Vlaanderen zijn er veel mensen die onzichtbaar ziek zijn. Ze kampen met aandoeningen die niet meteen zichtbaar zijn voor anderen, maar die hen dagelijks beïnvloeden. Of het nu fysieke of mentale klachten zijn, de impact is groot. Naast de pijn die ze ervaren, komt vaak ook het onbegrip. Het is moeilijker om steun te vinden voor iets wat je niet kunt zien, en dat maakt de situatie nog zwaarder. Daarom vlammen we dit jaar met De Warmste Week voor mensen die onzichtbaar ziek zijn. Dit jaar willen we samen de pijn verlichten, de onzichtbaarheid doorbreken en de steun bieden die zo hard nodig is.

2. De adventskrans



Een adventskrans is meer dan een krans.
En weet je wat net lijkt?
Alsof ze haar verhaal vertelt,
terwijl je naar haar kijkt.
Ze zegt: "Ja, kijk eens naar mijn kleur...
in het groen ben ik altijd.
Dat is de kleur van hopen op
een goede nieuwe tijd.
Een tijd van vrede en van rust,
een tijd van puur geluk,
een tijd van liefde onderling:
zo'n hopen mag niet stuk.
Maar er is meer als je goed kijkt:
vier kaarsen in het groen...
mijn licht is overal te zien
voor wie maar mee wil doen.
Dit licht zegt: Bijna is 't zover,
het Kerstfeest komt dichtbij.
En wijst ons naar het Jezuskind,
het Licht voor jou en mij."
De adventskrans is meer dan krans,
zij is een goed verhaal,
zij houdt voor ons een toekomst in,
zij spreekt een zuivere taal.
Ik hoop en bid voor jou en mij,
waar je ook gaat of staat,
dat je de krans vaak tegenkomt
en je haar taal verstaat.

3. Uit "Deur" van Nancy Kers (Clavis)



"Astrid is in een heel donkere kamer.
Echt heel, heel donker.
Hier moet ik snel weg, denkt ze.
Ze ziet een klein beetje licht onder een deur.
Zou daar de uitgang zijn?"

Wat betekent donker voor jou?
Wat betekent licht voor jou?
Hoe kan jij een lichtje zijn voor anderen?

IDEEËN voor JANUARI



1. Een wens voor 2026

(Kan dit ritueel aangevuld worden met een moment van vreugde, ontmoeting en verbondenheid, noem het misschien een nieuwjaarsreceptie met koekjes (zoals hiernaast) en een drankje?)

2. Week van de eenheid



Christenen vormen samen één geheel

Het menselijk lichaam is één geheel, maar het bestaat uit veel delen. En al die verschillende delen vormen samen dat ene lichaam. Net zo vormen wij samen één lichaam, want we horen allemaal bij Christus. We zijn allemaal gedoopt. We hebben allemaal die ene heilige Geest gekregen. Dat geldt voor Joden en voor niet-Joden, voor slaven en voor vrije mensen. Wij vormen samen één geheel.

Alle delen van het lichaam zijn nodig

Een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit veel verschillende delen. Stel dat de voet zegt: 'Jammer, ik hoor niet bij het lichaam, want ik ben geen hand.' Dat kan de voet wel zeggen, maar een voet hoort toch echt bij het lichaam! Of stel dat het oor zegt: 'Jammer, ik hoor niet bij het lichaam, want ik ben geen oog.' Dat kan het oor wel zeggen, maar een oor hoort toch echt bij het lichaam! Als het hele lichaam alleen maar uit ogen bestond, dan zouden we niet kunnen horen. En als het hele lichaam alleen maar uit oren bestond, dan zouden we niet kunnen ruiken. God heeft elk deel van het lichaam een eigen taak gegeven. Precies zoals hij dat wilde.

Alle delen van het lichaam zijn belangrijk

Een lichaam bestaat dus uit veel delen, en al die delen zijn verschillend. Want als ze allemaal hetzelfde waren, zouden ze nooit met elkaar één lichaam kunnen vormen. Het oog kan niet tegen de hand zeggen: 'Ik heb je niet nodig.' En het hoofd kan niet tegen de voeten zeggen: 'Ik heb je niet nodig.' Nee, natuurlijk niet! Sommige delen van het lichaam lijken minder belangrijk, maar we hebben ze toch echt nodig. (1 Korintiërs 12,12-22)

3. Feest van Driekoningen



Begin januari vieren we het feest van de Drie Wijzen – mensen die hun thuis verlieten om een nieuw begin te zoeken. Hun tocht herinnert ons eraan dat we pas echt thuis komen in onszelf wanneer we op weg durven gaan. In diezelfde geest trekken ook vandaag kinderen rond om het goede nieuws te delen: zij zingen, verkleed als koning(inn)en en zamelen geld in voor leeftijdsgenoten die minder kansen krijgen. Het motto van Missio wereldwijd is daarbij eenvoudig maar krachtig: kinderen helpen kinderen. Zo wordt de vreugde van Kerstmis concreet vertaald in hoop voor anderen. Dit schooljaar gaat de opbrengst naar Zuid-Soedan, waar zusters zorgen dat kinderen naar school kunnen, medische hulp krijgen en elke dag iets te eten hebben. Door hun enthousiasme laten de sterzingers zien dat kleine stappen samen een groot verschil maken. Hun liederen brengen licht en warmte in straten en huizen, maar vooral ook in harten. Terwijl het heilig jaar in Rome op 6 januari ten einde loopt, blijft de oproep klinken om *pelgrims van hoop* te zijn. Misschien is dat wel de diepste betekenis van 'anders thuis': ontdekken dat je heilige grond niet alleen onder je eigen voeten ligt, maar ook daar waar je hoop zaait in het leven van anderen.

(Bron: Leeftocht - januari 2026)

IDEEËN voor FEBRUARI

1. Carnaval



'Dit is de geschiedenis achter Carnaval'

<https://www.youtube.com/watch?v=oPXFjPF3l-s>

2. 14 februari = Sint-Valentijn



Dit boek is een aanrader om op Sint-Valentijn voor te lezen.

Niet genoeg tijd? Dan kunnen deze quotes volstaan:

- *'Liefde?' herhaalde Beer.
'Wat is liefde?'*
- *'Liefde voel je vanbinnen, als een storm
Die door je lijf raast. Je buik lijkt wel zeeziek
en je tenen gaan ervan tintelen.'*
- *'Maar meestal hadden ze niet veel woorden nodig om elkaar te begrijpen.'*
- *'Vol verlangen keek Beer uit over de zee.'*
- *'We hebben het zo fijn samen. Je brengt me rust, je brengt me troost.
En je laat me lachen als het moet. Ik wil je knuffelen en voor je zorgen,
want ik ben het gelukkigst als ik bij jou ben.'*

3. Van 18 februari 2026 tot 14 maart 2026 & van 18 februari 2026 tot 4 april 2026



18 FEBRUARI – 14 MAART

Ramadan

Moslims beleven de Ramadan als een vastenmaand die eindigt met het *Eid Al Fitr*, het 'suikerfeest'.



18 FEBRUARI – 4 APRIL

Veertigdagentijd

Christenen beleven een vastenperiode van 40 dagen als innerlijke voorbereiding op Pasen.



Ook initiatieven als 'veertig dagen zonder vlees' of 'tournee minerale' bieden in deze periode de kans om oude patronen los te laten, bewuster te leven en daarin steun te vinden bij anderen.

(Bron: Leeftocht – februari 2026)

IDEEËN voor MAART

1. 40-dagertijd – Broederlijk Delen



🎵 Tijd voor actie:

https://www.youtube.com/watch?v=URBOY_1-XVE&list=RDURBOY_1-XVE&start_radio=1

2. Een gedicht: '40 dagen'

**Veertig dagen vol sprankel en zin veertig dagen ... verandering!
Een beetje anders, God dichterbij, op weg naar Pasen ... verander jij?**

Anders omgaan met wat je bezit: je spullen, je centen, zwart op wit,
Anders kijken: wat wil God van mij, met wie kan ik delen, wie maak ik blij?

Anders omgaan met eten en aarde. Brood in je hand, besef je de waarde?
Als ik het deel en samen eet wordt het feest op mijn mooie planeet.

Anders omgaan met dagen en tijd, als een wit vel voor me uitgespreid:
wat zal ik doen, wat aandacht geven? Doe ik eens anders? Hoe wil ik leven?

Anders omgaan met mensen op je pad: zie je ze echt, of als één pot nat?
Anders kijken: wie spreken me aan? Wat ik doe voor hen, is góed gedaan.

Anders omgaan met God, onze bron, bij wie ook jouw leven ooit begon.
Anders bidden en dankbaar zijn: schep niet op, wees gerust eens klein.

Anders omgaan met schuld vergeven omdat jij ook fouten maakt in je leven.
als God jou vergeeft, kun je andersom ook anderen vergeven en keert alles om.

**Veertig dagen vol sprankel en zin veertig dagen ... verandering!
Een beetje anders, God dichterbij, op weg naar Pasen ... verander jij?**

3. Uit: "Harrie heeft haast"



Harrie heeft altijd haast. Hij heeft nooit eens tijd om even een babbeltje te maken. Maar als hij zich per ongeluk de vijver in haast en Tom hem eruit vist, moet Harrie wel wat langzamer aan doen. Kan hij dat wel?

Ja... Harries leven verandert:

Harrie zegt op het einde van dit boek: 'Ik mopperde alleen maar. Maar dankzij jou weet ik nu dat het in huis gezellig kan zijn, dat eten verrukkelijk kan smaken en dat de wereld om me heen prachtig is. Hoe kan ik je ooit bedanken?'

IDEEËN voor APRIL

1. Een zaadje in de wind – Eric Carle



“Tien zonnebloemzaadjes worden meegevoerd door de wind. De reis is gevaarlijk en lang, en uiteindelijk zal alleen het kleinste zaadje uitgroeien tot een schitterende zonnebloem.”

Laat de kinderen eventueel elk een zonnebloempit planten in het kader van dit ritueel.

2. Het Paasverhaal uit de Prentenbijbel

<https://www.youtube.com/watch?v=MBU9FmxyOA&list=PLhkEuhxtSxQ1mgOOFfOsYgTFPA1AW5h8u&index=13>



Het graf is leeg. Waar is Jezus?
Jezus leeft!

3. Plannen voor het 3^{de} trimester



Kijk eens naar deze figuurtjes... ze bewegen, springen en doen hun best. Iedereen op zijn eigen manier. Net zoals wij in de klas.

We zijn begonnen aan het laatste trimester. Dat is een beetje zoals een weg die we samen verder wandelen... stap voor stap.

Soms gaat het goed, soms is het moeilijk. Maar we staan er niet alleen voor.

Denk eens even na...

Wat wil jij nog leren of proberen in deze laatste periode?

Hoe wil jij een goede vriend(in) zijn voor anderen?

Misschien kan je elke dag een klein stapje zetten, en vragen:

“God, help mij vandaag om mijn best te doen en goed te zijn voor anderen.”

IDEEËN voor MEI

1. Meimaand = Mariamaand



Snoep of kunst? Kunstenaress uit Oudenaarde maakt Mariabeeldjes die lijken op het sinterklaas snoep
Els de Coker uit Oudenaarde maakt gipsen beelden van Maria die lijken op het schuimachtige snoepgoed dat vooral populair is in de sinterklaasperiode.

De kunstenaress verkocht al een hoop Mariabeeldjes aan particulieren, en gaat nu een reeks beelden maken die - in de vorm van een reizende expo - te zien zal zijn in verschillende kerken.

Gebruik de suikersnoepjes als decor voor dit moment.

Laat de kinderen één van deze vragen betantwoorden:

- *Wie zorgt goed voor jou?*
- *Voor wie wil jij zorgen zoals Maria?*

Aanvullende tip: laat de kinderen in de maand mei bij het begin van de dag bloemetjes bij het Mariabeeld plaatsen. Dat kunnen echte of zelfgemaakte bloemen zijn. Een eenvoudig ritueel dat zorgt voor verbondenheid en rust in de klas.

2. What a wonderful world – Wat een mooie wereld – Louis Armstrong



https://www.youtube.com/watch?v=rBrd_3VMC3c&list=RDrBrd_3VMC3c&start_radio=1

Vragen die hier kunnen passen:

- *Waar zorg jij goed voor?"*
- *Wat kan jij doen voor de aarde?"*

3. 3 mei 2026 = dag van de lach



Lachen is gezond en dat beseffen dat de oprichters van de internationale 'Dag van de Lach' maar al te goed. De 'Dag van de Lach', ieder jaar op de eerste zondag in mei, is bedoeld om even een potje te gieren, te brullen en te schuddebuiken. Lachen heeft namelijk veel gezondheidsvoordelen en humor en plezier verbinden mensen van allerlei culturen aan elkaar. Dit jaar vindt de 'Dag van de Lach' plaats op 3 mei 2026.

Vragen die hier kunnen passen:

- *Hoe zal jij mensen aan het lachen brengen?*
- *Wanneer lachte jij eens heel uitbundig?*

IDEEËN voor JUNI

1. Het verhaal van de Emmaüsgangers



Lees het verhaal voor uit een (goede) KinderBijbel.

Daarover gaat het: *'Twee vrienden wandelen verdrietig naar huis. Onderweg komt Jezus bij hen stappen, maar ze herkennen Hem niet meteen. Hij luistert naar hen en praat met hen. Pas wanneer ze samen brood delen, begrijpen ze dat Jezus bij hen was.'*

Na het vertellen van het verhaal ga je nog even in gesprek:

- Wie wandelde dit jaar met jou mee?
- Wanneer voelde jij je niet alleen?
- Hoe kan jij volgend jaar iemand helpen thuiskomen?

2. Ik neem je mee – Gers Pardoel



<https://www.youtube.com/watch?v=UyTazPPWIKk>

Laat elk kind na het beluisteren van het lied een klein kaartje tekenen of schrijven: "Dit neem ik mee uit ons schooljaar." Kinderen zijn vrij of ze aan de klas vertellen wat ze getekend of geschreven hebben.

3. Veel herinneringen

Maak het stil met de kinderen. Ga in een kring staan, in een kring zitten (dat kan ook buiten zijn). Geniet samen met de kinderen van de stilte. Zet in die kring een lege bokaal. Laat de kinderen één per één een mooie herinnering opnoemen van het voorbije schooljaar. Telkens er één genoemd wordt, wordt de bokaal gevuld met een steentje, een schelpje of een ...

Sluit af met aan de kinderen te zeggen dat ze nu elk een steentje, schelpje,... uit de bokaal mogen meenemen want zoals dit steentje nu met de kinderen meegaat, zo nemen ook wij alle herinneringen mee van dit schooljaar. We gingen samen op weg. En we komen allemaal een beetje anders thuis.