

Mechelen, 23 oktober 2023

Geachte abonnee,

Deze Pastoralia is niet alleen het laatste nummer van de jaargang 2023, maar meteen de laatste editie van dit blad.

Meerdere redenen hebben tot deze conclusie geleid na grondige reflectie in de bisschopsraad. De belangrijkste is dat de digitale evolutie in het communicatielandschap de laatste jaren zo'n vlucht heeft genomen, dat wij u langs die kanalen intussen alle informatie en achtergrond kunnen bieden die we nu nog publiceren in ons tweemaandelijks blad. En dat zoveel sneller en actueler. Digitaal biedt ook tal van extra mogelijkheden, zoals linken naar nog meer informatie, een video of audioblog, stroomlijnen met sociale media enzovoort. Bijhouden, delen en opnieuw raadplegen van digitale informatie is superhandig geworden. En de productie is duurzamer en kost aanzienlijk minder.

Het aartsbisdom met zijn waaier aan vicariaten en diensten zal voortaan nog meer inzetten op digitale communicatie. Het belangrijkste medium daarbij is de nieuwsbrief die elke vrijdag rond 14 uur verschijnt. Deze gratis brief is uitgegroeid tot hét portaal waarlangs u heel vlot toegang hebt tot het kerkelijke leven in ons bisdom en tot ver daarbuiten. Bent u er nog niet op ingeschreven? Doe het dan vandaag nog via deze link: <https://www.kerknet.be/aartsbisdom-mechelen-brussel/artikel/inscrivez-vous-%C3%A0-notre-newsletter-schrijf-op-onze-nieuwsbrief>

Maar daar blijft het niet bij. Want in 2024 zullen we tevens de band versterken met de weekbladen Kerk en Leven en Dimanche. De bisdompagina die de nationale redactie van Kerk en Leven al langer uitwerkt, zal in nog nauwere samenwerking met de vicariaten en diensten van het aartsbisdom worden gerealiseerd. En Dimanche zal een diocesane pagina publiceren voor de abonnees op het grondgebied van het aartsbisdom. Zo krijgt u in deze printmedia nog meer een kijk op het pastorale leven in ons bisdom. U bent nog niet geabonneerd? Opnieuw: doe het vandaag nog via <https://www.kerkenleven.be/form/registratie-abonnee>

Trouwe lezer van Pastoralia: veranderen wat jarenlang evident was, is nooit vanzelfsprekend. De beslissing om ons bisdomblad na zovele decennia te stoppen, is dat evenmin. De wereld waarin we leven staat echter niet stil. Ook in onze lokale Kerk zijn ingrijpende evoluties bezig. Zoals paus Franciscus het ons voorhoudt: we beleven niet zozeer een periode van veranderingen, maar een veranderend tijdperk. Onze keuze van communicatiekanalen is hieraan onderhevig.

Een welgemeende dank voor uw jarenlange trouwe interesse voor Pastoralia. Extra dank aan de vele medewerkers van het blad voor hun talloze waardevolle bijdragen en zoveel engagement!

Hartelijk

Geert De Kerpel

Bisschoppelijk gedelegeerde communicatie aartsbisdom Mechelen-Brussel