



Ananias en Saffira

Handelingen 5,1-11

Vragen ter overweging

- Wat zijn volgens jou belangrijke ingrediënten om 'een van hart en ziel' samen te kunnen leven? Waarom?
- Heb je zelf al eens ervaren dat een bepaald gedrag ten aanzien van medemensen ook schade toebracht aan je relatie met God? Zo ja, op welke manier uitte zich dit?
- Denk terug aan een moment waarop je je buitengesloten voelde in een bepaalde gemeenschap. Kan je – terugblikkend op deze ervaring – de oorzaak hiervan onderscheiden? Voel je je vanuit die ervaring verbonden met een van de personages uit Handelingen 5?
- Heb jij wel eens spijt van een gedrag dat je stelde of een woord dat je sprak? Op welke manier probeerde je dat goed te maken? Speelde God daar ook een rol in?
- Hoe ga jij om met 'tegenstanders' in jouw midden? Werpt het verhaal uit Handelingen 5 hier een nieuw licht op? Zo ja, op welke manier?
- Op welke manier probeer jij Gods Woord heel concreet vrucht te laten dragen en de gemeenschap met God en anderen te bewaren? Waar voel jij de heilige Geest werkzaam aanwezig?