



*Roosje*

*Handelingen 12,12-17*

*Vragen ter overweging*

- Waar vind jij vandaag de dag gelegenheid om samen te komen met anderen? Misschien ook samen te bidden?
- Roosje vergeet van blijdschap de deur te openen. Wat raakt jou zo diep, vervult je zo van vreugde dat het de normale gang van zaken onderbreekt? En wat doe je daarmee?
- Wat vind jij de moeite waard om over te vertellen aan anderen?
- Zie jij vandaag de dag bevrijding gebeuren die je aan God toeschrijft?
- Herken je jezelf in de moeite die de gemeenschap heeft om te geloven in Petrus' bevrijding? Zie je anderen hier moeite mee hebben? Laat jij de deur soms ook gesloten?
- Wat zou mensen volgens jou kunnen helpen om deuren en harten meer te openen voor elkaar en voor God?