

## Liturgie Allerheiligen 1 november 2020

**Intredelied:** ZJ 551 – De heiligen ons voorgedaan

### **Kruisteken en Openingswoord:**

**Pr.:** Welkom hier, op het feest van Allerheiligen, het feest van hen die getekend zijn in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.  
Allerheiligen. Vandaag vieren we dus het feest van alle mannen en vrouwen die ons op een heilvolle manier zijn voorgedaan in het geloof. Allemaal hebben ze een innerlijke kracht ontdekt, een goddelijk licht dat al het dagdagelijkse overtreft. Laten wij ons optrekken aan hun voorbeeld en, met vallen en opstaan, op zoek gaan naar de vervulling van Gods droom.

### **Gebed om ontferming:**

**Pr.:** Heiligheid zit van binnen. Laat ons dus eerst in het eigen hart kijken en vragen aan de Heer van alle Heiligen om zijn ontferming.

Le Heer, die barmhartig zijt, toon ons uw liefde. **Heer ontferm U**

Le Christus, die trouw zijt, laat ons nimmer los. **Heer ontferm U**

Le Heer, die heilig zijt, leer ons uw voorbeeld te volgen. **Heer ontferm U**

**Pr.:** Goede God, vergeef ons onze onmacht. Geef ons de kracht om nieuwe mensen te worden en geleid ons over de dood naar een leven in uw heerlijkheid. Amen.

### **Gloria: Eer aan God in den hoge!**

### **Openingsgebed**

**Pr.:** Goede God, wij gedenken vandaag de mensen die zich aan U hebben toevertrouwd. Wij mogen ons met uw heiligen verbonden weten, als één gemeenschap die U wil toebehoren. Sterk ook ons geloof en houd ons steeds in het spoor van Jezus, de Christus, die met U en de heilige Geest leeft in eeuwigheid. Amen.

### **Eerste lezing:** Apok.7,22-4,9-14

Ik, Johannes, zag een engel komen vanuit het oosten, met het zegel van de levende God. Die engel riep luid naar vier engelen, die land en zee konden verwoesten: 'Breng geen schade toe aan het land, de zee of de bomen. Eerst moeten we de dienaren van God tekenen met het zegel op hun voorhoofd.' Toen hoorde ik het aantal getekenden: Het waren er honderdvierenveertigduizend. Ze kwamen uit alle stammen van Israël. Dan zag ik een grote groep mensen, die niemand kon tellen. Alle rassen en stammen en volken en talen zaten erbij. Zij stonden voor de troon van God en voor het lam. Ze droegen witte kleren en hadden palmtakken in hun hand. Ze riepen luid: 'Onze redding komt van God, die op de troon zit, en van het lam!' Alle engelen stonden rondom de troon, samen met de leiders van het volk en de vier dieren. Ze knielden neer voor de troon en eerden God: 'Amen! God verdient alle lof, heerlijkheid, wijsheid, dank en eer, macht en sterkte, tot altijd, amen!' Toen vroeg een van de leiders aan mij: 'Wie zijn dat in die witte kleren? Vanwaar komen zij?' Ik antwoordde: 'Heer, dat is iets wat u weet.' Toen zei hij: 'Dat zijn de mensen die zwaar te lijden hebben gehad. Zij hebben hun kleren wit gewassen in het bloed van het lam. Jezus is voor hen gestorven. Hij heeft hen nieuw leven gegeven.'

**Tussenzang:** ZJ 723 – Zalig zij die zich op de Heer verlaten

**Evangelielezing:** *Matteüs 5, 1-12a*

Wanneer Jezus alle mensen ziet die Hem volgen, gaat Hij de berg op. Wanneer Hij gaat zitten, komen zijn leerlingen bij Hem. Hij begint hun les te geven met deze woorden: ‘Gelukkig ben je wanneer je niets te verliezen hebt, want dan hoor je thuis bij God. Gelukkig ben je wanneer je verdrietig bent, want je zult getroost worden. Gelukkig ben je wanneer je zacht bent en moedig, want je zult het Beloofde Land bezitten. Gelukkig ben je wanneer je verlangt dat alles goed wordt, want je zult het overvloedig zien gebeuren. Gelukkig ben je wanneer je mild bent, want je zult zelf mild behandeld worden. Gelukkig ben je wanneer je een zuiver hart hebt, want je zult God zien. Gelukkig ben je wanneer je vrede brengt, want God zal je zijn kind noemen. Gelukkig ben je als je om Christus uitgelachen en vervolgd wordt, want dan hoor je thuis bij God.’

### **Homilie**

Alle heiligen: wie zijn dat? Zijn het de personen die op de beelden en op de muren in onze kerk worden voorgesteld? Wie zijn dat, al die heiligen? We denken natuurlijk aan die mensen die het predicaat ‘Heilig’ hebben ontvangen. Die mensen staan vaak wat verder van ons af. Ze hebben allemaal iets heroïsch. Ik zou durven beweren dat heiligen mensen zijn die de trillingen van Jezus’ boodschap hebben gevoeld. Ze hebben die boodschap laten doortrillen in hun eigen leven. Maar is dat dan geen boodschap die heel ver van ons staat, die voor ons nooit bereikbaar is? Toch niet. Elke mens is geroepen om heilig te worden, zo zegt ook paus Franciscus. Het zijn zij die de acht zaligheden uit het evangelie met zich meedragen. We hebben het lijstje gehoord in het evangelie. Het is als een soort van checklist. Arm van geest: heilig ben je. Arm betekent ook dat ik afhankelijk durf te zijn. Treurig zijn. Heilig ben je dan: als je het verdriet van mensen kan delen en van gedeelde smart halve smart maken. Vrede brengen: heilig ben je dan, als je durft verzoening brengen in een wereld vol conflicten.

Goede mensen, je begrijpt dat deze wegen van heiligheid niet zo vanzelfsprekend zijn. En toch zijn ze niet voorbehouden aan mensen met een aureool om hun hoofd. Elke mens, ook ieder van ons, is geroepen tot heiligheid. Het is de dingen doen die wij allemaal doen. Maar wel op een bijzondere manier, namelijk in verbondenheid met God. Vertrouwen dat God mijn leven dat onaf is aanvult met zijn heiligheid.

Al die heiligen komen zo al wat dichterbij. Het kunnen mensen zijn die onder ons leven. Waar in de checklist van acht zaligheden herken ik iemand uit mijn buurt? Wie is die vredebrenger hier onder ons? Wie is die man of vrouw met een warm hart. Wie is die medemens hier die opkomt voor rechtvaardigheid?

Misschien behoren wij allemaal wel tot die gemeenschap van heiligen, als we verbonden blijven met God. Wij samen kunnen een wolk van getuigen vormen, als we zijn boodschap laten verder trillen in ons leven, als we die boodschap van Jezus laten doorklinken in onze manier van leven.

*(Marc Verwaeren)*

**Voorbeden:** (ZJ 10b: Laat ons bidden in de stilte van ons hart...)

**Pr.:** Laten wij nu bidden tot God die onze Vader is, op voorspraak van alle heiligen.

**Le.:** Voor de heiligen in ons midden bidden wij: mensen die glimlachen, mensen die luisteren, mensen die troosten, mensen die een opbeurend woord spreken. Dat zij bevestigd en bemoedigd worden in hun heilig pogen. *Laten wij bidden...*

**Le.** Voor de heiligen in ons midden bidden wij: mensen die in alle eenvoud barmhartig zijn, die altijd bereid zijn tot vergeving, mensen die anderen weer op weg helpen. Dat zij bevestigd en bemoedigd worden in hun heilig pogen. *Laten wij bidden...*

Le.: Voor de heiligen in ons midden bidden wij: mensen die zieken genezen, mensen die zieken verzorgen, mensen die vreemdelingen onderdak geven, mensen die hun stem verheffen tegen het onrecht dat anderen wordt aangedaan. Dat zij bevestigd en bemoedigd worden in hun heilig pogen. *Laten wij bidden...*

Le.: Op dit feest van Allerheiligen bidden wij ook voor onszelf: wij, die maar al te goed weten dat we er nog lang niet zijn. Heer, maak ons bewust van onze mogelijkheden, zodat wij elkaar ondersteunen overal waar het enigszins kan. *Laten wij bidden...*

Pr.: Heer, bron van alle heiligheid, zoveel heiligen om ons heen zijn voor ons als lichtende sterren op een donkere weg. Wij danken U voor elke mens die met ons gaat en waarin het licht brandt van uw aanwezigheid. Door Christus, uw Zoon en onze Heer Amen.

### **Gebed over de gaven:**

Pr.: Goede God, met hart en ziel zien wij uit naar U. Zie als teken van ons verlangen deze gaven, van brood en wijn die wij U aanbieden ter ere van al uw heiligen. Houd ons in het spoor van hen die ons voorgingen en geef dat zij ons mogen inspireren tot een levensprogramma van goedheid en liefde. Dan zullen wij eens, net als al uw heiligen, leven in uw heerlijkheid. Amen.

### **Onze Vader**

Pr.: In het vertrouwen dat God ook ons vaderlijk nabij wil zijn, mogen wij tot Hem bidden met de Woorden die Jezus ons heeft voorgezegd. **Onze Vader...**

### **Vredesgebed en -wens**

Pr.: Jezus Christus heeft ons een weg gewezen naar gerechtigheid en vrede, een levensprogramma dat ons leidt naar waarachtig leven. Daarom bidden wij... Heer Jezus Christus, maak van ons integere en liefdevolle mensen, die leven in uw vrede, alle dagen van ons leven. Amen. De vrede des Heren zij altijd met u.

### **Uitnodiging tot de communie**

Pr.: Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad en Hij heeft ons daarom zijn Zoon gezonden. Die nodigt ons nu uit aan zijn tafel.  
**Heer, ik ben niet waardig...**

### **Bezinning na de communie:**

Le.: Wat een geluk wanneer je niets te verliezen hebt, want dan hoor je bij God thuis.  
Wat een geluk wanneer je niet oppervlakkig over alle ellende heen leeft, want je zult worden getroost.  
Wat een geluk wanneer je een mild mens bent, want je zult het beloofde land bezitten.  
Wat een geluk wanneer je verlangt dat alles terecht komt, want je zult het overvloedig zien gebeuren.  
Wat een geluk wanneer je vrede sticht, want God zal je zijn kind noemen.  
Wat een geluk wanneer je lijdt om te bereiken dat alles terecht komt, want dan hoor je bij God thuis.

**Lied:** ZJ 560 – Zalig zij die Jezus naam belijden

**Slotgebed:**

**Pr.:** Goede God, licht uw vlam van liefde op in de heiligen die ons zijn voorgegaan. Wij danken U voor deze inspirerende mensen. Schenk ons de kracht om hen na te volgen en het goede in onszelf tot bloei te brengen. Dit vragen wij U in de naam van Jezus Christus, die leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.

**Zending en zegen:**

**Pr.:** Dit feest van Allerheiligen herinnert ons eraan dat ook wij geroepen zijn om heilig te worden, een zichtbaar teken van Gods goedheid en zorg voor elke mens. Daartoe wil God ons zenden en zegenen met zijn kracht, in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.