

# Als een lopend vuurtje

gecomponeerd voor de Diocesane Ontmoetingsdag op 6 juni 2022

t.: Bart Paepen  
m.: Sebastiaan van Steenberge

## Refrein



'Kom o - ve - reind', zegt Hij, 'sta op je voe - ten!



die - naar en ge - tui - ge zal je zijn. Jij die mij ge - zien hebt, je



zal me zien ver - schij - nen. Ik zend je, breng het licht naar wie de o - gen nog ge - slo - ten heeft.'



1. Als een lo - pend vuur - tje ging het rond, nie - mand die de woor - den niet ver - stond toen



God zijn Hei - li - ge Geest en zijn kracht, o - ver Je - zus' vrien - den zond. Kom o - ver -



2. O - ver heel de we - reld klinkt Gods woord, als een lo - pend vuur - tje gaat het voort een



bood - schap die on - ze har - ten ver - warmt, vreug - de schenkt aan wie het hoort. Kom o - ver -



3. Men - sen van de weg in Je - zus' spoor, leer - lin - gen van Chris - tus, zing in koor en



geef vrij - moe - dig Gods Hei - li - ge Geest, als een lo - pend vuur - tje door! Kom o - ver -