



N.A.V. PASEN APRIL '26

ANTENNE- BERICHTEN

VENSTER



Caspar David Friedrich
Der Wanderer

Zoals met de paasbomen...

Beste collega

De afgelopen weken kwamen we met de levensbeschouwelijke vakken in zwaar weer terecht. Dit bericht dient dan ook voornamelijk om jullie een hart onder de riem te steken. Het zijn geen evidente tijden voor leraren levensbeschouwelijke vakken in het algemeen en leraren godsdienst in het bijzonder. We willen jullie danken voor het vertrouwen, het niet aflatende engagement en de zorg voor het vak en haar leerlingen.

We beantwoordden de afgelopen tijd zoveel mogelijk persoonlijke vragen via mail of per telefoon met de betrokkenen. We organiseerden tot nog toe geen algemeen infomoment omdat momenteel nog te veel zaken onduidelijk zijn of het voorwerp vormen van lopende onderhandelingen.

mike.melis
@rkg.vlaanderen

rudy.masschelein
@rkg.vlaanderen

Alle vloed heeft zijn weerloop; en hoewel daar misschien op dit moment weinig van te merken is, moeten we onze blik op de horizon houden opdat we de juiste koers vinden voor de toekomst. Weet dat we daar hard aan werken en noteer alvast dat we op donderdag **21/05** sowieso **een fysieke ANTENNEAVOND (info & inschrijven)** op poten zetten waarin we jullie zo veel en zo concreet mogelijk willen informeren.

Ondertussen blijven we uiteraard blijvend bereikbaar voor verdere vragen en bezorgdheden. Hopelijk kan de paasvakantie wat rust brengen. We willen jullie in deze Goede Week alvast ook onderstaande persoonlijke paaswens meegeven:

Het was zoals met de paasbomen die zuchtend knopten en bloesems bloosden omdat het ijs onderhuids was gaan bewegen. In het ijle hoofd schoven, opnieuw, vederzacht, donzige wolken voorbij. Zich in elkaar vastbijtend tot fabeldier of luchtjuweel. In de veertig dagen, weken of jaren had het verlangen ongemerkt een Gezicht gekregen. Het was doorheen het wroetende wachten belofte geworden. En kijk... wij mensen, het hoofd zijlinds, de oorschelp tegen elke wand of bodem platgedrukt, zoekend naar de fluisterende stemmen en vragende antwoorden. We vangen ze op en geven ze onderdak in onze hoofden. Voor als de beweging weer in het ijs gevangen zit en de knoppen en de bloesems weer in de takken verdwijnen. Dit is Pasen, als een eeuwig voortdurende, zacht- zuchtende beweging, in een goddelijke taal. Het is zoals met de paasbomen die zuchtend knoppen en bloesems blozen...

Van harte

Rudy & Mike.



RELEVANTE LINKEN

- 02/02: [Extra Antennebericht](#)
- 20/03 [eerste uitvoeringsbesluiten op Thomas + eerste principiële goedkeuring ministerraad](#)
- 23/03: [Extra Antennebericht](#)
- 27/03: [tweede principiële goedkeuring + bijhorende teksten](#)