

ORGANISATIE & MEER INFO

Vicariaat Vlaams-Brabant en
Mechelen - Dienst Caritas
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen
0477 65 48 45 (Christel)
0495 63 91 52 (Tine)
0496 85 35 24 (Marietje)

INSCHRIJVEN

Uiterlijk 27 juni via
tine.croonen@vlbm.be
(max. 20 deelnemers)

Te vermelden bij inschrijving

Naam, adres en
telefoonnummer

Na inschrijving ontvangt u een
uitnodiging tot betaling. Wenst u
een factuur, vermeld dan bij uw
inschrijving op welke naam deze
mag worden opgesteld.



Ingangspoort abdij Averbode



Vlaanderen
verbeelding werkt

De illustraties zijn van de hand
van Joke Eycken en
Cecilia Croonen

De spiritualiteit van de Caritas



© Joke Eycken

Abdijweekend
9, 10 en 11 juli 2021

**De spiritualiteit van de Caritas,
de kwetsbare mens nabij zijn,
zorg dragen voor wie ons roept...**

Daarover gaat het tijdens dit inspirerende abdijsweekend. We laten ons leiden door de **Emmaüsgangers**. Zij zijn onze gids op de weg van **vertrouwen** en **gelatenheid**. Hun krachtbron, een altijd aanwezige God als vriend, wordt ook onze inspiratiebron.



We leven op het ritme van de abdijs-gemeenschap en genieten van de **gastvrijheid** van de norbertijnen in Averbode.

U maakt tijdens dit weekend onder meer kennis met de **Spiritwijzer**, een instrument dat ons toelaat elke nood op het spoor te komen, alsook met de **presentietheorie**, een zorgethiek die afstemt op wat de ander nodig heeft.

PROGRAMMA

Vrijdag 9 juli 2021

Onthaal vanaf 17 uur
18.00 uur: avondgebed
18.30 uur: avondmaal
19.30 uur: sessie I:
Spiritualiteit in de zorg



Zaterdag 10 juli 2021

07.30 uur: ochtendgebed
08.15 uur: ontbijt
09.00 uur: sessie II: **De kwetsbare mens nabij**
Pauze
11.00 uur: sessie III: **De presentietheorie**
11.45 uur: eucharistieviering
12.30 uur: middagmaal
13.45 uur: sessie IV: **De Spiritwijzer**
14.30 uur: **Creatieve verwerking in groepen**
16:30 uur: vrije tijd
18:00 uur: avondgebed
18.30 uur: avondmaal
19.30 uur: **Terugblik op de dag**

Zondag 11 juli 2021

07:30 uur: ochtendgebed
08:00 uur: ontbijt
09:00 uur: Sessie V: **Samen onderweg:
de Emmaüsgangers**
11.00 uur: eucharistieviering
12.00 uur: middagmaal
13.30 uur: wel thuis!



WAAR
Norbertijnenabdij
Abdijstraat 1
3270 Averbode

BEGELEIDERS
Team Caritas
(Christel Decap, pr. Piet
Capoen, Marietje Peels,
Tine Croonen)

WANNEER
Van vrijdag 9 juli
(vanaf 17 uur) tot
zondagmiddag 11 juli
(na het middagmaal)

VOOR WIE
Voor al wie graag zorg draagt
Maximum 20 deelnemers

PRIJS
165 euro (inbegrepen: twee
overnachtingen in een single
kamer met wastafel, douche
en toilet, koffiepauzes en
maaltijden, wifi).
Wenst u op zondag niet meer
deel te nemen aan het
middagmaal, dan betaalt u
15 euro minder.

MEEBRENGEN
toiletgerief
badhanddoek
schrijfgerief

Geraak je niet op eigen
kracht in Averbode, geef dan
een seintje. We zoeken
samen een oplossing.