

School

voor

Geloofsverdieping

Avond 11: Hij is verrezen



School voor Geloofsverdieping 2023-2024

1. Samen starten

2. *De vraag naar God*

GOD VAN HET VERBOND

3. De Bijbel als Woord van God

4. Uittocht en Verbond

5. De roep van de profeten

6. Schepping

7. Onmacht en lijden

JEZUS MESSIAS

8. Het getuigenis van het
Nieuwe Testament

9. Wat heeft Hij gezegd?

10. Wat heeft Hij gedaan?

11. *Hij is verrezen*

12. Hij heeft ons verlost

13. Hij is Gods veelgeliefde Zoon

GEEST DIE LEVEN GEEFT

14. De Geest die in ons woont

15. Bidden in de kracht van de Geest

16. Leven in de kracht van de Geest

17. Leven van het komend Rijk

18. *De vraag van God: Kerk*

19. Evaluatie en slot

Waarom moest Hij sterven ?

Hij was al lang veroordeeld nog vóór zijn proces !



Uit de film: The Gospel of John

De ware oorzaken

- Doorbreekt de grens tussen rein en onrein
- Radicaliseert de Thora
- Gaat anders om met de sabbat
- Bekritiseert bestaande tempelpraktijken
- Vergeeft zonden!



Witte kruisiging
Marc Chagall

De aanleiding

- Zijn profetisch optreden in de tempel (tempelreiniging)
- een regelrechte bedreiging voor de religieuze leiders (tempelaristocratie)



Orthodox icoon

Het proces voor de joodse autoriteiten

- Wie zijt Gij
en met welk recht
doet Gij dit?

Geen theoretisch conflict:
ter discussie staat
zijn praktijk

- Een 'messiaanse koning'



Christus voor Kajafas
Duccio di Buoninsegna

Het proces voor Pilatus

- Redenen van politieke aard:
koninklijke aanspraak
bedreiging voor gezag
- Een 'rebellenkoning'



De kruisweg van de stilte
Armand De Meulemeester

Besluit

- Geen vergissing:

Wel degelijk
om zijn aanspraken:

“ In Hem komt
Gods heerschappij nabij ”



Mathias Grünewald
1515

1. In het spoor van een lange traditie

1,1 Radicaal aards

- Radicaal aards
- Huiverig voor het hiernamaalsgeloof
- Geborgen in God
- Opkomend opstandingsgeloof



Thora rollen

1.2 Huiverig voor het hiernamaalsgeloof

Tegenover de Kanaänieten

- Geen God van de onderwereld
geen verering van de voorvaderen
- Maar:
“Onze God is een God van levenden, niet van doden!”



Baal –Louvre - Parijs

1.2 Huiverig voor het hiernamaalsgeloof

Tegenover de Egyptenaren

- Geen hiernamaalsgeloof met indrukwekkende dodencultus
- Maar:
fundamenteel Godsvertrouwen
zonder voorzorgen voor
hiernamaals



1.3 Geborgen in God



- God zal recht doen en vrede schenken, hier en nu!
- De Exoduservaring leert: God redt altijd uit alle nood



Luc Blomme – Vuur en water

1.4 Opkomend opstandingsgeloof

- Een gezamenlijke opstanding van de doden zal de eindtijd inluiden
- Ook dit geloof blijft radicaal aards



Ezechiël 37
Menora Knesset Jeruzalem

2. Jezus handelt helemaal in deze traditie

2.1 In woord en daad

- Jezus handelt in de overtuiging dat God door Hem redt
- Zijn daden zijn al ‘dodenopwekkingen’
- Zijn woorden spreken van het Rijk Gods hier en nu



Opwekking jongeling uit Nain

2.2 Toch is Hij machteloos de dood ingegaan

- De dood was ook voor Hem het rauwe einde !



De kruisweg van de stilte
Armand De Meulemeester

3. En wat na deze dood ?

3.1 Angst, vlucht en schuld

- Totale ontreddering
- Angst en vlucht
- Schuldgevoel



Uit de film: The Gospel of John

3.2 Ze hebben Hem ontmoet... !

- Ze hebben Hem – hoe dan ook – ontmoet !
- Visioen: wat precies? open laten...
- Die ontmoetingen met ‘de Levende’ hebben werkelijk plaats gevonden
- Door het herlezen van de Schriften



Armand De Meulemeester
De kruisweg van de stilte

3.3

Met de opstanding is de nieuwe tijd begonnen

- Te verstaan binnen de horizon dat de eindtijd (nieuwe tijd) begonnen is
- Duidelijke sporen van deze verstaanscontext
- Maar...
gezonden in het hier en nu



Anastasisicoon

4. De Paasverhalen

Het zijn niet de paasverhalen die hen tot geloof brachten.

Het is het geloof dat de paasverhalen deed ontstaan



Résurrection, Marian Bohusz



4.1 Verschijningsverhalen

- Een nieuwe taal
- Vier sleutelwoorden:
 - Ontmoetingen met de Levende
 - Verzoening en bekering
 - Mysterie ons bevattingsvermogen te boven
 - Nieuwe schepping



A. Ontmoetingen met de Levende

- Hij laat zich zien
- Bij naam geroepen
- Persoonlijke vraag
- Opdracht – zending
- Nieuwe verbondenheid
- Niets dwingend



De vrouwen bij het graf - Arcabas

B. Verzoening en bekering



- Context: ontgoocheling en angst
- Verzoening en bekering
- Liefde overwint de dood



Anastasisicoon

C.

Mysterie, ons bevattingsvermogen te boven



- Angst
- Vrees niet
- Een onbekende
- Late herkenning
- Herkend als de Jezus van Goede Vrijdag
- Toch aan lichamelijkheid onttrokken



Geloofsverdedigende trekjes



- Nadruk op:
het was niet
enkel een geest
- Overaccentuering van het
lichamelijke



Ongelovige Thomas - Caravaggio

D. Nieuwe schepping



- Nieuwe bestaansvorm
geen reanimatie maar
'transformatie' of
'metamorfose'
- Dialectiek tussen
dezelfde en toch anders
- De Eerstgeborene



Wat we best kunnen missen...



4.2 Lege graf-verhalen

- Graflegging zelf wordt gedetailleerd beschreven
- Werkelijk dood en begraven



Graflegging - Caravaggio

Het lege graf



- Heel wat aanwijzingen pleiten voor de authenticiteit van de lege grafverhalen



Lege graf-verhalen



- Niet het lege graf maar
de ontmoeting
met de Levende
brengt tot geloof



Sieger Köder – Maria Magdalena

Lege graf-verhalen



- Ook hier
is een
eindtijdelijke verstaanscontext
nodig



De engel bij het graf - Arcabas

Verrijzenis van het lichaam ?

- Verrijzenis van het lichaam betekent:
de 'hele' mens verrijst.
- *“Hij zal het bederf niet zien”*

Ps 16,9-11



5. Conclusie

“En als Christus niet is opgestaan, dan is onze prediking zonder inhoud en uw geloof leeg”

1 Kor 15,14



Anastasisicoon

School voor Geloofsverdieping 2023-2024

1. Samen starten

2. *De vraag naar God*

GOD VAN HET VERBOND

3. De Bijbel als Woord van God

4. Uittocht en Verbond

5. De roep van de profeten

6. Schepping

7. Onmacht en lijden

JEZUS MESSIAS

8. Het getuigenis van het Nieuwe Testament

9. Wat heeft Hij gezegd?

10. Wat heeft Hij gedaan?

11. Hij is verrezen

12. *Hij heeft ons verlost*

13. *Hij is Gods veelgeliefde Zoon*

GEEST DIE LEVEN GEEFT

14. De Geest die in ons woont

15. Bidden in de kracht van de Geest

16. Leven in de kracht van de Geest

17. *Leven van het komend Rijk*

18. *De vraag van God: Kerk*

19. Evaluatie en slot

Emmaüs



Sieger Köder - Emmaüs