

SCHOOL VOOR GELOOFSVERDIEPING

Weten wat je gelooft

EDITIE 2020- 2021



VAN HARTE WELKOM



SCHOOL VOOR GELOOFSVERDIEPING

Weten wat je gelooft

EDITIE 2020- 2021



Avond 14 De Geest die in ons woont



School voor Geloofsverdieping 2021-2022

1. Samen starten

2. *De vraag naar God*

GOD VAN HET VERBOND

3. De Bijbel als Woord van God
4. Uittocht en Verbond
5. De roep van de profeten
6. Schepping
7. Onmacht en lijden

JEZUS MESSIAS

8. Het getuigenis van het Nieuwe Testament
9. Wat heeft Hij gezegd?

10. Wat heeft Hij gedaan?

11. Hij is verrezen

12. Hij heeft ons verlost

13. Hij is Gods veelgeliefde Zoon

GEEST DIE LEVEN GEEFT

14. *De Geest die in ons woont*

15. Bidden in de kracht van de Geest

16. Leven in de kracht van de Geest

17. Leven van het komend Rijk

18. *De vraag van God: Kerk*

19. *Evaluatie en slot*

Uit de geloofsbelijdenis Constantinopel - Nicea

*“Ik geloof
in de heilige Geest,
die **Heer** is
en het leven geeft;
die voortkomt
uit de Vader en de Zoon;
die met de Vader
en de Zoon
te samen wordt **aanbeden**
en **verheerlijkt**;
die gesproken heeft
door de **profeten.**”*





*Het
vergeten
zwakke
broertje?*

1 Gods Geest in het Oude Testament

1.1. Levenwekkende, scheppende Geest

Ruach Elohim:

- ✓ ° (storm)wind →
over de oerchaos
beweging van lucht (Joh 3,8)

- ° Geest van God
scheppende kracht
(1ste scheppingsverhaal)

- ✓ ° zachte bries →
(levens)adem in de neus
levensgeest
Adem van Adam is Geest van God
(2de scheppingsverhaal)





Ruach = leven, ziel en geest

“Als U uw gelaat verbergt, vergaan zij
(= alle schepselen) van schrik:

ontneemt U hun de adem,
dan snakken ze naar lucht
en keren tot stof terug.

Maar geeft U uw adem,
dan worden zij herschapen:

U maakt de aarde weer helemaal nieuw”
(Ps 104,29-30).



Over vertalingen

Hebreeuws:	'ruach'	wind storm adem
Grieks:	'pneuma'	beweging van lucht, pneumatisch - pneumologie
Latijn:	'spiritus'	spiritueel inspiratie - geïnspireerd
Nederlands	'geest'	geestelijk, geestdrift, geestrijk

Bijbelse woord ruach is
een **vitaal** en **ambiguu**
begrip

We kunnen Gods wind
tot onze adem maken



1.2. Nieuwe, bezielende Geest in de heilsgeschiedenis

De Geest is de naam voor God zelf in de werkzaamheid onder ons.
(H. Berkhof)

- ✓ Op allen die
het volk 'richten' - Godsgezant
(soort superkracht)
- ✓ In extreme geestdrift
(extase, trance)
- ✓ In het bijzonder
op **profeten**
die Zijn woord spreken
- ✓ Helemaal en blijvend
op **de Messias**



1.3. Levens-vernieuwende Geest in en na de ballingschap



- ✓ Hij brengt
toekomst
nieuwe schepping
opstanding van doden
- ✓ Gods Geest
verbonden met **'wijsheid'**



2. Gods Geest in het Nieuwe Testament

2.1. De Geest in Jezus

- ✓ Bij de doop ontvangt Hij de Geest
- ✓ De Messiasprofetie (Js 61) vervuld in zijn hele leven: Gods Geest krijgt een naam en een gezicht
- ✓ Al zijn tekenen zijn (in) de kracht van de Geest
- ✓ Jezus wordt criterium en toetssteen voor het onderscheiden van de Geest



2.2. De Geest van Christus

- ✓ Liefde is persoonsgebonden
- ✓ Bij Johannes **geeft** Jezus de g(G)eest (zijn leven) op het kruis
- ✓ Bij Paulus: de Verrezene wordt zelf tot **levenmakende Geest**
- ✓ Bij Johannes: de 'andere Helper'

De Geest is gever en gave



2.3. De Geest van Christus in ons

✓ Pasen

Hemelvaart

Pinksteren:

**driemaal
gezonden door de Geest**

✓ Boek Handelingen:
evangelie van de Geest



Driemaal over het zenden van de Geest

Pasen

Opgestaan uit de dood

*“Ik zend jullie wat mijn Vader heeft beloofd...
toegerust met **kracht** van boven”
(Lc 24,48)*

Hemelvaart

Verheven tot de Vader

*“...zullen jullie **kracht** ontvangen
en mijn getuigen zijn in Jeruzalem,
in heel Judea en Samaria,
en tot het uiteinde van de aarde”
(Hnd 1,8)*

Pinksteren

Zending van de Geest

*“God heeft deze Jezus laten opstaan;
daarvan zijn wij **getuigen**” (Hnd 2,32)*



Het Pinksterverhaal

- ✓ Terug de wind,
de ruach die blaast:
nieuwe schepping
een anti-Babel verhaal
- ✓ Terug het beeld van het vuur
Gods komen
- ✓ Terug profetentekst (Joël)
‘uitgieten van de Geest’
en het visioen van Ezechiël en
de dorre beenderen (Ez 37)



3. Het grote verhaal van Vader, Zoon en Geest



✓ Geen kwestie van getal maar levende werkelijkheid

✓ Liturgische welkomstwen van Paulus

*“De genade van de Heer **Jezus Christus**, de liefde van **God** en de gemeenschap van de **Heilige Geest**, zij met u allen”*

✓ Alle liturgisch gebed is altijd

Tot de Vader, door de Zoon en in de Geest

✓ Sterke symboliek van het Orthodoxe kruisteken

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest



Vader, Zoon en Geest

God als...	God ons nabij als...	Kerk als...
VADER God <u>tegenover</u> ons	De Gans Andere en toch belofte van nabije liefde	Volk Gods onderweg
ZOON God <u>voor</u> ons	Vervuld in Jezus	Levend Lichaam van Christus
GEEST God <u>in</u> ons	Werkzaam in de Geest	Tempel van de heilige Geest

Vader, Zoon en Geest



Sterke symboliek
van het Orthodoxe kruisteken

In de naam van de Vader ...

en de Zoon...

en de Heilige Geest...





De Geest waait waar Hij wil...

