

School

voor

Geloofsverdieping



School

voor

Geloofsverdieping

Leven in de kracht van de Geest



School voor Geloofsverdieping 2023-2024

1. Samen starten

2. *De vraag naar God*

GOD VAN HET VERBOND

3. De Bijbel als Woord van God

4. Uittocht en Verbond

5. De roep van de profeten

6. Schepping

7. Onmacht en lijden

JEZUS MESSIAS

8. Het getuigenis van het
Nieuwe Testament

9. Wat heeft Hij gezegd?

10. Wat heeft Hij gedaan?

11. Hij is verrezen

12. Hij heeft ons verlost

13. Hij is Gods veelgeliefde Zoon

GEEST DIE LEVEN GEEFT

14. De Geest die in ons woont

15. Bidden in de kracht van de Geest

16. **Leven in de kracht van de Geest**

17. Leven van het komend Rijk

18. *De vraag van God: Kerk*

19. **Evaluatie en slot**

Situering

- Vorige lessen
- Kennismaking met de Geest
 - In het Oude Testament
 - In het Nieuwe Testament
- Geest **die in ons** komt wonen
- Geest die constant **in ons bidt**
- Vandaag: verdiepen wat die Geest **in ons leven** doet

Inleiding

- Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods.
- God openbaart zich
 - God op zich = God als Vader
 - God voor ons = God als Zoon
 - God in ons = God als Geest
- God komt IN ons wonen én werken
 - Wij zijn Gods tempel
 - Wij naderen tot Hem
 - Uitgenodigd om ons leven te laten vernieuwen



Inleiding

- Wat gebeurt er als de Geest in ons komt wonen?

1. *De Geest herschept ons* – *Een nieuwe **mens***
2. *De Geest maakt ons vrij* – *Een nieuwe **praktijk***
3. *De Geest maakt ons één* – *Een nieuwe **gemeenschap***
4. *De Geest doet ons hopen* – *Een nieuw **perspectief***

1. De Geest herscheept

- Pure genade!
- We worden opnieuw geboren
 - Metanoia = bekering
 - Verbonden leven met God
- Zich laten vullen



Een waterbekken wacht totdat het geheel vol is. Dan pas begint een waterbekken over te lopen. Een waterbekken deelt uit van eigen volheid terwijl het zelf gevuld blijft.”

Bernardus van Clairvaux (12^{de} eeuw)

1. De Geest herscheept

- God is groter
 - Een andere voorstelling van God en Zijn Rijk
 - Verandert ons kijk op het leven
- De hemel is open
 - Wij zijn gewild
 - Wij worden bemind
- Wij zijn kinderen!
 - Geest maakt ons ontvankelijk
 - Jezelf verliezen



2. De Geest maakt vrij

- Paulus:
Ikzelf leef niet meer, Christus leeft in mij (Gal 2,20)
- Leven in de Geest vs. Leven naar het vlees
- Exodus → uittocht van wat ons tot slaaf maakt
- We worden vrij door onze binding met God
 - Een vrije en wederzijdse relatie
 - Thierry Bizot: *“mijn leven is niet veranderd en tot is alles anders!”*
 - Leven in liefde!



2. De Geest maakt vrij

- Bekering = anders leven
- Nieuwe praktijk:
 - Contrasterend
 - Creatief
 - Vrijmoedig



3. De Geest maakt één

- Niet alleen maar in gemeenschap
- Kerk als bouwwerf
- Ontdekken dat we zusters en broeders zijn
- Kerk = Gods nieuwe schepping
 - Door God samengeroepen
 - Door Gods Geest geleid
 - In deze wereld, maar niet van de wereld



4. De Geest doet hopen

- De Geest doet ons uitzien
 - Uittocht
 - Verbond
- Christenen zijn hoopvolle mensen
- Geloof – Hoop – Liefde
 - Kleine meisje
 - Trekt haar zussen mee
 - Dynamiek en motor!



4. De Geest doet hopen



Kritisch moment
Hoop als protest,
kritiek tegenover het nu
Revolte
Dit kan niet, is geen
leven.

Positief moment
Hoop als engagement,
inzet,
bouwen aan de toekomst
Espoir
Ik werk aan beter, 'heb'
hoop.

Gratuit moment
Hoop als verwachting en
vertrouwen,
weten dat God toekomst schenkt
Espérance
Ik sta open, ben hopende...

*“Men spreekt niet van hopen
als men het voorwerp van
zijn hoop al ziet: wie kijkt nog
uit naar wat hij al ziet?”
(Rom. 8)*



4. De Geest doet hopen



4. De Geest doet hopen



“Blijf niet staren op wat vroeger was, klamp u niet vast aan het verleden. Zie, Ik ga iets nieuws maken, het is al aan het kiemen, merk je dat niet?” (Js 43,18-19).

5. Tot slot: gedreven door de Geest

- Dynamiek – Beweging – Gedreven – Energie
- Wij blijven onderweg
- Geest toelaten en opnieuw beginnen
- Geest = noodzakelijk!