

# School

voor

# Geloofsverdieping

## Avond 7: Onmacht en lijden



# School voor Geloofsverdieping 2023-2024

1. Samen starten
2. *De vraag naar God*

## **GOD VAN HET VERBOND**

3. De Bijbel als Woord van God
4. Uittocht en Verbond
5. De roep van de profeten
6. Schepping
7. **Onmacht en lijden**

## **JEZUS MESSIAS**

8. Het getuigenis van het Nieuwe Testament
9. Wat heeft Hij gezegd?

10. Wat heeft Hij gedaan?
11. Hij is verrezen
12. Hij heeft ons verlost
13. Hij is Gods veelgeliefde Zoon

## **GEEST DIE LEVEN GEEFT**

14. De Geest die in ons woont
15. Bidden in de kracht van de Geest
16. Leven in de kracht van de Geest
17. Leven van het komend Rijk

18. *De vraag van God: Kerk*
19. **Evaluatie en slot**

# Overzicht

- Vanwaar komt het lijden?
- Wat is er de zin van?
- Hoe gaat de Bijbelse mens met het lijden om?



Marc Chagall, Abraham beweent Sara



# 1. Vanwaar komt het lijden ?

Wie of wat is de oorzaak?

- Schuldig lijden  
te overwinnen lijden
- Onschuldig lijden  
onvermijdelijk lijden
- Eeuwige schuldvraag



Gaby Cleuren





# 1.1 Schuldig lijden

- Wat mensen elkaar aandoen
- 2<sup>de</sup> scheppingsverhaal partner in autonomie?
- Misbruikte vrijheid



Holocaust



# 1.2 Onschuldig lijden

- Begrensdheid van mens en wereld
- 1<sup>ste</sup> scheppingsverhaal  
God zag dat het goed was?
- Schepping sluit chaos niet uit maar in
- God is niet de oorzaak



Aardbeving China



# 1.3 Eeuwige schuldvraag

- Wiens fout is het?
- Schuldig of onschuldig het waarom blijft
- Geen dualisme
- Conclusie: het antwoord open laten



Luc Blomme, Job



## 2. Wat is er de zin van ?

- Straf voor de zonde?
- Opvoeding – loutering?
- Onbegrijpelijk deel van groter plan
- Conclusie: ontoereikende verklaringen



Willem Vermandere



## 2.1 Straf voor de zonde ?

- Vergeldingsleer
- Zonde en straf één realiteit  
straf als nasleep van de zonde
- Ballingschap als metafoor
- Gekwetste liefde



Habdank

## 2.2 Opvoeding - loutering - beproeving

- Vaderlijke terechtwijzing  
Gods pedagogie
- Loutering  
rijpen in geloof  
een leerproces



Pleurants bij graf van Jan zonder Vrees

## 2.3 Onbegrijpelijk deel van groter plan



- Voor een hoger doel
- Lijden wordt dan gebagatelliseerd



Persfoto



## 2.4 Ontoereikende verklaringen

- Conclusie:

lijden op zich zinloos

met lijden omgaan  
kan wél zinvol zijn



Klaus Prior, Piëta

### 3. Hoe gaat Bijbelse mens er mee om ?

- Vanwaar ?...

Waarom ?...

na deze  
ontoereikende verklaringen

is het beter  
op zoek te gaan:

Hoe gaat de Bijbelse mens  
met het lijden om ?



Armand De Meulemeester

## 3.1 Klacht en protest

- Schreeuwen en protesteren !
- Klagen
  - klaagpsalmen
  - belijdenissen van Jeremia
  - Job
  - Prediker
  - klaagliederen



Habdank, Job



## 3.2 Verzet en overgave

- Plicht tot verzet

*“weg er mee !”*

individueel  
structureel  
door het goede te doen

- Maar daarna...  
nog machteloos...

*“op weg ermee !”*



Constant Meunier, Grauwvuur

## 3.3 Gods weerloze overmacht

- Liefde kan niet alles...  
de weerloosheid van God
- Liefde kan meer...  
de overmacht van God



Perugia 18<sup>de</sup> eeuw  
Nationaal museum van Umbrië

## 3.4 Vertrouwen: God van het Verbond

- Hoe ga je met het lijden om?

De rode draad in de Bijbel:

Vertrouw !  
“Ik zal er zijn”



Barcelona  
Nationaal museum Catalaanse kunst



## 3.4 De schijnbaar Afwezige

- Job  
hij daagt God  
voor het gerecht
- Van  
*“waarom toch ?”*  
naar  
*“ondanks alles !”*  
bevochten vertrouwen



Rik Van Schil, Job

## 3.4 Bondgenoot in het verzet

- God komt in het lijden
- Hij vult het met liefde
- Met liefde die bevrijdt



Sjeff Hutschemakers, Ps 113,7

## 3.4 Bondgenoot in de overgave

- God laat zijn 'Lijdende Dienaar' niet in de steek
- Kruisdood is niet Gods wil het is de wil van hen die Gods wil niet aanvaardden!
- God bewaart niet voor het lijden maar in het lijden !



Mexico, Pieta

## 3.4 Toch niet genoeg...

- We willen 'gered' worden
- Zelfs de dood zal niet meer zijn...



James Ensor, Mijn dode moeder III



## 3.4 Een God van belofte en trouw

- Geen punt maar een komma
- En toch...



Jozef Pauwels