

Lezingen

- Hnd 9, 26-31 (Paulus bij de leerlingen in Jeruzalem)
- Joh 15, 1-8 (Wie in Mij blijft, draagt veel vrucht)

Homilie

Beste medegelovigen

de voorbije week was het zover, nachtvorst, dé grote schrik voor alle telers van fruit en alles waar bloesem bij komt kijken. Ook grote angst bij de druivenkwekers, kijk maar hier in de wijngaard van de Victorie, waar de rookpotten nog staan, en velen vrezen dat het de kwantiteit van de oogst heeft aangetast. Druivenkwekers, wijngaarden, een vertrouwd beeld in de bijbel en Jezus maakt er ook gretig gebruik van.

Blijf verbonden.

Je hebt iemand na lange tijd weer eens ontmoet, je ontdekt hoe waardevol dat contact eigenlijk wel is geweest en je neemt je dus voor om niet te lang te wachten tot een volgende ontmoeting. Je zegt: 'We houden contact...' Maar soms is de werkelijkheid heel anders en gaat het moment van contactnemen toch verloren.

Welnu, Jezus zegt: 'Blijf in Mij, dan blijf ik in jullie' en Hij zegt ook: 'Als iemand in Mij blijft en Ik in hem of haar, zal die persoon veel vruchten voortbrengen.' (samen sterk)

Het woord 'blijven' krijgt in dit gedeelte van de tekst bijzondere nadruk. Het staat er zeven keer. De achtergrond is dat Jezus hier tot zijn intieme leerlingen spreekt. Hij grijpt vooruit op de dingen die te gebeuren staan. Hij bereidt ze voor op het afscheid dat aanstaande is. Jezus spreekt over blijven, terwijl Hij weet dat Hij er straks niet meer zal zijn, niet meer lijfelijk aanwezig. Zijn stervensmoment is nabij.

Die achtergrond geeft aan dit woord 'blijven' een bijzondere inhoud. Ook als Jezus er niet meer bij is, moeten zijn vrienden de goede dingen blijven doen, vruchten blijven voortbrengen. Zij moeten blijven doen wat hun vriend Jezus hen al die jaren heeft voorgedaan, hen en ons heeft voorgeleefd. En als ze dat doen, veel vruchten voortbrengen, zal zichtbaar zijn dat jullie mijn leerlingen zijn, zegt Hij er nog eens uitdrukkelijk bij. Dat is, blijven, blijven in Mij. Dat is de betekenis van BLIJVEN, vruchten voortbrengen. Een vruchtbaar leven leiden in blijvende verbondenheid met Jezus als de bron, vruchten die zichtbaar worden door te doen wat Hij ons heeft geleerd.

Het wordt hier natuurlijk gebracht als een gesprek tussen Jezus en zijn leerlingen toen, maar over hun hoofden heen geldt deze boodschap even goed voor wie vandaag de dag leerling van Jezus wil zijn, of in ieder geval, met hem verbonden wil blijven. Ook wij worden hiermee aangesproken.

Dit evangelie van vandaag, deze boodschap, is een heel belangrijke opdracht voor ons allemaal, hier en nu, voor hen die gaan gevormd worden én voor hen die reeds gevormd zijn. We moeten durven naar buiten te treden en te laten zien wie we zijn en wat onze drive is. Men staat met vele vergrootglazen klaar om te zien of we niet iets verkeerd doen, om ons op de vingers te tikken. inderdaad, onze kerken zijn niet meer zo vol als 50 jaar geleden, maar we komen er niet door de aantallen te tellen, maar enkel en alleen door te doen, door voorbeelden te stellen.

Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie.

De nadruk valt dan op dat tweede. Als een belofte. Wat er ook gebeurt, Ik blijf bij jullie, Ik ben er bij. Ik laat jullie niet als wezen achter. Je staat er niet, nooit alleen voor. Wat er ook in de wereld gebeurt, wat er ook in je eigen leven passeert. Je bent bedoeld om als een rank aan de levende wijnstok vruchten voort te brengen, om te bloeien, om te groeien...

De wijngaardenier geeft niet op; want na de nachtvorst klimt de temperatuur weer en zullen de ranken weer volop groeien en rijke vruchten voortbrengen, tenminste, als we maar verbonden blijven, met Jezus én met elkaar.

Laat dat 'BLIJVEN' geen echo zijn, maar een echte realiteit. Houden we contact?