

## **Lezing uit het boek Genesis** (Gen 9, 8-15)

Omdat de mensen zich slecht gedroegen,  
had God ze door watervloed laten sterven.

Alleen Noach en zijn zonen waren gered omdat zij rechtschapen waren.

Dan sprak God tot Noach:

“ Nu sluit Ik een verbond met jou en met jouw nageslacht,  
en met alle levende wezens die bij u zijn,  
met de vogels en de viervoetige dieren,  
met alle dieren van de aarde die bij u zijn,  
alle dieren die uit de ark zijn gekomen,  
alle dieren van de aarde.

Ik sluit met u mijn verbond,  
dat nooit meer enig levend wezen  
door het water van de vloed zal worden uitgeroeid,  
en dat er zich nooit meer een vloed zal voordoen  
om de aarde te verwoesten.’

En God zei:

‘Dit is het teken van het verbond dat Ik sluit tussen Mij en u,  
en alle levende wezens die bij u zijn, voor alle generaties.

Ik zet mijn boog in de wolken;  
die zal het teken zijn van het verbond tussen Mij en de aarde.  
Wanneer dus op aarde de wolken samenpakken,  
en de boog in de wolken zichtbaar wordt,  
weet dan dat ik denk aan het verbond tussen Mij en u  
en alle levende wezens en alles wat leven heeft.

Het water zal nooit meer aanzwellen tot een vloed,  
om alles wat leeft te verdelgen.”

## **Lezing uit de eerste brief van de apostel Petrus (1 Petrus 3,18-22)**

Broeders en zusters,

Christus Jezus heeft veel moeten lijden.

Niet omdat hij kwaad had gedaan. Hij was een rechtvaardige.

Maar hij heeft geleden

opdat de onrechtvaardigen de weg tot God zouden terugvinden.

Ze hebben wel zijn lichaam gedood, maar niet zijn Geest.

Zijn Geest leeft verder.

En die geest brengt bevrijding aan wie gevangen zit in zijn kwaad en zich God niet aantrekt.

God heeft geduld en wacht tot de mensen zich bekeren.

Zo deed Hij ook toen Noach een ark bouwde.

Er waren er niet veel die zich gered hebben midden het water, slechts acht mensen.

Maar met hen werd een nieuw begin gemaakt.

En zoals dezen gered werden in het water, zo ook jullie door het water van de doop.

Dat doopwater wast niet je lichaam schoon,

maar is een oproep van God om ook een nieuw leven te beginnen.

Wij halen onze kracht bij Jezus,

die kwaad en dood heeft overwonnen, en verder leeft,

als rechterhand van God.

**Lezing uit het heilig evangelie  
van onze heer Jezus Christus volgens Marcus (Mc 1,12-15)**

Jezus was door Johannes gedoopt in de Jordaan.

En de Geest dreef hem weg, de woestijn in.

En hij bleef in de woestijn, veertig dagen,  
op de proef gesteld door de Satan.

En hij leefde tussen de wilde dieren,  
en de engelen zorgden voor hem.

Maar toen Johannes was overgeleverd,  
ging Jezus naar Galilea.

En hij kondigde Gods blijde boodschap aan:

‘Rijp is de tijd en het koninkrijk van God komt eraan.

Keer je leven om

en geloof in de blijde boodschap.’