

B door het jaar 20°

M. Assumpta

18 augustus 2024

Eerste lezing (Spr 9,1-6)

Uit het boek der Spreuken

Wat is wijsheid?

Wijsheid is een stevig huis bouwen, met zeven zuilen.

Het is zorgen dat het vee geslacht is,

de wijn gemengd,

en de tafel gedekt.

Het is dan naar de mensen gaan en hen vanaf de stadsmuur toeroepen:

'Kom naar me toe, kom naar wijsheid.

Wees geen mensen zonder verstand.

Kom bij mij, en eet van mijn brood,

en drink van mijn wijn.

Leef, en betreed de weg van het inzicht.'

Tweede lezing (Ef 5,15-20)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Zusters en broeders,

probeer erop te letten hoe jullie zich gedragen.

Bega geen dwaasheden, maar wees verstandig.

We beleven slechte tijden.

Gebruik dan ook jullie dagen goed.

Probeer vooral in te zien wat de Heer van ons verlangt.

Drink niet te veel wijn,

want dan zijn jullie zichzelf niet meer meester.

Laten jullie zich altijd bezielen door de Geest.

Kom daarom samen om te vieren,

om liederen te zingen, en psalmen,

waar de Geest in doorklinkt.

Zing en juich voor de Heer met heel jullie hart.

En zeg Hem steeds weer dank toe,

omdat Hij voor ons een goede vader wil zijn,

zoals Jezus het ons heeft geleerd.

Evangelie (Joh 6,51-58)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

Jezus had gezegd: Het levende brood, dat van de Vader komt,
zal leven geven over de dood heen.
En dat levende brood, dat ben ik, dat is mijn lichaam.
Ik zal mij helemaal te eten geven,
opdat de wereld leven kan hebben in eeuwigheid.'

En weer protesteerden de Joden:

'Dat kan toch niet, dat hij ons zijn lichaam te eten geeft!'

Maar Jezus bleef bij zijn woorden.

'Weet goed,' zegde hij 'als jullie niet delen in mijn lichaam en mijn bloed,
zullen jullie het ware leven niet kennen.

Zij echter die mijn lichaam en mijn bloed als voedsel nemen,
zij zullen leven bezitten in eeuwigheid.

Mijn lichaam is echt voedsel, mijn bloed is echte drank.

Met hen die delen in mijn lichaam en mijn bloed ontstaat er een hechte
verbondenheid,
zij met mij, en ik met hen.

En dan zullen zij delen in mijn leven, zoals ik deel in het leven van de Vader.

En daarom heb ik gezegd: ik ben het levende brood, dat van de Vader komt,
dat brood is meer dan wat jullie voorouders in de woestijn hebben gegeten,
het geeft leven in eeuwigheid.'

Homilie

Z en B,

De eerste lezing, uit het boek der Spreuken, begon met een vraag: Wat is wijsheid?
Als wij op onze dagen aan iemand deze vraag zouden stellen, zou die het wellicht
hebben over: verstand en kennis.

Een wijs iemand is een geleerd iemand, met een groot bevattings- en
denkvermogen, of met een grote bekwaamheid en kundigheid.

En men denkt dan op de eerste plaats aan wetenschappelijke kennis, aan iemand
die veel weet.

Maar het antwoord dat we lezen in het boek der Spreuken, zegt iets heel anders:

Het is een stevig huis bouwen.

Het is zorgen dat het vee geslacht is,

de wijn gemengd,

en de tafel gedekt.

En dan de mensen toeroepen:

'Kom naar me toe, kom naar wijsheid.

Wees geen mensen zonder verstand.

Kom bij mij, en eet van mijn brood,

en drink van mijn wijn.

Leef, en betreed de weg van het inzicht.'

Verrassend toch?

En dan ook weer niet, want het is een op en top bijbels antwoord.

Wetenschap, zoals wij die kennen, bestaat immers niet in de bijbel.

De moderne wetenschap bestaat pas sedert de 16^{de} eeuw. Dan pas is men begonnen met vraagstukken zakelijk te bekijken en te bestuderen. Met te experimenteren, en te observeren, en te analyseren...

En op het einde te beschikken over nieuwe kennis.

Kennis hebben en kennen is in de bijbel echter een werkwoord.

Het is niet het beschikken over feitelijke informatie met betrekking tot een onderwerp, die je dan aan anderen kunt doorgeven of uitleggen.

Het is gericht op handelen, op: er iets mee doen.

Juist voor de passage, die we lazen in de eerste lezing, staat in het boek der Spreuken dat de wijsheid het eerste was wat God geschapen heeft.

En dat hij die wijsheid heeft ingebracht in alles wat hij daarna nog tot leven heeft gewekt.

Het is de wijsheid die het mogelijk maakt voor alle levenden om te doen wat het leven de moeite waard maakt, om zich niet te scharen achter waanzin en dwaasheid, maar achter het goede, het ware en het schone.

Als die levensfilosofie het huis wordt waarin we gaan wonen, als die het brood en de wijn worden waaraan we ons voeden, dan gaan we echt leven, dan volgen we de weg die tot ware rijkdom leidt.

Zoals ook koning Salomo, toen God hem vroeg wat hij verlangde, antwoordde: 'ik vraag geen rijkdom, geen lang leven, maar wijsheid en inzicht om goed recht te kunnen spreken.

Z en B,

laten ook wij die ware wijsheid nastreven, zoals ook Paulus het aan de christenen van Efese voorhoudt: *probeer erop te letten hoe jullie zich gedragen.*

Bega geen dwaasheden, maar wees verstandig. Gebruik jullie dagen goed.

Probeer vooral in te zien wat de Heer van ons verlangt.

Dit lukt ons niet altijd, zo perfect zijn we nu eenmaal niet.

Maar laten we ons dan leiden door een spreuk uit Friesland:

Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.

Pierre Breyne

Wie wil reageren op deze homilie, kan dit doen via e-mail: pierre.breyne@outlook.com En daar krijg je een antwoord op.