

**B door het jaar 23**  
**8 september 2024**  
**M. Assumpta**

**Eerste lezing** (Jes 35,4-7a)  
*Uit de Profeet Jesaja*

Er was oorlog in het land.  
De mensen dreigden de moed te verliezen.  
Maar Jesaja sprak:  
"Wees maar niet bang, wees sterk.  
Reken erop dat God zal komen  
om jullie van jullie vijanden te bevrijden.  
Dan zullen jullie zich voelen als blinden die weer kunnen zien,  
als doven die weer kunnen horen,  
als verlamden die weer kunnen springen als een hert,  
en als stommen, die uit volle borst gaan zingen.  
Ja, de steppe zal weer bloeien,  
weer zullen beken in het droge land ontspringen,  
en weer zal water stromen door de woestijn.  
De verdorde vlakte wordt tot een bloeiende oase."

**Tweede lezing** (Jac 2,1-5)  
*Uit de brief van de apostel Jacobus*

Zusters en broeders,  
jullie kunnen niet beweren dat jullie in Jezus Christus geloven,  
wanneer jullie de ene mens anders behandelen dan de andere.  
Ik bedoel dit:  
Stel je eens voor dat er in jullie samenkomst een man binnenkomt in een fraai pak,  
en met gouden ringen aan zijn vingers.  
En dat er op hetzelfde ogenblik ook een arme binnenkomt in schamele kleren.  
En dat jullie dan naar die in zijn fraai pak toegaan, en zeggen:  
'hier is een mooie plaats voor jou, ga hier maar zitten.'  
terwijl jullie tot de arme zeggen: 'blijf jij maar rechtstaan, of zet je op de grond.'  
zijn jullie dan niet helemaal verkeerd bezig?  
Hebben jullie het dan wel goed voor?  
Lieve zusters en broeders,  
knoop het goed in jullie oren:  
degenen die naar de normen van de wereld arm zijn,  
zij zijn het die door God worden uitgekozen om rijk te zijn in het geloof.  
Zij zullen als eersten welkom zijn in zijn Koninkrijk.

**Evangelie** (Mc 7, 31-37)  
*Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus*

Jezus trok weer weg uit de streek van Tyrus  
en over Sidon ging hij naar het meer van Galilea,  
dwars door het land van de Tien Steden.  
Ze brachten een dove bij hem  
die ook moeilijk kon spreken.  
En ze vroegen dat hij hem de handen zou opleggen.  
Jezus nam hem terzijde, weg van de menigte, apart.  
Hij stak zijn vingers in zijn oren,

en raakte met speeksel zijn tong aan.  
Dan sloeg hij zijn ogen op naar de hemel,  
haalde zuchtend adem en zei:  
'Effata', 'Ga open.'  
En onmiddellijk kon de men weer horen,  
en lukte het hem om normaal te spreken.  
Aan allen die erbij stonden  
verbood Jezus om er met iemand over te praten.  
Maar hoe strenger hij dat deed,  
hoe meer zij het gingen uitbazuinen.  
Want ze waren er helemaal van ondersteboven.  
Ze riepen: 'Alles wat hij doet is goed.  
Zelfs doven laat hij horen  
en wie niet kan spreken krijgt weer stem.'

## Homilie

Z en B,

Overall zijn de lokale politieke partijen bezig met het samenstellen van hun kandidatenlijsten voor de komende gemeente- en provincieraadsverkiezingen.

Het is niet altijd een gemakkelijke klus om daarbij iedere kandidaat tevreden te stellen. Enkele jaren geleden is daar nog een moeilijkheid bijgekomen: de lijst moet genderneutraal zijn, wat wil zeggen dat op de kieslijsten evenredig veel vrouwen als mannen moeten voorkomen, en dat in het schepencollege minstens één vrouw (of één man) moet zitten. Het is ongeveer honderd jaar geleden dat vrouwen gemeentelijk stemrecht kregen, en dat een vrouw burgemeester of schepen van een gemeente kon worden.

Dat werd onlangs gevierd in Geluveld, deelgemeente van Zonnebeke, waar een borstbeeld werd ingehuldigd van barones Leonie Keingiaert de Gheluveld, omdat zij daar honderd jaar geleden de eerste vrouwelijke burgemeester van België werd.

Ze kreeg het toen wel aan de stok met de toenmalige pastoor Michel Delrue, omdat zij als liberaal partij koos tegen het katholiek onderwijs..

Nochtans was mevrouw Keigniaert een trouwe kerkganger en bezette vooraan in de kerk een voorbehouden plaats.

Het was de gewoonte dat zij bij het begin van de hoogmis als eerste met wijwater besprenkeld werd.

Maar omwille van haar houding in de scholenstrijd, besloot de pastoor die voorkeursbehandeling af te schaffen.

Mevrouw de burgemeester meldde het aan het bisdom, en per kerende kreeg de pastoor een schrijven van de bisschop dat hij 'mevrouw de burgemeester met de haar toekomstige eerbied moest behandelen'.

De volgende zondag deed hij wat van hem gevraagd werd, en ging eerst tot bij de burgemeester, maar doopte zijn kwispel extra diep in het wijwater en besprenkelde haar tot driemaal toe, zo overvloedig dat het water van haar hoed en haar mantel afdroop.

En hij zegde erbij: 'en als je nog meer moet hebben, moet je maar naar het bisdom schrijven.'

Luttele tijd later kreeg pastoor Delrue een nieuwe benoeming en werd pastoor in Zoutenaie, uitgerekend de allerkleinste parochie van het bisdom.

Z en B,

dit is een anekdote, maar zo geestig, dat ik niet kon nalaten dit ook hier te vertellen. Een homilie moet immers ook niet altijd zo ernstig zijn.

Het is echter wel een verhaal waar ik steeds op moet denken wanneer ik de passage lees uit de Jacobusbrief, die we zo net hebben voorgelezen, en waar hij vraagt: 'als jullie een rijke in chique pak, en met gouden ringen ziet binnenkomen, en je geeft hem/haar een ereplaats, maar een arme in zijn/haar sjofele kleren laat je rechtstaan, zijn jullie dan niet verkeerd bezig?'

'Het is immers Gods wil,' zegt hij verder in zijn brief 'dat we alle mensen liefhebben zoals we onszelf liefhebben. En het heeft geen enkele zin dat we beweren dat te geloven, als we er ook niet naar handelen.'

Los van het christelijk geloof, maar ontegensprekelijk erdoor geïnspireerd, is gelijke behandeling van mensen na 20 eeuwen christendom nu erkend als algemene menselijke waarde.

Mensen ongelijk behandelen op basis van onder andere geslacht, leeftijd, afkomst, levensbeschouwing, handicap, geaardheid, maatschappelijke stand wordt nu beschouwd als een misdrijf.

Het wordt aangeduid met de term 'discriminatie', en is strafbaar.

Maar de vraag mag gesteld worden of daar echt naar gehandeld wordt, zowel vroeger als nu?

Men nam het er blijkbaar in de eerste christen gemeenten ook niet zo nauw mee, anders zou Jacobus daar niet over geschreven hebben.

En toen pastoor Delrue weigerde de barones een voorkeursbehandeling te geven, om de gewone mensen niet te discrimineren, werd hij door zijn bisschop in het ongelijk gesteld, en naar Zoutenaai verbannen.

Ook op vandaag zit discriminatie nog steeds ingebakken in onze samenleving, op alle niveaus.

Als de regeringsformateur in zijn supernota voorstelt om de winsten van de superrijken ongemoeid te laten, maar de budgetten voor ontwikkelingssamenwerking en opvang van vluchtelingen naar beneden te halen, is dat geen discriminatie?

Als mensen in dure woningen met hand en tand proberen te beletten dat er een sociale wijk in hun buurt komt, is dat geen discriminatie?

Als bedrijven niet antwoorden op de sollicitatiebrief van wie een vreemde naam draagt, is dat geen discriminatie?

Als meer en meer in Europa gestemd wordt voor partijen die het hebben over 'eigen volk eerst', is dat ook geen discriminatie?

Nochtans behoort het tot de kern van Jezus' boodschap dat wij allemaal kinderen zijn van eenzelfde vader, die houdt van zijn kinderen, van de ene niet meer dan van de andere, en dat het zijn verlangen is dat wij ook houden van mekaar, en mekaar niet naar de ogen zien. Neen, de bekommernis van Jacobus heeft nog niets van zijn zin verloren. Ook wij moeten alert blijven om de belangen van anderen niet ondergeschikt te maken aan onze eigen belangen.

Pierre Breyne

*Wie wil reageren op deze homilie, kan dit doen via e-mail: pierre.breyne@outlook.com En daar krijg je een antwoord op.*

