

**B door het jaar 26**  
**M. Assumpta**  
**29 september 2024**

**Eerste lezing** (Num11,25-29)  
*Uit het boek Numeri*

Het volk maakte het Mozes erg moeilijk.  
En God zei hem: 'Roep zeventig mannen die de leiding met je kunnen delen.'  
Toen Mozes ze rond de heilige tent had bijeengebracht,  
daalde de Heer in een wolk over hen neer,  
en liet hen ook delen in de geest, die Mozes bezielde.  
En onmiddellijk begonnen ze te spreken als profeten.  
Later hebben ze dat nooit meer gedaan.  
Twee van de uitgekozenen waren echter niet naar de heilige tent gekomen,  
Eldad heette de ene, en de andere heette Medad.  
Maar ook zij werden door de geest bezield.  
En ook zij gingen spreken als profeten.  
Het volk was verrast, en een jongen liep naar Mozes en zegde:  
'Eldad en Medad zijn bezig iedereen de les te leren.'  
En Jozua, de zoon van Nun, die van jongsaf in Mozes' dienst stond, zei:  
'Meester, zeg dat ze daarmee ophouden.'  
Maar Mozes antwoordde:  
'Waarom zou ik dat doen? Integendeel.  
Het zou mooi zijn mocht de Heer het hele volk begeesteren,  
zodat ze allemaal gaan spreken als profeten.'

**Tweede lezing** (Jak. 5,1-6)  
*Uit de brief van de apostel Jacobus*

Zusters en broeders,  
degene onder jullie die alleen maar rijkdom nastreeft:  
huil en jammer maar;  
want het zal je slecht vergaan.  
Je laat je bezittingen liever verrotten,  
je kleren liever door motten opvreten,  
dan er iets van te delen met anderen.  
Je hebt schatten verzameld, jawel,  
maar die zullen tegen je getuigen.  
Het loon dat je aan de arbeiders hebt onthouden,  
en de klachten van wie op je land heeft gewerkt,  
zal de Heer niet ontgaan.  
Je hebt gezwelgd en gebrast.  
Je hebt jezelf vetgemest,  
en rechtvaardige mensen gevonnist en gedood.  
Nu breekt het ogenblik aan dat God jou zal veroordelen.

**Evangelie** (Mc 9, 38-43.45.47-48)  
*Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus*

Joannes zei:  
'Rabbi, we hebben iemand gezien  
die in jouw naam boze geesten aan het uitdrijven was.  
Het was iemand die niet bij ons is aangesloten.  
Wij hebben daarom geprobeerd hem dat te beletten.'

Maar Jezus zei:  
'Je moet dat niet doen.  
Want iemand die goede dingen doet in mijn naam,  
zal het volgend moment geen kwaad van mij spreken.  
Wie niet tegen ons is, is voor ons.  
Als iemand jullie een glas water te drinken geeft,  
omdat je bij mij hoort,  
hij zal er zeker voor beloond worden.  
Maar brengt hij zwakke mensen,  
die in mij geloven, van de goede weg af,  
dan zou hij beter, met een molensteen om de hals,  
in de zee worden gegooid.  
Als je hand je op de verkeerde weg brengt, hak die af:  
het is beter dat je verminkt het leven ingaat  
dan dat je met twee handen de dodenkuil ingaat,  
in het vuur dat nooit dooft.  
En brengt je voet je op het verkeerde pad, hak die af:  
het is beter dat je verminkt het leven ingaat  
dan dat je met twee voeten  
in de dodenkuil wordt gegooid.  
En gaat je oog je misleiden, ruk het uit:  
het is beter dat je met één oog  
het eeuwig leven ingaat,  
dan dat je met twee ogen in de dodenkuil wordt gegooid,  
waar hun gewormte nooit sterft en het vuur nooit dooft.

## Homilie

Z en B,

Ik heb ooit iemand van Samana horen klagen dat er andere mensen waren, die ook zieken gingen bezoeken, zonder dat ze bij Samana waren aangesloten.  
Ik heb toen gevraagd: "Waar gaat het bij jullie over? Dat je bekommerd bent voor mensen, die ziek zijn? Of dat je vereniging succes heeft?"  
Waar het in Samana om te doen is, is dat aandacht gegeven wordt aan langdurig zieke medemensen.  
Dat is het doel, en de vereniging is enkel een middel om dat doel te bereiken.  
Dat betekent dan ook dat men blij zou moeten zijn met al wie – ook buiten Samana om – zieken gaat bezoeken.

In de eerste lezing van deze zondag hoorden we iets gelijkaardigs.  
Het Joodse volk was na de uittocht uit Egypte op tocht door de woestijn onder leiding Van Mozes.  
Maar meer en meer mensen kregen het moeilijk omdat het een lastige tocht was.  
Ze zegden tot Mozes: 'je had ons beter in Egypte gelaten.'  
Om het tij te keren maakte Mozes een lijst op van zeventig wijze mannen, en riep hen samen. Ze vormden een soort crisiscomité, dat op de mensen in zou praten om hen tot meer geduld aan te sporen.  
Nu waren twee van die mannen, Eldad en Medad, niet naar de bijeenkomst geweest.  
Maar toch riepen ze mensen rond zich samen.  
Jozua, die later Mozes zou opvolgen, kwam dat te weten, en zegde tot Mozes: 'Je moet hen dat verbieden. Ze houden zich niet aan de regels.'  
Maar Mozes antwoordde hem: 'Welneen, integendeel. Waarom zou ik dat doen? Het zou toch goed zijn als er nog meer zouden zijn die meewerken om het volk tot meer vertrouwen in de Heer aan te zetten.'

Ook het evangelie gaat over hetzelfde: iemand, die niet tot de kring van Jezus' leerlingen behoorde, genas in zijn naam mensen, die over hun toeren waren.

De apostelen wilden dat Jezus het zou verbieden.

Maar Jezus zei: 'Doe dat niet. Als hetgeen hij doet goed is, dan is daar toch niets tegen. Ook al is hij geen leerling van mij.'

Maar wat belangrijker is: zij die zéppen mijn leerlingen te zijn, maar er niet naar leven, en ook anderen van de rechte weg afbrengen, die verdienen een uitbrander.'

En over dezen was Jezus bijzonder scherp: 'ze zouden beter met een molensteen om de hals in zee worden gegoid.'

En Jacobus is in de tweede lezing even streng voor hen die Gods boodschap van liefde ongeloofwaardig maken, door er alleen maar op uit te zijn zichzelf te verrijken, zelfs door het loon van hun arbeiders te onthouden, en zich te verliezen in braspartijen en drinkgelagen.

Wat ons vandaag wordt voorgehouden, Z en B, is iets van alle tijden.

Het gebeurt telkens wanneer mensen, of verenigingen, of diensten het doel vergeten waartoe ze geroepen zijn, en alleen nog bekommerd zijn om hun eigen belangen of instandhouding.

En dan worden zij ongeloofwaardig.

Ook de kerk. Wanneer de kerk om welke reden dan ook niet meer leeft volgens haar principes, verliest ze haar aanhang.

Is het daar niet dat we de oorzaak moeten zoeken van de grote terugloop van het aantal gelovigen?

Naar aanleiding van het bezoek van de paus aan ons land wordt de vinger andermaal heel duidelijk op de wonde gelegd.

Alle mooie woorden, die dezer dagen gesproken worden, verbleken tegenover de problematiek van misbruik die weer aan de oppervlakte wordt gebracht.

Er is maar één middel om de mensen weer duidelijk te maken dat de boodschap van Jezus' evangelie in staat is om voor de grote problemen van onze tijd een oplossing te bieden, en dat is: dat iedere christen, u en ik, wij allemaal gaan leven volgens die boodschap.

Daarzonder zijn vieringen, of publicaties, of pastorale jaarplannen, of pausbezoeken nutteloos.

Of zoals de apostel Jacobus, die we reeds meerdere weken citeren, schrijft: *het geloof, dat zich niet in daden bewijst, is dood.*

Pierre Breyne

*Wie wil reageren op deze homilie, kan dit doen via e-mail: pierre.breyne@outlook.com En daar krijg je een antwoord op.*