

B door het jaar 29
M. Assumpta
Missiezondag
20 oktober 2024

Eerste lezing (53, 9-11)
uit de profeet Jesaja

Jesaja sprak: 'Ik wil jullie vertellen over iemand die altijd God heeft gediend.
Nooit heeft hij geweld gebruikt, nooit iemand bedrogen.
En toch werd hij begraven tussen de misdadigers,
en was zijn laatste rustplaats tussen de graven van slechte mensen.
Hij was als een gebroken mens. En God wilde het zo.
Het was immers zijn opdracht de schuld van de mensen teniet te doen,
door die schuld op zich te nemen.
Daarom zal hij nieuw leven krijgen, en veel nakomelingen.
Omdat hij zich niet aan Gods plan heeft onttrokken.
Hij zal weer leven in het licht,
en begrijpen wat God voor de mensen gedaan heeft.

Tweede lezing (4, 14-16)
uit de brief aan de Hebreëën

Zusters en broeders,
met Jezus, die we Zoon van God mogen noemen,
omdat hij plaats kreeg aan Gods rechterhand,
hebben we een belangrijke voorganger, een hogepriester.
Maar het is een hogepriester die weet heeft van onze zwakheden.
Want hij heeft zelf alles meegemaakt wat een mens kan overkomen.
Hij heeft die proef glorieus doorstaan,
en heeft zich niet tot zonde laten verleiden.
Laten wij dan ook geen schrik hebben om ons tot God te richten.
We mogen erop rekenen dat Hij ons genadig zal zijn,
en ons hulp en barmhartigheid zal schenken
telkens als we het nodig hebben

Evangelie (Mc 10, 35-45)
Uit het heilig evangelie volgens Marcus

Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs,
kwamen naast Jezus lopen en ze zegden:
'Rabbi, we willen je iets vragen,
en we zouden graag hebben dat je dat voor ons deed.'
Hij vroeg: 'Wat kan ik voor jullie doen?'
En zij: 'Maak dat wij, de een rechts, de ander links,
naast jou zitten in jouw heerlijkheid.'
Maar Jezus zei:
'Jullie weten niet wat jullie vragen.
Kunnen jullie de beker drinken die ik drink?
Kunnen jullie de doop ondergaan die ik onderga?'
Ze zeiden: 'Ja.'
En Jezus zei: 'De beker die ik drink zullen jullie drinken en de doop die ik onderga zullen
jullie ondergaan.
Maar dat zitten aan mijn rechter- of mijn linkerzijde, dat kan ik jullie niet geven,

dat is voor wie het is weggelegd.'

Maar toen de andere tien daarvan hoorden, werden zij kwaad op Jakobus en Joannes.

Jezus riep hen bij zich en zei:

'Jullie weten dat de zogenaamde regeerders van de volken over hen heersen als tirannen,

en ze gebruiken hun macht om ze te onderdrukken.

Maar zo zal het toch niet met jullie gaan, zeker?

Integendeel, wie onder jullie groot wil worden,

moet jullie dienaar zijn, wie onder jullie de eerste wil zijn, moet allemans slaaf zijn.

De mensenzoon is toch ook niet gekomen om zich te laten dienen,

maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.'

Homilie

Z en B,

Ik was erbij drie weken geleden in de basiliek van Koekelberg, toen paus Franciscus er op bezoek was.

Ik was er ook bij 39 jaar geleden op de Grote Markt in Ieper toen paus Johannes Paulus 2 er was.

In Koekelberg bouwde paus Franciscus zijn toespraak op rond drie woorden: evangelisatie, blijheid en barmhartigheid.

En in Ieper was het kernthema van Johannes Paulus: nieuwe evangelisatie.

Allebei dus: evangelisatie.

Maar wat mij opviel was dat ze er elk iets anders mee bedoelden.

Johannes Paulus bedoelde: we moeten de mensen weer in de lijn krijgen van de kerkelijke regels.

In de nasleep van dat bezoek verscheen er trouwens een 'nieuwe catechismus'.

Maar Franciscus verduidelijkte: we moeten terug naar de kern van het evangelie.

Het lijkt een detail, maar dat is het niet: het maakt duidelijk dat er in veertig jaar veel veranderd is.

In 1985 werd nog gesteld: als je de regels van de kerk niet volgt kan je niet in de hemel komen. Buiten de kerk geen heil.

Nu worden we opgeroepen om veel breder te denken, en in het evangelie te lezen dat God een goede vader is voor alle mensen. Hij houdt van iedere mens, die meewerkt aan zijn droom voor de wereld. En het doet er niet toe tot welke geloofsovertuiging hij/zij behoort. Integendeel, dat er verschillende levensbeschouwingen bestaan wordt niet meer als een probleem geïdentificeerd, maar als een verrijking.

De aartsbisschop van Marseille, kardinaal Jean Marc Aveline, zegde onlangs in Quebec, waar hij de paus vertegenwoordigde: 'Jezus heeft gezegd: God houdt van de wereld. Hij heeft niet gezegd: God houdt van de kerk. En dat is een groot verschil.'

Evangeliseren heeft inderdaad een heel nieuwe betekenis gekregen.

En daardoor ook missie en missioneren.

Niet zo lang geleden werd missie nog gezien als: volkeren tot het ware geloof brengen mensen bekeren, zieltjes winnen.

Terwijl de kracht van missionering nu vooral ligt in bruggen slaan tussen culturen en religies. Het is geen éénrichtingsverkeer meer, maar een uitwisseling van inzichten en geloofsvormen.

Het besef is gegroeid hoezeer wij soms te leren hebben van hen die vroeger heidenen werden genoemd, onbeschaafden, wilden of primitieven.

Hoezeer de indianen eerbied hebben voor de natuur, die ze 'moeder aarde' noemen.

Hoezeer men bij de Bantoe bevolking van Zuid Afrika leeft volgens het Ubuntu begrip, wat

inhoudt dat alle mensen met mekaar verbonden zijn, dat iemand maar gelukkig kan zijn als anderen dat ook zijn, en pijn heeft als hij een ander ziet lijden. Hoezeer de leer van Boeddha een boeiende weg uittekent om met lijden om te gaan. We beseffen op vandaag dat we van hen te leren hebben.

Maar het zou niet eerlijk zijn als we zouden beweren dat dit een heel nieuw inzicht is. Onze grootste missiecongregatie, de Missionarissen van Scheut, doet dit al van bij haar stichting, 160 jaar geleden. Wie missionaris wordt van Scheut wordt gestuurd naar een land dat niet het zijne is, zelfs al heeft zijn eigen land nood aan priesters. Zo worden Congolezen naar Haïti gestuurd, of Indiërs naar Latijns Amerika. Want voor hen is missie altijd geweest: uitwisselen, leren van mekaar.

In Schiedam loopt momenteel een fototentoonstelling onder de titel 'Trektocht'. Het is de afsluit van een boeiend theaterproject waarin acteurs van verschillende levensbeschouwingen optraden tijdens een wandeling naar verschillende locaties in Schiedam, een kerk, een moskee, het humanistisch cultureel centrum, het WIJpark, ingericht als ontmoetingsplaats. Het project werd financieel gesteund door Space for Grace, waar ook onze pastorale eenheid bij aangesloten is. Het is gebaseerd op het geloof dat ontmoetingen met verschillende levensbeschouwelijke oriëntaties zinvolle verbindingen tot stand brengen om mekaar te helpen met het leven om te gaan, vooral in onze tijd waarin we het lijken verleerd te hebben om mekaar de hand te reiken, mekaar te respecteren, in vrede te leven. Ook dit is missie.

De jaarlijkse missiezondag is dan ook voor ons, christenen, een uitnodiging om ons verbonden te weten met alle mensen van goede wil, waar ook ter wereld, en van welke levensbeschouwing of cultuur ook, om mee te bouwen aan een wereld waar wederzijds respect de boventoon haalt, waar niemand op een ander neerkijkt of discrimineert, waar het leven één feest wordt. Dat is ook de betekenis van het thema dat de paus voor deze missiezondag meegegeven heeft: 'Ga en nodig iedereen uit voor het feest.'

Pierre Breyne

Wie wil reageren op deze homilie, kan dit doen via e-mail: pierre.breyne@outlook.com En daar krijg je een antwoord op.

