

B door het jaar 31
Maria Assumpta
3 november 2024

Eerste lezing (Deut., 6, 2-6)

Uit het boek Deuteronomium.

Mozes sprak tot het volk en zei:

'Heb eerbied voor God jullie leven lang.

Geef dat ook door aan jullie kinderen en kleinkinderen.

Heb eerbied voor God, door al zijn voorschriften en geboden na te leven,
al die voorschriften, die ik aan jullie heb voorgehouden.

Dan zullen jullie lang leven.

Ja, volk van Israël, doe dat.

Dan zullen jullie gelukkig zijn,
een talrijk volk zullen jullie zijn in het land,
dat God aan jullie vaders heeft beloofd,
het land dat overvloedig is van melk en honing.

Luister, volk van Israël!

God is de Heer van ons leven, hij alleen.

En jullie zullen hem liefhebben met heel jullie hart,
met heel jullie ziel en met al jullie krachten.

De geboden die ik jullie vandaag voorhoud,
moeten jullie in jullie hart prenten.'

Tweede lezing (Hebr., 7, 23-28)

Uit de brief aan de Hebreeërs.

Broeders en zusters,

in onze geschiedenis hebben we veel hogepriesters gekend.

Wanneer een hogepriester kwam te sterven, nam een andere zijn functie over.

Maar zo is het niet met de Heer Jezus,
zijn priesterschap duurt tot in eeuwigheid.

En zo kan hij zorg dragen voor allen die,
generatie na generatie,
hun hoop stellen op Gods genade en barmhartigheid.

Hij blijft altijd weer hun voorspreker bij God.

Zo iemand hadden wij nodig om hogepriester te zijn:

iemand die zonder schuld en blaam is gebleven,
die niet met de zondaars heeft meegeheuld,
ja, iemand die we heilig mogen noemen.

Eer de hogepriesters in onze tempel
een offer konden opdragen om het volk met God te verzoenen,
moesten ze iedere dag eerst een offer opdragen
om voor hun eigen fouten vergeving te krijgen.

Dat hoeft de Heer Jezus niet te doen,
want door zijn dood op het kruis heeft hij eens en voorgoed
zichzelf geofferd.

De hogepriesters zijn mensen met de zwakheden van een mens.

De Zoon echter is volmaakt en eeuwig.

Evangelie (Mc. 12, 28b-34)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus.

Een Schriftgeleerde vroeg eens aan Jezus:

‘Wat is het allereerste gebod?’

Jezus antwoordde:

‘Het eerste is dit:

Luister, volk van Israël!

God is de Heer van jullie leven, hij alleen.

En jullie zullen hem liefhebben met heel jullie hart,
met heel jullie ziel en met al jullie krachten.

Maar het tweede is dit:

Jullie zullen jullie naaste liefhebben als jezelf.

Een ander gebod, groter dan deze twee, is er niet.’

En de schriftgeleerde antwoordde:

‘Dat heb je goed gezegd, Meester,
het is waar:

God is de Enige en er is geen ander dan Hij.

Hem liefhebben met heel ons hart en heel ons inzicht
en heel onze kracht en onze naaste liefhebben als onszelf
is veel meer waard dan alle brand- en slachtoffers.’

En omdat Jezus vaststelde dat hij wijs antwoordde, zei Hij tegen hem:

‘Je staat niet ver van het koninkrijk van God.’

Niemand durfde Hem nog een vraag te stellen.

Homilie

Z en B,

Heel de wereld kijkt met spanning uit naar wat overmorgen de uitslag zal zijn van de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Wie zal het halen? Kamala Harris of Donald Trump.

Nooit wellicht hing er zoveel van af voor de hele wereldorde, en nooit stonden de standpunten van de twee kandidaten zo diametraal tegenover elkaar als ditmaal.

De ene heeft het over de toekomst, de andere over het verleden.

De ene probeert op te bouwen, de andere af te breken.

De ene spuwt vunzigheid en leugens, de andere tracht haar waardigheid te bewaren.

En toch beroepen ze zich allebei blijkbaar op dezelfde inspiratie. Want beiden beëindigen hun toespraken steevast met te zeggen ‘God bless you, and God bless the united states of America’.

Maar het is duidelijk dat ze er niet hetzelfde mee bedoelen.

Van oudsher hebben de republikeinen heel veel aanhang bij de fundamentalistische christelijke kerkgemeenschappen die vasthouden aan een letterlijke uitleg van de bijbel, en zich van daaruit hardnekkig verzetten tegen nieuwe inzichten zoals homorechten, emancipatie van vrouwen, ethische kwesties als abortus, godsdienstvrijheid, en dergelijke meer.

De democraten daarentegen lezen in de bijbel veel meer een oproep tot rechtvaardigheid en solidariteit, en aansluiten bij wat goed is voor de mensen.

De spanning tussen die twee vormen van Godsgeloof is niet nieuw.

Die was er reeds in Jezus’ tijd.

Want daar ging het over telkens wanneer Farizeeën en schriftgeleerden met Jezus in de

clinch gingen.

Zo ook wat we hoorden in het evangelie van deze zondag.

Een Schriftgeleerde wilde aan Jezus de bevestiging ontlokken dat God dienen in de eerste plaats betekent: je handen naar hem uitsteken, heel devoot zijn, trouw de reinigingswetten onderhouden.

Zoals nu ook de fundamentele christenen het voorop zouden stellen.

En daarom vroeg hij: 'Wat is het allereerste gebod?'

Maar Jezus liet zich niet vangen.

'Inderdaad,' antwoordde hij 'wat je bedoelt klopt. Het staat te lezen in de wet van Mozes:

God is de Heer van ons leven, hij alleen.

En jullie zullen hem liefhebben met heel jullie hart,

met heel jullie ziel en met al jullie krachten.'

Maar onmiddellijk voegde hij eraan toe: 'Er is nog een tweede gebod dat even belangrijk is: je zult je naaste liefhebben.'

En daarmee bedoelde hij: 'Het kan niet dat je beweert God te beminnen, als je niet het lot aantrekt van je medemens in nood.

En als je geregeld ter kerke gaat, maar in onmin leeft met je huisgenoten, ben je eigenlijk een huichelaar.'

Je kunt God maar dienen, als dit te zien is in je omgang met je naaste, als je daarbij kiest voor rechtvaardigheid en solidariteit.

Ja, als je je naaste liefhebt, en niet zomaar een beetje, maar even zoveel als dat je jezelf liefhebt. Je zult je naaste liefhebben als jezelf

Het maakt er geloven niet gemakkelijker mee. Want we weten allemaal hoe moeilijk dat is: je naaste beminnen zoals jezelf.

Het betekent vergeven tot zeven maal zeventig maal, telkens weer herbeginnen, ook met diegenen met wie je het moeilijk hebt.

Het betekent arm willen zijn met de armen, bereid zijn minder te hebben en minder te verdienen, zolang er nog mensen zijn die niet toekomen aan het levensminimum.

Het betekent solidair zijn met hen die lijden onder onrecht. Niet stil zitten zolang er nog één mens uitgebuit en gekleineerd wordt. En er misschien zelf voor onder de slagen vallen.

Het betekent consequent en onverdeeld zoeken en werken om het rijk van God en zijn gerechtigheid tot werkelijkheid te brengen in onze mensenwereld.

Dienst aan God en dienst aan de mensen. Je kunt ze niet uit mekaar trekken. Er is geen horizontale en geen verticale dimensie. Er is alleen die ene weg van de liefde, die zich veruitwendigt in de liefde tot je medemens, en je zo dichterbij God brengt.

Laten we hopen dat de zegenwoorden 'God bless you' deze week door kiezers en verkozenen inderdaad begrepen worden, als een appèl om onze wereld veiliger, vreedvoller, rechtvaardiger te maken. Er hangt zoveel van af.

Pierre Breyne

Wie wil reageren op deze homilie, kan dit doen via e-mail: pierre.breyne@outlook.com En daar krijg je een antwoord op.