

**B door het jaar 4**  
**M. Assumpta**  
**28 januari 2024**

**Eerste lezing** (Deut. 18,15-20)  
*Uit het boek Deuteronomium*

Op weg naar het beloofde land, in de woestijn, sprak Mozes tot het volk:  
“ God zal altijd onder jullie profeten doen opstaan.  
Zoals hij ook mij geroepen heeft.  
Luister goed naar hen.  
Want jullie hebben daar zelf naar gevraagd.  
Dat was toen God ons op de berg Sinaï de tien geboden heeft gegeven.  
Het donderde geweldig en het bliksemde.  
En jullie zegden: wij zijn bang dat we er het leven kunnen bij inschieten.  
En toen heeft God gezegd: ze hebben gelijk.  
Ik zal niet meer rechtstreeks tot hen spreken, maar ik zal het doen via profeten, zoals jij, Mozes.  
Ik zal hen influisteren wat ze moeten zeggen, en zij zullen dat aan het volk overbrengen.  
En wie niet naar hen luistert, zal er de gevolgen van dragen.  
Ook als er zijn die zich profeet noemen, zonder dat ik hen die opdracht heb gegeven, of spreken namens andere goden, die zullen de dood vinden.”

**Tweede lezing** (1 Kor 7,32-35)  
*Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinte*

Zusters en broeders,  
Het is goed dat er mensen zijn die zich ten volle kunnen inzetten voor de zaak van de Heer, mensen die niet gehuwd zijn.  
Een man die gehuwd is werkt voor zijn gezin, en maakt tijd om bij zijn vrouw te zijn.  
Een vrouw die gehuwd is zorgt voor het huis, en maakt het voor haar man gezellig.  
Wie niet gehuwd is heeft die zorgen niet.  
Hij hoeft zijn aandacht niet te verdelen.  
Maar weet wel: ik wil jullie tot niets dwingen.  
Het is niet verkeerd te huwen.  
Maar het is goed dat er ook mensen zijn die zich volledig in dienst stellen van de Heer.

**Evangelie** (Mc 1,21-28)  
*Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus*

Jezus kwam met zijn leerlingen in Kafarnaüm.  
De eerstvolgende sabbat ging hij naar de synagoge.  
En hij nam er het woord op als leraar.  
De mensen waren ondersteboven  
van wat hij verkondigde.  
Want hij sprak met gezag,  
heel anders dan de gewone Schriftgeleerden.  
En toevallig was daar in de synagoge een man die een kwade geest in zich had.  
Hij krijste uit alle macht.  
“Waar kom je je mee bemoeien, Jezus van Nazareth?  
Ben je gekomen om ons van kant te maken?  
Ik ken je wel, ik weet wie je bent: de heilige Gods.”  
Maar Jezus schreeuwde tegen hem:  
‘Hou je mond en kom eruit, uit die man.’  
En de man werd door de kwade geest heen en weer geschud,  
en gaf een geweldige schreeuw.  
Dan werd de man van de kwade geest verlost.

Ze stonden allemaal verstomd van schrik.  
Ze vroegen zich af: ‘Wat is dat hier?  
Een nieuwe leer, op eigen gezag!  
Hij geeft zelfs bevelen aan kwade geesten,  
en ze doen wat hij zegt.’  
En zijn naam raakte snel bekend, de hele streek van Galilea door,  
zijn faam verspreidde zich als een lopend vuur.

## Homilie

Z en B,

Op gezamenlijk initiatief van de abdij van Zevenkerken en het Davidsfonds is vorige week Dokter Reginald Moreels komen spreken over zijn nieuwe boekje ‘Engageer U’. Jullie kennen hem wel. Hij is chirurg, was ooit minister van Ontwikkelingssamenwerking, was mede-oprichter van Artsen Zonder Grenzen in België, heeft overal ter wereld in oorlogsgebieden als vrijwilliger gewerkt, en is nu vooral gekend door het medisch centrum dat hij opgericht heeft in Beni, in Noord Kivu, Congo.

Hij is ervoor gekend dat hij geen blad voor de mond neemt, en de dingen zegt zoals hij ze ziet.  
Enkele weken geleden heeft hij het nog opgenomen voor de asielzoekers, die in de vrieskou op straat moeten slapen.  
Hij deed dat in een brief aan Staatssecretaris de Moor, nochtans een partijgenote, en in een confrontatie met haar in De Afspraak op Canvas.  
Hij was niet mals voor haar, en dat zal hem in zijn partij niet in dank zijn aangenomen.  
In zijn lezing in Zevenkerken stelde hij zonder omwegen dat het onze christelijke plicht is het voor die mensen op te nemen.

De wortels van zijn groot engagement liggen trouwens in zijn christelijk geloof.  
‘De ultieme zin van het leven’ zegt hij ‘ is een beter mens worden’.

En dat vindt hij in het evangelie.

Maar ook over het waarmaken van dat evangelie is hij kritisch.

‘Beter mens worden,’ zegt hij, ‘wordt je niet door opgelegde regels stipt uit te voeren, maar door mensen na te volgen, die het hebben voorgeleefd. En mijn voorbeeld, mijn profeet is Jezus van Nazareth.’

Maar ook dat zegt hij vanuit een bredere kijk. Voor hem kunnen mensen ook geïnspireerd worden door andere religieuze waarden, zelfs door het vrijmetselaarsmanifest, of door de geschriften van sommige essayisten en opiniemakers.

Hij stelt dat al deze vormen van zingeving elk op hun manier de samenleving hebben geboetseerd.

Zij delen allen dezelfde elementaire gedragsregels zoals vrijheid, gelijkwaardigheid, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid.

Bij het buitengaan zegde mij iemand: ‘Daar hou ik van: iemand die niet rond de pot draait, die niet spreekt volgens opgelegde regels, maar vanuit zijn eigen doorleefde inzichten.’

Z en B,

Ik denk dat het ook daarover ging daar in de synagoge van Kafarnaüm.

Ook daar zullen de gelovigen bij het buitengaan hebben gezegd: ‘Heb je die jonge man gehoord, die hier onlangs is komen wonen. Daar hebben we iets aan. Veel meer dan aan wat de schriftgeleerden ons altijd vertellen. Bij hen gaat het altijd over de zovele regels en wetten. Dat is niet doorleefd. Maar hij zegt dingen waarvan we leven kunnen, hij spreekt met gezag.’

Maar zoals het ook op vandaag gaat wanneer mensen zich vrijer opstellen tegenover godsdienstige regels, kreeg ook Jezus tegenwind.

Er was iemand die tegen hem tekeer ging: ‘Wat vertel je hier allemaal? Je zult ons geloof nog kapot maken.’

Maar Jezus liet zich niet uit zijn lood slaan, en schreeuwde hem toe: ‘zwijg maar. Je laat je leiden door de verkeerde ingesteldheid, je bent bezeten door een boze geest in je.’

En zijn woorden hadden effect. De man zag in dat hij zich angst had laten aanpraten voor een God, die op de loer lag om hem te straffen, met schrik voor eeuwige verdoemenis als gevolg.

Die kwade geest ging uit hem weg, de woorden van die Jezus hadden hem een heel andere God leren kennen: een God die mensen de ruimte geeft om zichzelf te zijn, en hun verantwoordelijkheid op te nemen voor de opbouw van een betere wereld.

Z en B,

Dat verhaal over de synagoge van Kafarnaüm moet ons sterken om dat beeld achter ons te laten van een geloofsbeleving vanuit schrik voor eeuwige straffen in het hiernamaals, een beeld dat we misschien nog meedragen uit onze jeugd, maar daartegenover onze blik te richten op het hiernumaals, waar wij mogen leven vanuit Gods liefde, en ons uitgenodigd weten om die liefde aan mekaar door te geven.

Pierre Breyne

*Wie wil reageren op deze homilie, kan dit doen via e-mail: [pierre.breyne@outlook.com](mailto:pierre.breyne@outlook.com) En daar krijg je een antwoord op.*