



PASTORALE EENHEID HEILIGE DAMIAAN HOBOKEN-BERCHEM-KIEL-WILRIJK

BIJZONDERE VIERINGEN

Per 1 januari 2019 bepaalde het bisdom nieuwe tarieven voor huwelijken, uitvaarten en 'bijzondere vieringen'.

Bij elk van hen wordt ook de verdeelsleutel van de inkomsten bepaald.

Het luikje 'bijzondere vieringen' is nieuw.

Om de parochies en Kerkfabrieken van onze pastorale eenheid te ondersteunen, heeft het team van de PE de Heilige Damiaan zich verder geïnformeerd bij het bisdom en zich ook intern beraden.

Op basis daarvan komt ze tot **de volgende omschrijving die bindend is voor alle geloofskernen binnen onze Pastorale Eenheid:**

- Bijzondere vieringen zijn *vieringen* die aangevraagd worden door *derden*. Ze gaan dus niet uit van de plaatselijke geloofskern of parochie.
- Ze hebben plaats buiten de eucharistievieringen en woord- en communiediensten die in de geloofskern gebruikelijk zijn.
- Ze mogen niet verward worden met een voorbede of intentie.
- Zo'n 'bijzondere vieringen' zijn:
 - een huwelijksjubileum,
 - een gelegenheidsviering of jubileum van een vereniging, beweging of organisatie,
 - een gedachtenisviering na een uitvaart.

Vroeger was dit type vieringen gratis.

Vanaf 1 oktober 2019 betaalt de aanvrager aan de parochie 140 euro die de inkomsten verder verdeelt volgens de verdeelsleutel die het document bepaalt.

Tariefwijzigingen- en bepalingen inzake eredienst zijn meestal uitermate gevoelige materie. Godsdienst en geld worden immers nooit evident met elkaar samen gedacht en geld vragen voor diensten waarin mensen naar de kerk komen om God te danken en samen te vieren, lijkt bijna onwelvoeglijk. "Ze moesten blij zijn dat ze naar de kerk komen" wordt dan snel gezegd. Of: "Dit moet toch gratis kunnen voor trouwe parochianen".

Uiteraard is de parochie heel blij dat mensen, verenigingen en scholen de kerk opzoeken om er te vieren en samen te komen. Uiteraard is de parochie ongelooflijk dankbaar en blij dat mensen hun jarenlange huwelijkstrouw met een eucharistie of gebedsviering willen vieren.

Dat is evenwel een andere blijheid dan die van de energieleverancier of de verzekeringsmakelaar die zijn factuur overmaakt aan de kerk. Bovendien zijn 'trouwe parochianen' meestal mensen die beter dan wie ook weten hoeveel de materiele inrichting van de eredienst kost. Het komt de kerk zelf trouwens niet toe om te bepalen hoe ver of dichtbij iemand bij de parochie staat.

Mochten de kosten voor het kerkgebouw en de organisatie van de godsdienstige momenten erin op één of andere manier boven de economische kringloop staan, dan zaten we niet langer in Vlaanderen, maar in het Rijk Gods zelf. Daarom durft het team van de Pastorale Eenheid Damiaan rekenen op uw begrip.

Het team van de Pastorale Eenheid: Ronald, Mia, Luc, Evelien, Jean-Marie, Leon, Raf, Stanny en André