



**BEDEVAARTEN
BISDOM BRUGGE
2020**

VZW

NUTTIG OM TE WETEN!

Bedevaarten Bisdom Brugge vzw

Secretariaat:

Op adres: Potterierei 72 - 8000 BRUGGE

Telefonisch: vanaf heden enkel via het nr 0470 18 58 05

Via email: bedevaarten.bisdomebrugge@kerknet.be

Via de website: www.bedevaarten-bisdomebrugge.be

Bereikbaarheid: nu elke weekdag van MA t.e.m. VR !

Voor dringende gevallen: kan je Luc Verbrugge bereiken op 0472 03 05 09

- Bankrekening:
- Bedevaarten Bisdom Brugge
BE84 4600 1296 1159 - BIC KREDBEBB
 - Charitat Fonds
BE33 7480 3909 5046 - BIC KREDBEBB



UIT DE INHOUD

- 2 Nuttig om weten
- 3 Uit de inhoud
- 4 Welkom
- 6 We schakelen over...
- 7 Een dringende vraag
- 8 Activiteitenkalender 2020
- 9 Psalm van een pelgrim
- 10 Uit de 'oude doos' en toch brandend actueel'
- 13 In 2020 gaan we twéemaal naar Lourdes!
- 14 Het pastoraal jaarthema van Lourdes 2020
- 17 Al gehoord van de Jubilo's?
- 18 Ken je KiJoLo?
- 19 Het Bernadette spektakel te Lourdes
- 20 Attentie...intenties!
- 21 Praktische info & voorwaarden
- 25 Welzijnsschakels mee naar Lourdes...
- 26 Zorgen om de zorg!
- 27 Ons steunfonds...Charitat
- 28 Tip: een geschenkbond - Goed om weten!
- 29 Tekst : Voetsporen
- 30 De Sportabedevaart
- 31 De Relieken van de H.Bernadette in ons bisdom
- 32 Diocesane bedevaart naar Oostakker
- 33 Diocesane bedevaart naar Parijs – Sacré Coeur
- 34 Diocesane ziekenbedevaarten naar Banneux
- 35 Tekst: Het gebed van een kaars



WELKOM

Goede vrienden,

'Naar elders gaan om anders terug te keren': deze korte omschrijving van wat het betekent pelgrim te zijn, las ik een tijdje geleden. Kernachtig drukt deze zin uit waar het om gaat wanneer mensen op bedevaart gaan, vroeger en nu. Want pelgrimeren is van alle tijden. Laten we er samen even bij stilstaan.

Het eerste deel *'Naar elders gaan' spreekt voor zichzelf*. Of het nu te voet is, met de trein, de auto of het vliegtuig: pelgrims trekken weg uit hun vertrouwde omgeving, laten hun dierbaren voor enige tijd achter. Het vooruitzicht te reizen, te stappen naar een bijzondere plaats zorgt voor een heel eigen energie en vreugde. Vaak hebben mensen maandenlang uitgekeken naar dit moment. Voor zieke of oudere mensen is het soms de enige keer op het jaar dat ze enkele dagen weg zijn van huis of het woonzorgcentrum. De reis zelf kan aangenaam zijn of ongemakken meebrengen. Wie te voet op weg is naar bijvoorbeeld Compostela, ervaart aan den lijve (en zeker aan de voeten!) de last, de hitte en de vermoeidheid. Maar hoe de tocht ook verloopt: een pelgrim draagt in zijn hart het verlangen naar de plek waarheen de weg leidt. Bedevaartsoorden zoals Lourdes, Fatima of Banneux, plaatsen waar je de hemel wat dichterbij voelt door de aanwezigheid van Maria, hebben een bijzondere aantrekkingskracht. Het zijn heilige plaatsen, plekken van ontmoeting en verstilling. Het zijn plaatsen waar mensen zich weer wat (meer) verbinden met datgene wat er toe doet in het leven. Ook dit jaar heeft Bedevaarten Bisdóm Brugge (onze nieuwe naam!) een aanbod om met velen naar zo'n plaats te trekken. Je vindt meer uitleg in deze brochure. Het zijn telkens kansen tot ontmoeting, tot groei in geloof dat er een Grote Liefde is die ons allen draagt en die ons vraagt én helpt ook elkaar te dragen in verbondenheid.

Pelgrimeren kan confronterend zijn, want de stilte roept vragen op. Ben ik goed bezig als mens? Op welke weg verloopt mijn leven? Is het een weg van verbondenheid met anderen... met God... of niet? Voor wie aangewezen is op de hulp en zorg van anderen, is er (alweer) de confrontatie met de eigen kwetsbaarheid, en hoe daarmee om te gaan. Vandaar dat het wel mogelijk is 'om anders terug te keren' na een bedevaart. En dat 'anders' kan van alles betekenen. Iemand kan huiswaarts keren met het voornemen om zich te verzoenen, een ruzie bij te leggen, weer verbinding te zoeken. Soms voelen zieke mensen een innerlijke vrede omdat ze een andere manier vonden om met het lijden om te gaan. Iemand heeft opnieuw de kracht van het gebed en het vertrouwen mogen ervaren en besluit het geloof een meer centrale plaats in

zijn of haar leven te geven. En ook: soms is duidelijk geworden dat iemand zo niet verder kan, dat er ommekeer, bekering nodig is. En jonge mensen die zich ten dienste stellen van zieken of mensen met een beperking, komen ook anders terug. Hun inzet geeft immers handen en voeten aan hun jonge geloof en de omgang met kwetsbare mensen wordt vindplaats van God. Het moge duidelijk zijn: op bedevaart gaan blijft niet zonder gevolgen, ook wanneer je terug thuis bent.

Ik hoop en wens dat iedereen die dit jaar op één of andere manier *'naar elders gaat'* iets mag ervaren van de kracht van verbondenheid, van de vreugde van ons geloof, van het verlangen om een goed mens en mede-mens te zijn. Je komt *'anders terug'*, dat is zeker.

Piet Vandevoorde,
bisschoppelijk gedelegeerde voor caritas en diaconie



WE SCHAKELEN OVER...

Een nieuwe naam voor de bedevaartwerking in het Bisdom Brugge!

Een naam krijgen, iemand bij zijn/haar noemen, de naam dragen van...

De naam is als een vlag, hij dekt de lading...

Je hebt bij je geboorte of doopsel deze naam gekregen en geen andere.

Omdat ouders, peter of meter precies deze naam graag hoorden en/of er een betekenis wilden aan geven!

Je bent gekend met deze naam...



Reeds vele jaren lang (sedert 1898!) draagt de bedevaartwerking naar Lourdes in het Bisdom Brugge de naam: **'Vlaanderens Bedevaarten'**. Heel wat generaties bedevaarders, maar ook medewerk(st)ers, brancardiers, verplegenden, verzorgenden, vrijwilligers allerhande, directies... zijn de lange revue gepasseerd. Voor de laatste decennia willen we hier uiteraard de familie Lamoral, voor al hun inzet en engagement een verdiende prominente plaats geven!

In de eerste jaren was Vlaanderens Bedevaarten dé organisatie voor al wie in de bisdommen Brugge, Gent, Antwerpen, Hasselt en Mechelen-Brussel naar Lourdes wilde trekken. Door de tijd heen groeiden in de andere bisdommen eigen diensten en organisaties die ook bedevaarten naar Lourdes organiseerden, zodat Vlaanderens Bedevaarten hoofdzakelijk het aanspreekpunt voor het Bisdom Brugge werd.

De naam 'Vlaanderens Bedevaarten' was in binnen- en buitenland voor de Lourdesbedevaarten een begrip! Op vandaag willen we toch met de hedendaagse situatie meegaan en met de huidige 'tekenen van de tijd' rekening houden!

Wellicht 'klinkt' de oude naam wat uit de tijd, het aantal Lourdesbedevaarders is wereldwijd teruggelopen, we moeten het aanbod verruimen en differentiëren...

Vandaar dat de vernieuwde Raad van Bestuur in samenspraak met de Diocesane Beleidsploeg beslist heeft om voortaan de naam **'Bedevaarten Bisdom Brugge'** vzw te dragen. Er komt ook een nieuw logo, briefpapier, een nieuwe vlag...!

Ook in de andere bisdommen bestaan identieke diocesane structuren.

Maar de bedevaartwerking in het Bisdom Brugge gaat onverminderd verder! We stappen enthousiast en dankbaar verder in de voetstappen van de vorige generaties en voegen er eigentijdse accenten aan toe! Het volledig aanbod aan activiteiten voor 2020 kun je verder in deze brochure terugvinden!

EEN DRINGENDE VRAAG

Het is blijkbaar een kenmerk van deze tijd;
mensen schrijven alsmaar later in voor één of ander initiatief!
Onder het mom van: druk – druk – druk , we hebben zoveel te doen,
we zien dan wel... wacht men tot op het allerlaatste (té late... 😞) moment
om zich aan te melden.

Ook bij jongeren merken we deze spijtige tendens.

Dit bezorgt organisatoren grijze haren én slapeloze nachten!
Wie zelf al eens de verantwoordelijkheid voor een initiatief of activiteit
heeft opgenomen, weet precies wat we bedoelen!

Zo komt het dan ook dat waardevolle initiatieven worden afgeschaft,
omdat er op het beslissingsmoment té weinig deelnemers
ingeschreven zijn. Jammer !

Frustraties voor de organisatoren

en frustraties bij diegenen die wél ingeschreven waren.

Achteraf blijkt dan dat er toch nog heel wat kandidaat-deelnemers
'onderweg' waren...

Daarom, deze DRINGENDE oproep :

**Eens je beslist hebt om aan één of ander initiatief deel te nemen,
schrijf ONMIDDELIJK in en plaats deze activiteit in je agenda,
zo weet je: ik ben ingeschreven!**

De organisatoren zullen je er
(eeuwig) dankbaar om zijn!
Wij dus ook... 😊



ACTIVITEITENKALENDER 2020

FEBRUARI	za 15/2	Sportabedevaart - Watou
MAART	woe 11 – zo 22/3 woe 25/3	Relieken H.Bernadette in het Bisdom Brugge Poperinge / Dadizele Oostakker
APRIL	za 18/4	Parijs - Rue du Bac Dioc bedevaart ism Bedevaarten Parijs
MEI	vr 1/5 di 12/5 di 19 – ma 25/5	Banneux - 1 daagse Parijs – 100 j Sacré Cœur Dioc bedevaart ism Bedevaarten Parijs Lourdes
JULI	vr 17 – do 23/7	Lourdes
AUGUSTUS	vr 21 – di 25/8 zo 23/8	Banneux Banneux - 1 daagse 78ste Ziekenbedevaart

Vr 1 mei:
Feestdag OLVr van Dadizele

Ma 4 mei:
Feestdag van het H.Bloed - Brugge

Ma 6 juli:
Feestdag Godelieve van Gistel
950 j + H.Godelieve



PSALM VAN EEN PELGRIM

**Ik wil u zingen, Heer
bij dag,
het lachend lied
van duizend bloemen,
in harmonie
met wind en bladgeruis.**

**Als het weer donker wordt,
pluk ik een melkweg sterren
voor klaarheid van de nacht
en zoek de weg naar huis.**

**Tel mijn verloren stappen niet,
mijn dwaalweg naar gemis,
ik weet, dat al wat
hier te leven staat,
uw voetspoor is.**

**Gij zijt mijn gids,
het maakt me stil vanbinnen,
want stilte is een warmtebron
van harten die beminnen.**

Miet Meys



UIT DE 'OUDE DOOS'... EN TOCH BRANDEND ACTUEEL!

(over Jaak Houwen, voormalig directeur (1995-2006) van de bedevaarten die in 2020, 75 jaar zou geworden zijn)

In de dagen rond 1 november, gaan veel mensen de graven van hun geliefden, vrienden of goede bekenden gaan opzoeken.

Ook ik heb dat gedaan. Grootouders, ouders, zuster weer eens gaan groeten. Een mens doet dat niet graag en toch ben je achteraf toch (een beetje...) blij dat je geweest bent. Even verwijlen, herinneringen voor de geest halen, een traan wegpinken, een gebedje prevelen... hen je wedervaren vertellen. Als gelovige hoop je steeds weer, over grenzen van tijd en ruimte heen, op een 'weezien'!

Telkens ik naar het kerkhof in Oostende ga, ga ik ook langs bij het graf van Jaak Houwen. Ik wou bijna schrijven: Spring ik ook eens binnen bij Jaak. Als man van de zee, begraven in Oostende. Als priester met een eenvoudig hart, begraven onder een simpel steentje, bijna een soldatenzerkje. Als mens, gewoon, hij hield niet van veel poeha en ronkende titels! Wie niet beter weet, zou echt niet kunnen raden wie daar 'te ruste' ligt.

Mocht hij de titel van dit stukje nog kunnen lezen, hij zou 'gespeeld' boos zijn; Wat, vergelijk je mij nu met een oude doos?! Ik moest niet lang zoeken in mijn archief naar het interview dat hij in 2004 gaf voor Kerk en Leven. Het zou vandaag kunnen geschreven zijn...

*'We mogen het contact met de mensen niet verliezen'
Jesus heeft geen vzw's gesticht, hij had geen agenda...
er was geen sprake van e-mails.*

Maar hij was voortdurend onder weg. En toen Hij naar het huis van Jairus ging, had Hij nog tijd voor dat gebogen vrouwtje dat leed aan bloedvloeïngen. Hij liet zich ook letterlijk raken, ze mocht Hem aanraken. Ja, hij trok zich het leed van mensen aan! En dat moeten wij ook doen!

We moeten tegemoet komen aan de noden van de mensen.

Dat kan zeker op een bedevaart, want bedevaartplaatsen zijn plaatsen van genezing, wat het leed van de mensen ook is.

Als ik de verhalen van de mensen beluister, dan voert het gamma 'familiale moeilijkheden' de trieste lijst van problemen aan. Veel mensen gaan naar Lourdes met moeilijkheden en pijn waarmee ze bij niemand terecht kunnen.

Je kan toch niet naar een dokter stappen met 'hartepijn' die eigenlijk niets met de 'hartspier' te maken heeft!
Lourdes is één van die plaatsen die mensen 'bevrijding' kunnen geven.
Voor de grot mag je zijn wie je bent. Je mag er schreien en je mag er vloeken.
De grot van Lourdes is om twee redenen een heilige plaats.
Vroeger liep de Gave dicht langsheen de grot – Bernadette moest haar schoenen en kousen uitdoen om erin te geraken.
Die grot was eigenlijk een illegaal stort: er werd afval gestort en er spoelde ook afval aan. Is dat geen schitterend beeld?
Daar in de grot spoelt vandaag het leed van zovele duizenden mensen per jaar aan!
In de grot mag je al je vuilnis en miserie achterlaten!
Je mag er opstandig en verdrietig zijn. Je mag de grot ook aanraken.
Ik was ontroerd toen ik een jonge moeder zag die met het gezichtje van haar gehandicapt kindje heel voorzichtig langs de wand van de grot wreef.

En dan is er de nis waarin het Mariabeeld staat.
Het is een plek die nooit de zon ziet: het is er altijd donker, daar in de schaduw.
Maria kijkt dus naar al die mensen over wiens leven de schaduw van het kruis is gevallen, over de mensen die in de duisternis leven, die het niet zien zitten.
Is dat geen formidabele boodschap voor vandaag?
Onze-Lieve-Vrouw staat niet in de zon, ze is geen vedette, ze moet niet in het licht staan.
In Lourdes staat ze in de schaduw voor de mensen die in de duisternis zitten.

In Lourdes heb ik ook grote sympathie voor de terrasjes!
De enige stad waar mensen met een beperking echt welkom zijn.
De obers lopen zich de benen van onder het lijf om hen van dienst te zijn.
En je moet dan de vreugde op die gezichten zien! Voor een keertje kunnen ze onbezorgd van een frisse pint of een lekker ijsje genieten.
Ach, net zoals de grot zijn de terrasjes heel belangrijk voor het sociaal gevoel: je bent er zoals iedereen, zonder rang of stand.
Ja, een arbeider, een weduwe, een werkloze en een bisschop zitten er aan hetzelfde tafeltje.

Voor mij is dat de Kerk!

Jaak Houwen, bevlogen spreker, tochtgenoot,
vriend, Licht & Ruimte-huisgenoot,
Lourdes-inspirator...

We zetten zijn mooie werk verder!

Luc Verbrugge

*Op de foto: (van links naar rechts)
ere-vicaris-generaal: Herman Vandecasteele,
Jaak Houwen, Marc Lamoral
en Mireille Gevaert*



IN 2020 GAAN WE TWÉÉMAAL NAAR LOURDES!

MEI: di 19 - ma 25 mei 2020

JULI: vr 17 - do 23 juli 2020

In de lente en de zomer van 2020 trekken we weer naar Lourdes! Valide mensen, zieken, zorgbehoevenden, jongeren, brancardiers, verplegenden, verzorgenden, vrijwilligers allerhande, jong en wat ouder... zullen er, 'met Gods zegen', weer een topervaring van maken.

Dankzij de samenwerking tussen de verschillende diocesane bedevaarten hebben we weer enkele TGV's kunnen charteren.

De hotels en andere verblijfaccommodaties zijn besteld, het programma krijgt vorm, we zijn bezig onze medewerk(st)ersploegen samen te stellen, én het mooie weer is ook besteld!

Na het deugddoende succes van het optreden van Lisa del Bo (zij was de mysterieuze gast!) vorig jaar in Lourdes, plannen we nu

voor iedereen én in de prijs inbegrepen, de grote musical 'Bernadette van Lourdes'.

Je merkt het... alles ziet er weer beloftevol uit!

Enkel nog uw enthousiasme om in te schrijven.

Aarzel niet te lang, we hoorden al veel goede klanken... Beslis vlug, want vol=vol!

**Wie nog nooit in Lourdes is geweest,
droomt en hoopt...**

**Wie er ooit is geweest,
wil er beslist nog eens teruggaan!**

Na een jaar zonder prijsaanpassing, hebben we de prijzen voor 2020 'iets' moeten doen stijgen. We hebben gerekend en gecijferd om voor allen de 'beste' prijs te kunnen aanbieden! (de TGV-prijzen zijn gestegen én we hebben voor allen -aan voordeeltarief- de **toegangsprijs** + **bustransfer** voor de Bernadette-musical ingerekend, ook de voorziene **bussuitstap naar Cirque de Gavarnie** is in de prijs inbegrepen, dus...)



HET PASTORAAL JAARTHEMA VAN LOURDES 2020.

† Lourdes, een naam die zending is:
"Ik ben de Onbevleete Ontvangen."



Toen paus Pius IX in 1854 zijn dogma (*een oud Grieks woord en betekent 1° mening, 2° gebod of besluit, 3° leerstelling of onbetwistbaar godsdienstig voorschrift, een niet te onderhandelen fundamenteel concept, ter ondersteuning van een filosofisch gedachtegoed*) 'Maria Onbevleete Ontvangen' afkondigde konden hij en zijn tijdgenoten geenszins vermoeden dat enkele jaren later (in 1858, bij de eerste verschijningen in Lourdes) deze tekst op een zo'n wonderbaarlijke manier bewaardheid en bevestigd zou worden!

De tekst van het kerkelijke dogma spreekt van Maria's zuiverheid, volmaaktheid, perfectie, de vrucht van Jezus... (*en in het Weesgegroet, bidden we nochtans: ... en gezegend is de vrucht van uw schoot, Jezus...*) de verpersoonlijking van Gods liefde.

Aan de vruchten kent men de boom, aan de kunstwerken de kunstenaar.

In Maria leren wij Jezus kennen, in Bernadette leren wij Maria kennen.

Bernadette als de weerschijn van het licht waarin Maria verscheen,

Maria in het licht van de Heer.

Wanneer de toenmalige pastoor Peyramale uit de mond van het armzalige kind Bernadette de naam van de verschijning hoorde:

'Que soy era Immaculada Councepciou',

zal hij bij het beluisteren van die naam wel aan het dogma hebben gedacht.

De verbazing en de verwarring van hem zijn daarom ook zeer begrijpelijk.

Er is enerzijds 'de verschijning' in zijn dorp en anderzijds is er ook 'de naam'.

Zo gelijkend en toch zo verschillend met deze pauselijke uitspraak:

'Maria, Onbevlekt Ontvangen'.

Het dogma is een passief gebeuren. Deze naam is aan Maria gegeven, het is haar overkomen.

'Ik ben de Onbevleete Ontvangenis', de naam in Lourdes uitgesproken, is een actief gebeuren. Ik ben zo, dat ben ik, dat is mijn bestaan, dat is mijn zending. Denken we maar aan uitspraken in de Bijbel:

- Bij de brandende struik zegt God tot Mozes: **'Ik ben die is'**.

- Jezus die zegt: **'Ik ben de weg'** de waarheid en het leven.

- **'Ik ben de goede herder'**, horen we Hem in de evangeliieverhalen zeggen.

Ooit zei iemand: als het dogma een appel is, dan zegt Maria in Lourdes: 'Ik ben de appelboom'. We laten deze vergelijking voor wat ze waard is, maar ze scheidt toch wat duidelijkheid...

Met het antwoord dat Bernadette kreeg op haar vraag: 'Wilt u zo goed zijn te zeggen wie u bent' trok zij naar pastoor Peyramale. Voor Bernadette betekenden die woorden niets. De echte betekenis van deze woorden waren haar helemaal vreemd. Het gaat hier duidelijk om meer dan alleen maar een naam.

Het gaat om dat meisje waarmee Bernadette gesproken heeft, samen gebeden heeft, gelachen en geweend... Bernadette verlangt telkens opnieuw naar die 'ontmoeting', ze krijgt er 'toekomst' van... heel haar leven geraakt verbonden met dat meisje in de grot! Bernadette is door Maria méér mens geworden. Bernadette weet op de duur om wie het gaat en ze kan haar nu ook 'als mens' benaderen, haar met haar naam aanspreken, haar vertrouwen schenken, haar zelfs heel graag liefhebben...

Het grote verlangen van Bernadette naar het moment van haar eerste communie, werd nog tijdens de periode van de verschijningen werkelijkheid. Na de retraite als voorbereiding, schrijft de pastoor aan de bisschop:

'Bernadette kent niets, maar zij begrijpt alles.' En op de vraag wie of wat God is, antwoordt zij niet met de catechismus, maar met het Evangelie: God is Liefde!

In haar groei naar heiligheid, zuiverheid... is het steeds meer haar verlangen om op de Onbevleete Maria te gelijken.

Deze weg wil ze vooral ook bewandelen via de dienstbaarheid! 'Deus Caritas est' (God is Liefde), staat op het fronton van het klooster te Nevers, waar ze een aantal jaren later als religieuze zou intreden. .

Die liefde had Bernadette al ontdekt in het dagelijks leven van de zusters in het hospice van Lourdes. Ze leefde mee met hen, bad met hen en vooral:

Ze zag hoe hun gebed handen en voeten kreeg in hun omgang met de kleinen,

de zieken, de gekwetsten en de armen.

Een dienstbaarheid die tot op vandaag bijzonder hoog in het vaandel van Lourdes geschreven staat! Méér dan op andere plaatsen...

Het is goed dat wij Maria ook mogen zien als degene die naar haar Zoon verwijst. In het evangelie van Johannes, bij de bruiloft van Kana klinkt het:

'Doe maar wat Hij u zeggen zal'...

Maar mogen we het voor deze keer, in Lourdes en ook hier,

(de Zoon zal er niet rouwig om zijn...) dan ook bewust willen horen:

'Doe maar wat Zij u zeggen zal'.

Vrij geschreven naar inspiratie uit de conferentie die pater Mark Kemseke uitgesproken heeft op de vergadering van de Federatie van Bedevaarten uit de Benelux op 6 november 2019 te Wezemaal.



AL GEHOORD VAN DE JUBILO'S?

Jubilo staat voor **Jongeren Uit Brugge In Lourdes**. Dit is een toffe groep jongeren vanaf 17 jaar die zich tijdens de julibedevevaart van de Bedevaarten Bisdom Brugge zes dagen ten dienste stellen van zorgbehoevende bedevaarders in Lourdes. Zij zorgen voor de zogenaamde 'logistieke hulp', met name voor het vervoer van bedevaarders met rolstoel of met de bekende 'blauwe karretjes', maar ook voor het laden en lossen van de TGV, het onderhoud van de accueil, het mee helpen verzorgen van animatie en bezinningsmomenten, . . . Maar naast al deze logistieke taken, bestaat hun allerbelangrijkste opdracht uit het aanbieden van een luisterend oor en het aanbieden van vriendschap aan de zorgbehoevende gast die hen is toegewezen.

Jubilo is officieel ontstaan in 2011 door Nathalie Verstraete en Mathias Parret, die een nood aan omkadering zagen voor de aanwezige jongerenbrancardiers. Ze stichtten toen een actieve jongerenwerking, met een eigen uniform, logo en vlag. Dankzij een groep geëngageerde kernleden kon de werking van Jubilo verder worden uitgebouwd. Vanaf 2016 werd Leen Gernaey medeverantwoordelijke.

Lourdes vormt de inspiratiebron voor de hele werking van deze groep. Hierbij zijn twee pijlers belangrijk: verbinding en verdieping. Verbinding gebeurt door de inzet voor de ander en de vriendschap met elkaar. Verdieping gebeurt door eigen bezinningsmomenten, deelname aan de gezamenlijke vieringen op het heiligdom en het gehele Lourdesgebeuren. Jubilo is een groep waar hechte en langdurige vriendschapsbanden groeien. Ook tijdens het jaar komen de jongeren van Jubilo regelmatig samen.

Een waarde die Jubilo hoog in het vaandel draagt, is respect. Dit uit zich door de manier waarop jongeren met elkaar omgaan. Jubilo verwelkomt alle jongeren die hun schouders willen steken onder de opdracht van deze groep. Ook jongeren die het – om welke reden ook –, moeilijk hebben of die op gelovig vlak zoekend zijn, kunnen lid van Jubilo worden.

Jaarlijks gaan er een 30 à 35-tal jonge vrijwilligers mee die zich met warme handen en een groot hart willen inzetten voor zieke en hulpbehoevende bedevaarders.

Misschien heb jij ook interesse om mee te gaan?

Neem snel contact met Leen Gernaey:
0484/40 26 43 - leengernaey@hotmail.com of
Mathias Parret, pr. 0499/35 53 34
mathiasparret@hotmail.com



KEN JE KIJOLO?

KiJoLo is een groep mensen met en zonder een beperking die samen naar Lourdes trekt met de dienst Bedevaarten Bisdom Brugge. We groeiden uit een initiatief van het Dominiek Savio Instituut in Gits, maar ondertussen, meer dan 25 jaar later, bestaat onze groep uit mensen van over het hele Bisdom. Eén ding is er in al die jaren niet veranderd: voor sfeer en gezelligheid moet je bij ons zijn! Elk jaar keren zowel onze deelnemers als onze assistenten met een brede glimlach en een koffer vol herinneringen terug.

En velen willen graag nog een keertje mee!

In Lourdes logeren we allen samen in het Accueil Notre Dame, in het prachtige decor van het Heiligdom. Ons programma sluit deels aan bij de groep van de algemene bedevaart, maar we doen ook heel wat met onze groep alleen.

We zorgen steeds voor een mooi evenwicht tussen bezinnende en ontspannende activiteiten – en dit alles op maat van onze deelnemers.

Alles verloopt op een rustig tempo en er is ruimte voor een lach en een traan.

Speciaal aan onze groep is dat we alles samen doen, maar toch ook 1-op-1 werken.

Elke deelnemer krijgt een assistent toegewezen die deze persoon extra aandacht geeft en indien nodig helpt bij persoonlijke hygiëne, maaltijden of verplaatsingen.

Deze manier van werken zorgt voor rust en een gemoedelijke sfeer.

Wie interesse heeft, neemt contact op met Nele Bekaert (0479 78 46 10), Els Campe of Griet Theetaert via KiJoLo.lourdes@gmail.com of surf naar www.kijolo.be!

Ze nemen dan contact met je op en bekijken samen of we iets voor je kunnen doen.



HET BERNADETTE SPEKTAKEL TE LOURDES



Een unieke kans!

Mooi, ontroerend, inspirerend...

het heeft mij 'gepakt'

Moeten we zeker programmeren!

Sterk om op zo'n creatieve
wijze de boodschap van
Lourdes te brengen.

Zowel volwassenen als jongeren hebben genoten.

Allemaal uitspraken die we konden noteren van mensen die deze musical in de voorbije maanden in Lourdes gezien hebben. Vandaar dat we deze unieke kans in het programma-aanbod van zowel de bedevaart van MEI 2020 als de bedevaart van JULI 2020 geplaatst hebben. Een deel van de toegangsprijs is in de deelnameprijs ingerekend en het andere deel zullen we met de Bedevaarten Bisdom Brugge betalen!

ATTENTIE ... INTENTIES!

Wil je te Lourdes voor mij een kaars aansteken ?

Ga je daar voor mij bidden en duimen, want ...

Ik zou er graag een mis laten opdragen !

Wil je aan mij 'denken'?

Als mensen weten dat je naar Lourdes gaat, hoor je dikwijls zo'n vragen en dat is goed en zinvol! Want op bedevaart ga je nooit alleen, op bedevaart ga je nooit voor jezelf alleen!

Ga eens langs bij mensen uit de buurt of streek die de kans niet hebben om zelf op bedevaart te trekken en vertel hen dat je ook een beetje in hun naam wilt gaan. Je kent ze wel: de bejaarde vrouw in je straat, de zieke kennis in de kliniek, een familielid dichtbij of veraf... Die leerkracht, begeleid(st)er, vriend of vriendin die het moeilijk heeft. Wees niet bang dat ze met je zullen lachen of de spot drijven... ze zullen misschien zelfs opkijken van zoveel lef en overtuiging! Misschien kun je aan de plaatselijke pastoor vragen of je er iets mag van zeggen in de eucharistie ...

Wie zich inschrijft voor de Lourdesbedevaart in mei of in juli, krijgt bij de zending met de laatste berichten, een aantal intentieblaadjes + omslagen toegestuurd! Wie deze keer niet meegaat op bedevaart, mag gerust zijn/haar intentie naar het secretariaat van de bedevaarten sturen (adres vooraan in het boekje) wij zorgen dan wel dat deze intenties op de juiste plaats terechtkomen! Onderstaand intentieblad mag je gerust kopiëren. (Indien je er veel wilt verspreiden mag je dit gerust op het secretariaat van de bedevaarten aanvragen!) Mensen kunnen uiteraard ook op een ander papier hun intentie neerschrijven...

BEDEVAARTEN BISDOM BRUGGE
INTENTIE LOURDES 2020



Steek dit ingevuld intentieblad in een gesloten omslag en bezorg het terug aan diegenen van wie je ze kreeg. Via hem of haar geraakt het zeker in de maand mei of juli in Lourdes of stuur deze op naar het secretariaat. Steek geen geld bij de intentie, maar stort uw gift op onze bankrekening met vermelding kaars, misintentie of steun ziekenwerking.

PRAKTISCHE INFO & VOORWAARDEN

voor de Lourdes-bedevaarten

Prijstabel:

In de basisprijs van de verblijven zijn dan ook alle andere kosten ingerekend. (uitgezonderd de persoonlijke uitgaven én de extra bestelde drank aan tafel).

Hotels ****

Eliseo - Astrid - Roissy: € 805,00

Hotel ***

Lys de Marie: € 605,00

(niet aan te raden voor rolwagengebruikers,
wegens 'iets' verder van het Heiligdom)

Toeslag éénpersoonskamer/de gehele verblijfstijd

Hotels **** € 190,00

Hotel *** € 125,00

Verblijf in Accueil Marie Saint-Frai (voor de mei-bedevaart) € 675,00

Accueil Notre Dame (voor de julibedevaart) € 675,00

Ophaalbussen heen en terug naar Tourcoing (voor diegenen die dit wensen)

Oostende - Brugge - Roeselare - Kortrijk - Diksmuide € 25,00

Annulatiebijdrage (vrij te kiezen): € 25,00

Huur scooter: (totaalprijs voor het gebruik tijdens de verblijfsdagen) € 125,00

In de basisprijs is inbegrepen:

- de TGV treinreis heen en terug in 2^{de} klas (Tourcoing – Lourdes – Tourcoing)
- transfers station Lourdes naar de hotels of accueil, heen en terug
- vol pension (vanaf avondmaal aankomst-dag tem ontbijt van de terugreis-dag)
- lunchpakket voor de terugreis
- uitstap voorzien in het programma
- toegang + bustransfer Bernadette spektakel
- kamers met bad of douche en toilet
- alle bijdragen aan het heiligdom, personenbelasting stad Lourdes, taksen, fooien, BTW, verzekering en algemene kosten.

Inschrijvingen:

Je kunt inschrijven door het voorziene formulier in te vullen en op te sturen naar het secretariaat te Brugge. Maar je kunt ook online via onze website inschrijven: www.bedevearten-bisdombrugge.be .

Vroeg inschrijven geeft natuurlijk grotere garantie dat je keuze van hotel nog mogelijk is!

Wie toch later inschrijft neemt best eerst contact op met het secretariaat om te horen hoe de stand van zaken is, op dat moment.

Groepen, parochies, instellingen... die interesse hebben om mee te gaan, nemen best voor dat de inschrijvingen beginnen, contact op met het secretariaat.

Betaling:

Bij je inschrijving betaal je alvast het voorschot (€ 250,00).

De inschrijving is slechts geldig na ontvangst van het inschrijvingsformulier én de betaling van minimum het voorschot.

De volledige deelnameprijs dient betaald te worden ten laatste 1 maand voor de vertrekdatum.

Wie een **Lourdesbeurs** gewonnen heeft moet dit op het inschrijvingsformulier vermelden + de gegevens van de plaatselijke verantwoordelijke van

'De Vrienden van Lourdes' invullen.

Keuze hotel:

Wij bieden twee categorieën van hotels aan, *** of **** cfr de prijs

Vroeg inschrijven is de boodschap, dan hebt u zeker het hotel van uw keuze!

Indien u later inschrijft (en uw voorkeur-hotel is reeds volzet) proberen we in samenspraak u toch een hotel aan te bieden.

Autocartransfer naar Tourcoing:

Indien je dat wenst, kun je met de bus vanuit Brugge, Roeselare, Kortrijk, Oostende of Diksmuide van en naar Tourcoing. Je kunt ook voor deze transfers intekenen heen en terug via het inschrijvingsformulier hierbij of via de website. Je betaalt hiervoor een toeslag van € 25,00, heen en terug.

Kort voor de afreis ontvang je met de laatste berichten ook de bevestiging van de opstapplaats en het vertrek van de bus.

Verdere informatie:

- Kort voor het vertrek ontvangt iedereen een pakket met de laatste praktische informatie (vertrekuren, nummer TGV wagon en zitplaats...) de intentieblaadjes+ omslagen én het deelnemersboekje.
- Indien de prijs een belemmering is om op bedevaart te gaan, mag u contact opnemen met Luc Verbrugge op het secretariaat.
- Voor de heenreis met de TGV brengt iedereen zelf een lunchpakket én drank mee. (de barwagon is gesloten!)
- Wat natuurlijke niet in de deelnameprijs inbegrepen is, zijn uw persoonlijke uitgaven en de supplementaire dranken in het hotel.

Annuleringskosten

In het voordeel van iedere deelnemer is het aangeraden de annuleringsbijdrage te storten. U tekent hiervoor via het inschrijvingsformulier in. De toeslag bedraagt € 25,00 per persoon. Indien na betaling, de deelname aan de treinbedevaart onmogelijk blijkt, wordt de gestorte som terugbetaald mits afhouding van de annuleringskosten, per persoon.

- /- € 50,00: tot 21 dagen voor de afreis
- /- € 70,00: tussen 21 en 14 dagen voor de afreis
- /- € 80,00: tussen 14 en 8 dagen voor de afreis
- /- € 100,00: minder dan 8 dagen voor de afreis

Verantwoordelijkheid en hulpbetoon

Voor Frankrijk volstaat de identiteitskaart (controleer vervaldatum, normaal moet ze nog een maand geldig zijn). Kinderen beneden 12 jaar dienen een geldige identiteitskaart met foto te bezitten.

Belangrijk: neem steeds uw World Assistance Card of Medical Assistance Card mee wanneer u naar het buitenland op reis gaat. Deze kaart dient jaarlijks vernieuwd te worden.

Ivm **minderjarige** kinderen:

Het is geraadzaam om als ouder(s) schriftelijke toestemming te geven wanneer hun kind/kinderen alleen of in het gezelschap van andere personen dan de ouders reizen. (bv de grootouders)

Voor vaders of moeders die alleen reizen met hun kind/kinderen is het soms aangewezen om met het gemeentebestuur contact op te nemen, om de nodige formaliteiten te vervullen.

De directie van de bedevaart is niet aansprakelijk voor eventuele moeilijkheden aan de grens, noch voor verlies van reisbiljet en bagage, diefstal, vertraging van de trein, autocar of vliegtuig, stakingen, andere onvoorziene tegenslagen en om het even welke ongevallen waar zij ook mogen gebeuren. Iedere bedevaarder aanvaardt dit voorbehoud. In de trein reist een dokter mee.

Foto's / Privacy / GDPR

Tijdens elke bedevaart worden er soms foto's genomen.

De bedevaartorganisatie mag deze op haar website en/of in haar brochure publiceren. Als u al of niet akkoord gaat dat uzelf op een foto gepubliceerd wordt, kan u dat aanduiden op het inschrijvingsformulier.

Bedevaart Bisdom Brugge vzw verbindt zich ertoe de passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens van haar klanten GDPR-conform te beschermen.

Organisatie

Voor de organisatie van de Lourdesbedevaarten werd een beroep gedaan op het reisbureau Mandelcar (Verg. A 1229).



WELZIJNSSCHAKELS MEE NAAR LOURDES

In 2020 gaat de West Vlaamse afdeling van **Welzijnsschakels** ook met een groep mee naar Lourdes!

Naast het meenemen van zorgbehoevenden en zieken, is het ook de opdracht van de Diocesane Bedevaarten, om mensen met minder financiële mogelijkheden, kansen te geven om deel te nemen aan een Lourdesbedevaart.

En dit doen we graag!

We heten hen nu al van harte welkom...



De groep Welzijnsschakels verblijft in Lourdes op het mooie en bekende domein **Cité St. Pierre**.

Het samenzijn met een eigen programma én het deelnemen aan de activiteiten van de algemene bedevaart maakt dit verblijf in Lourdes tot een unieke belevenis!

° Heb je het zelf niet breed of ken je mensen die deugd en steun zouden hebben om in de werking van Welzijnsschakels opgenomen te worden, neem contact op met: Welzijnsschakels West-Vlaanderen tav Stijn Vuylsteke
0485 / 97 14 38
stijn.vuylsteke@welzijnsschakels.be

° Je hebt een hart voor mensen, je staat achter dit project en je wil ons financieel ondersteunen, neem dan contact op met: het secretariaat van Bedevaarten Bisdomein Brugge tav Luc Verbrugge
0470 / 18 58 05 - bedevaarten.bisdomein.brugge@kerknet.be

Enkele doordenkertjes:

**Het tegenovergestelde van armoede is niet rijkdom,
het tegenovergestelde van armoede is delen!**

Abbé Pierre

**Waar mensen echt gehecht zijn aan elkaar,
wordt armoede rijkdom.**

Jane Austen, romanschrijfster

ZORGEN OM DE ZORG!

Vrijwilligers welkom

Ja, inderdaad we maken ons zorgen...

De groep zorgbehoevende bedevaarders groeit gestaag!

De leeftijd van de deelnemers gaat eerder de hoogte in, dan omlaag... en dat brengt ook specifieke zorgen mee.

De bedevaarten van de bisdommen krijgen meer dan ooit vragen om 'mensen met zorgen' mee te nemen.

De accueils in Lourdes zitten vol en het aantal zorgbehoevende deelnemers in de hotels stijgt ook voortdurend.

Dus, de nood aan medewerk(st)ers allerhande is zeer groot!

En de huidige maatschappelijke sfeer en bekommernis om het welzijn, de bescherming en de privacy van de 'te verzorgen mensen' nopen ons (terecht!) om zeer omzichtig om te springen met kandidaat-vrijwillige medewerk(st)ers. Je begrijpt...!

En toch blijven we op zoek gaan naar die 'verborgen parels', diegenen met een 'gouden hart' en 'vertrouwvolle' handen...

Misschien,

- ben jij wel die bezige bij, die toch nog wat tijd kan 'bij-toveren'...
- wil jij wel een deel van je vakantie doorbrengen met de zorg om anderen...
- kun jij wel op een discrete wijze mensen verzorgen, zieken of ouderen bijstaan, maar ben je het nog nooit gevraagd geweest...
- heb je niet meteen financiële zorgen en wil je je nuttig maken.
- doet de naam brancardier je wel terugdenken aan je legerdienst en wist je niet dat zo'n mensen op vandaag nog altijd 'nodig' zijn..!
- wil je je wel inzetten voor andere mensen in een 'toffe' omgeving, binnen een enthousiaste ploeg andere medewerk(st)ers... en is dat reeds lang je verborgen droom?

Misschien,

ken je wel mensen in je familie- of vriendenkring van wie je denkt; dat zou misschien wel iets voor hem of haar zijn...

Spreek hen aan,

geef onze gegevens door... en tja, waarom gaan jullie niet samen aan de slag!?

Met grote dank!



ONS STEUNFONDS ... CHARITAT

**Koken kost geld,
het leven is toch duur geworden...
we moeten goed naar 'het bord' kijken!**



Allemaal door iedereen gekende uitspraken om aan te duiden dat je goed moet omgaan met je eigen geld of dat je de aan jou toevertrouwde financiële middelen goed moet beheren!

Door de tijd heen en door de vroeger opgebouwde reserves (mogelijk gemaakt door de grote aantallen deelnemers aan de diverse bedevaarten) heeft de dienst Bedevaarten Bisdom Brugge de mogelijkheden gehad om elk jaar opnieuw zieken en zorgbehoevenden, die het financieel lastig hadden, aan een lagere deelnameprijs te laten meegaan naar Lourdes. Ook de groep vrijwillige medewerk(st)ers (verplegenden, verzorgenden, jeugdbrancardiers...), konden aan een gereduceerde deelnameprijs mee, als kleine tegemoetkoming voor hun inzet in Lourdes zelf én vooraf tijdens de voorbereiding. Sommige volwassen brancardiers betalen uit eigen wil de volle deelnameprijs. Chapeau !

Op vandaag is dit helemaal niet meer zo evident! De grote aantallen deelnemers van vroeger zijn er niet meer, de kosten zijn enorm gestegen... maar de vraag om steun en tussenkomst is wel gebleven! Het is niet meer zo gemakkelijk om deze ondersteunende werking financieel rond te krijgen. Ook de mensen met beperkte middelen willen we blijvend graag meenemen en dat is eigenlijk ook onze plicht als kerkgemeenschap. Jongeren zijn ook de toekomst van de kerk, vandaar...

Wij doen in dit verband een beroep op u en wel op **drie manieren**.

Vooreerst, wij ervaren de vermelde uitdaging als een zorg voor geheel de geloofsgemeenschap. Hoe kunnen mensen ter plaatse ook een meer behoeftige bedevaarder of vrijwillige medewerk(st)er helpen? Heb je een idee? Neem contact op met het secretariaat aub. Ten **tweede** zou een bijdrage van u persoonlijk zeer gewaardeerd worden. En ten **derde** willen wij u ook laten weten dat we bereid zijn om tijdens de zondagse eucharistieviering in de parochie de preekbeurt(en) te verzorgen, als bekendmaking maar zeker ook als getuigenis van ons werk. En hopelijk mogen we dan ook de opbrengst van 'de schaal' toevoegen aan ons **Charitat-fonds!** 😊
Ook in religieuze gemeenschap of woon- en zorgcentrum komen we graag langs ...

Dit allemaal omdat de naam van ons fonds Charitat, vertaald en bedoeld als: liefdadigheid, barmhartigheid... ook op vandaag hart, handen en voeten zou krijgen!

CHARITAT / Bedevaarten Bisdom Brugge - Potterierei 72 - 8000 BRUGGE
BE33 7480 3909 5046

TIP: EEN GESCHENKBON

- » Je wil die ene iemand eens speciaal verrassen!
- » Iemand uit je familie- of vriendenkring zou er bijzonder veel deugd aan hebben om eens naar Lourdes te kunnen gaan...
- » Die bepaalde persoon was voor jou van grote betekenis.
- » Je ouders vieren hun huwelijksjubileum en zijn sedert hun huwelijksreis niet meer in Lourdes geraakt!
- » In je omgeving ken je mensen die bijzonder graag eens naar Lourdes zouden gaan, maar de financiële middelen ontbreken hen ...
- » Als parochieverantwoordelijken willen jullie iemand met jarenlange inzet toch eens in de 'bloemetjes' zetten !



GOED OM WETEN!

- Deze brochure kunt u altijd in voldoende aantallen gratis bijbestellen! Echt nuttig en inspirerend om uit te delen aan familie, gemeenschap, parochie of instelling.
- We zijn vanuit het bestuur van de bedevaarten altijd bereid om 'ter plekke' in parochie, groep of instelling uitleg en animatie te komen geven!

Om dit alles te regelen, neem je best contact op met het secretariaat.

VOETSPOREN

**Ik droomde eens
en ik liep aan 't strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heer liep aan mijn zij.
Wij liepen samen door het leven
en lieten in het zand een spoor van stappen,
twee aan twee,
de Heer liep aan mijn hand.**

**Ik stopte en keek achter mij
en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugde,
van diepe smart en hoop.**

**Maar als ik het spoor goed bekeek,
zag ik langs heel de baan
daar, waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan...**

**Ik zei toen: 'Heer, waarom dan toch?
Juist toen ik u nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag
op het zwaarste deel van het pad...!'**

**De Heer keek mij toen vol liefde aan
en antwoordde op mijn vragen:
'Mijn lieve kind, toen 't moeilijk was,
toen heb ik jou gedragen...'**



DE SPORTABEDEVAART

De Sportabedevaart gaat in **2020** voor de 78e keer door. Sportlui, familie en vele bekenden uit de sportwereld komen samen in vriendschap en om de overleden sporters te gedenken.

Deze bedevaart gaat voor de tweede maal in Watou door.

Op **ZA 15 februari om 10.00 u** is er eucharistie met uitdeling van een gedachtenisprentje met al de namen van de overledenen.

Daarna is er zegening van de fietsen en het materiaal.

De bijeenkomst wordt besloten met een kom soep en een broodje voor alle aanwezigen!

Voor verdere info neem je best contact op met

Provinciaal Sporta proost: Ludo Lepee - ludo.lepee@skynet.be - 057/ 38 80 47



RELIEKEN H. BERNADETTE VAN LOURDES IN HET BISDOM BRUGGE

POPERINGE

WOENSDAG 11 MAART 2020 » kerk open tot 20:00 u.
17:30 Intrede van de relieken van de H. Bernadette en rozenkrans in de St.-Janskerk.
18:00 Openingseucharistieviering.

DONDERDAG 12 MAART 2020 » kerk open van 8:00 tot 20:00 u.
15:00 De H. Bernadette en de verschijningen in beeld.
17:30 Rozenkrans in de St.-Janskerk.
18:00 Eucharistieviering opgeluisterd door 'Zingenderwijs'.

VRIJDAG 13 MAART 2020 » kerk open van 8:00 tot 20:00 u.
15:00 Kruis- en verrijzenisweg voor zieken en gezonden.
17:30 Rozenkrans in de St.-Janskerk.
18:00 Eucharistieviering opgeluisterd door 'Dageraad' uit Abele en het koor 'OPUS'.

ZATERDAG 14 MAART 2020
15:30 St.-Janskerk: speciale vereringsviering.
16:30 Vespers samen met de monniken van St.-Sixtus.
18:00 Pontificale sloteucharistieviering met voorganger + Antoine Hérouard, hulpbisschop van Rijsel en opgeluisterd door 'Cum júbilo'.

DADIZELE

ZONDAG 15 MAART 2020
11:00 Eucharistieviering ter ere van de H. Bernadette bij de aankomst van het reliekschrijn en opgeluisterd door het Eliugiskoor uit St.-Eloois-Winkel.
15:00 Gebedswake met aanbidding en rozenkrans ter ere van de H. Bernadette.
16:00 Eucharistieviering ter ere van de H. Bernadette

MAANDAG 16 MAART 2020
15:00 Gebedswake met aanbidding en rozenkrans.
16:00 Eucharistieviering ter ere van de H. Bernadette.
Met getuigenis: Welzijnsschakels op bedevaart naar Lourdes.

DINSDAG 17 MAART 2020
15:00 Gebedswake met aanbidding en rozenkrans.
16:00 Eucharistieviering ter ere van de H. Bernadette. Met getuigenis: Welzijnsschakels op bedevaart naar Lourdes.

WOENSDAG 18 MAART 2020
15:00 Gebedswake met aanbidding en rozenkrans.
16:00 Eucharistieviering ter ere van de H. Bernadette. Met getuigenis: Welzijnsschakels op bedevaart naar Lourdes.
19:30 Vastenbezinning over de H. Bernadette door Pater Mark Kemseke.

DONDERDAG 19 MAART 2020
15:00 Gebedswake met aanbidding en rozenkrans, samen met de religieuzen van ons bisdom.
16:00 Eucharistieviering ter ere van de H. Bernadette. Met getuigenis: Welzijnsschakels op bedevaart naar Lourdes.

VRIJDAG 20 MAART 2020
14:00 Biechtgelegenheid.
15:00 Geleide kruiswegbezinning.
16:00 Eucharistieviering ter ere van de H. Bernadette.
Met getuigenis: Welzijnsschakels op bedevaart naar Lourdes.

ZATERDAG 21 MAART 2020
14.30 Film over de H. Bernadette, met de vormelingen.
16.00 Eucharistieviering ter ere van de H. Bernadette, met voorganger + Lode Aerts, bisschop van Brugge en opgeluisterd door het zangkoor Cantabile.
Met getuigenis: Welzijnsschakels op bedevaart naar Lourdes.

ZONDAG 22 MAART 2020
14.00 Conferentie over de H. Bernadette en de wondere verschijningen.
15.00 Gebedswake met aanbidding en rozenkrans ter ere van de H. Bernadette.
16.00 Eucharistieviering ter ere van de H. Bernadette, bij het vertrek van het reliekschrijn uit Dadizele en opgeluisterd door het zangkoor Jubilate De Tassche, Ardoois.

VOOR VERDERE INFO

**Secretariaat
Bedevaarten Bisdom Brugge**
0470 18 58 05
bedevaarten.bisdom.brugge@kerknet.be

Decanaal Secretariaat Poperinge
057 33 33 50
st.berlinus.poperinge@parochies.kerknet.be

Pastoor Dadizele
056 50 91 50
andre.monstrey@telenet.be



DIOCESANE BEDEVAART BISDOM BRUGGE NAAR OOSTAKKER

WOE 25 maart 2020

Het is een lange jaarlijkse traditie dat veel mensen uit West-Vlaanderen naar Oostakker trekken. Meestal op 25 maart, Hoogfeest van Maria Boodschap. Velen komen op eigen kracht per wagen, sommige parochies leggen een bus in.

Een stukje geschiedenis:

De Lourdesgrot werd gebouwd in 1870 door markiezin De Courtebourne, die in haar tuin rond het kasteel van Slotendries graag een aquarium met tropische vissen wilde, ingewerkt in een grot. Toen de markiezin de pastoor van Oostakker uitnodigde om naar haar vissen te komen kijken, opperde hij om een Mariabeeld naast de grot te plaatsen. Daar zouden de bewoners van Oostakker kunnen bidden.

Enkele jaren daarvoor (in 1867) werd het linkerbeen van een zekere Pieter De Rudder zwaar gekwetst bij het omhakken van een boom. De openbeenbreuk genas dermate slecht dat de dokters zwaar twijfelden of het niet beter zou zijn om het been te amputeren! Pieter De Rudder weigerde dit en bleef verder leven met krukken. Acht jaar later, in 1875 ging hij naar de grot van Oostakker om er te bidden. En daar gebeurde een mirakel! Op wonderbaarlijke wijze werd de wonde aan zijn scheenbeen genezen en kon hij lopen zonder krukken... Dit waargebeurd verhaal maakte van Oostakker-Lourdes een populair bedevaartsoord! Een paar maanden later liet de markiezin er de basiliek optrekken.

Deze onverklaarbare genezing werd door de medische en kerkelijke autoriteiten in Lourdes als mirakel erkend! Vele duizenden bedevaarders zijn al die jaren naar Oostakker blijven komen. In 2004 kon men de adellijke familie overtuigen om heel de site te verkopen aan de vzw Bedevaarten bisdom Gent. Vanaf dat moment kon men beginnen met de meest noodzakelijke restauratiewerken aan het domein.

Even praktisch:

- Op woensdag 25 maart verzamelen we in de basiliek:
 - om 15.00 u voor het Rozenkransgebed en
 - om 15.30 u voor de eucharistie
- Als er mensen zijn die individueel of met een groep(je) niet in Oostakker kunnen geraken die dag, mogen zij contact opnemen met het secretariaat van de dienst Bedevaarten Bisdom Brugge.
Wij proberen dan voor hen iets te regelen.

DIOCESANE BEDEVAART NAAR PARIJS - SACRÉ COEUR

DINSDAG 12 mei 2020

Naar aanleiding van 100 jaar Sacré Coeur en op uitnodiging van de Zusters Benedictinessen van Montmartre gaat de dienst Bedevaarten Bisdom Brugge ism Bedevaarten Parijs - Bissegem op bedevaart naar Parijs.



Dit is het programma:

- 05.00 u vertrek autobus garage De Meibloem te Tielt
- 06.00 u tweede halte aan de Kerk te Bissegem
- 11.15 u eucharistieviering met als voorganger
+ Lode Aerts, bisschop van Brugge
- Daaropvolgend:
 - ° middaggebed
 - ° maaltijd ter plaatse
 - ° jubileumparcours in de basiliek
 - ° onthaal door de zusters en mogelijkheid tot aanbidding
 - ° koffie, frisdrank en versnapering
 - ° terugreis
- Vermoedelijk uur van terugkomst:
 - 22.00 u Kerk te Bissegem
 - 22.45 u Garage De Meibloem te Tielt

Deelnameprijs: € 60.00

Inschrijvingen en verdere info:

Dominiek & Francine Lodewijckx - Moerkerke
fam.lodewijckx@telenet.be, 056 / 35 75 64

De organisatie Bedevaarten Parijs, heeft nog meerdere aanbiedingen:

- **ZA 18 april 2020:** Bedevaart Rue du Bac & Sacré Coeur
- **VR 19 juni 2020:** Sacré Coeur - Feest van het Heilig Hart
- **ZA 11 - ZO 12 juli 2020:** Rue du Bac en Sacré Coeur - Montmartre
- **VR 27 november 2020:** Rue du Bac - Feest van de Wonderdadige Medaille

Meer info op: www.bedevaartenparijs.be



DIOCESANE ZIEKENBEDEVAARTEN

Brugge - Banneux 2020

De collega's van het Diocesaan comité Brugge – Banneux richten voor de 78 ste keer de ziekenbedevaart in!

Dit zijn de data voor 2020:

- vr 1 mei
- vr 21 – di 25 augustus
- zo 23 augustus

Voor verdere info en uitleg ivm deelname als zorgbehoevende zieke of hulp als vrijwilliger, neem je best contact op met Jozef Leterme.

diakenjozef@mariaasterderzee.be
www.brugge-banneux.be
0475 / 75 68 40



HET GEBED VAN EEN KAARS

**Door jou ontstoken
zal ik traag opbranden,
maar mijn lange doodstrijd,
los van jou,
dient tot niets.**

**Draag me dan met een gelovig hart
en laat me,
als ik word geofferd,
niet alleen.**

**Dan zal mijn vuur
een laaiend teken zijn van jouw liefde,
mijn vlam zal jouw gebed verwarmen,
mijn licht zal jouw geloof uit de schaduw halen,
mijn tranen zullen voor jou vergiffenis vragen,
mijn dansen zal van jouw dankbaarheid spreken.**

**Ik ben dan pas waardevol,
wanneer jouw gebed mij draagt.**

**En ook wanneer jij bent heengegaan
en mij bent vergeten,
zal ik hier blijven branden
tot je terugkomt...
en ik zal aan anderen vertellen dat je hier bent geweest
en aan de Heer vertellen van de vlam in jouw hart.**



Neem even de tijd...

**Neem even de tijd,
héél even maar,
om je naaste te zien
en te ontmoeten op je weg.**

**Neem even de tijd,
héél even maar,
om in stilte
zijn schepping te bewonderen.**

**Neem je tijd,
héél even maar,
om te denken
dat elke dag een gave,
maar ook een opgave is.**

**Neem zeker de tijd,
héél even maar,
om te kijken
waar je helpen kunt,
om te zien
wie je kunt bemoedigen.**

**Neem ook de tijd,
om gelukkig te zijn,
uit jezelf te treden
en ruimte aan anderen te geven.**

**Neem zeker de tijd,
héél even maar
en soms wel wat meer,
om Hem te danken,
om het leven te vieren,
om het brood te breken en te delen,
zo kun je gesterkt weer verder,
je levensweg lang...**

