

# LIEFDE

## Vlammetje van liefde voor....

Neem een vlammetje en schrijf er op wat jij lief hebt...  
Onderstaande vragen kunnen je erbij helpen.  
Hang daarna je vlammetje op.

- Hoe heb je ervaren dat iemand je graag ziet vandaag?
- Hoe probeer jij een lichtje te zijn voor de mensen om je heen?
- God ziet ons oneindig graag.

Waarin heb je dat ervaren vandaag? Misschien schuilt het in iets kleins...

- Voor wie of wat wil je God bidden om zijn liefdevolle zorg?

