

VERTROUWEN

Vlammetje van vertrouwen in....

Neem een vlammetje en schrijf er op waar jij op vertrouwt...
Onderstaande vragen kunnen je erbij helpen.
Hang daarna je vlammetje op.

- Wie of wat geeft jou de kracht om te doen wat moet gedaan worden vandaag?
- Wie of wat geeft je courage in moeilijke momenten?
- God draagt iedere mens in mooie én in moeilijke dagen. We mogen altijd bij Hem aankloppen.
Wat zou je willen vragen aan God?

