

Begroeting

Wij zijn hier samen welkom geheten door de Verrezen Heer,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingslied An Easter Haleluja (van Cohen) str 1, 2 en 5

Openingswoord

Onomstotelijke, mathematische, proefondervindelijke bewijzen zijn er niet.
Geloven houdt altijd iets in zich van niet zien, maar toch...
Wie zich, zonder te zien, vol overgave aan God durven toevertrouwen,
krijgen er veel voor terug.
Ze vinden in Jezus' naam nieuw Leven
en worden door Hem om hun 'toch geloven' zelfs zalig genoemd.

Gebed om ontferming

Priester

Ook wij zijn geroepen om ons aan God toe te vertrouwen.
We vragen veel aan God als we in de problemen zitten, maar is onze twijfel dan soms niet sterker
dan ons vertrouwen? Vragen we daarom om Gods ontferming.

Lector

- Heer, toen Gij nog rondtrok met uw apostelen, twijfelden ze niet aan U, want ze zagen U aan het werk,
hoe Gij mensen inspireerde, hen genas...
Maar na uw dood was hun vertrouwen weg. Uw apostel Thomas was daar het levende voorbeeld van.
'Eerst zien en dan geloven' was zijn motto.
In ons leven is het vaak ook zo: ons kinderlijk vast vertrouwen ging met de jaren over in een aarzelend
twijfelen, in onzekerheid.

Geloven werd een vraag naar harde bewijzen, naar absolute zekerheden.
Omdat ons geloof vaak zo klein is, vragen wij: Heer, ontferm U over ons. **Heer, ontferm U over ons.**

- Christus, de onzekerheid van Thomas hebt Gij hem niet kwalijk genomen.
Gij hebt er begrip voor opgebracht, zijt hem zelfs tegemoet gekomen, hebt hem opgebeurd.
Ook ons laat Gij - via talrijke signalen - weten dat Gij nog leeft,
maar dikwijls kunnen wij onze twijfel niet overwinnen.
Daarom: Christus, ontferm U over ons. **Christus, ontferm U over ons.**

- Heer, wij doen ons graag als zelfzeker voor, want de wereld is voor de durvers.
Maar diep van binnen voelen we ons vaak onzeker: doen we het wel goed?
Mensen op wie we bouwden vallen soms tegen
en omstandigheden, perspectieven draaien soms anders uit dan we hadden gedacht.
Bij zo 'n tegenspoed steekt ook onze twijfel aan U gemakkelijk de kop op.
Om ons klein geloof en vertrouwen vragen wij: Heer, ontferm U over ons. **Heer, ontferm U over ons.**

Priester

God van opstanding,
kom ons dan tegemoet met uw oneindige liefde. Wij vragen het U in Jezus' naam. Amen.

Eer aan God

Openingsgebed

God en Vader, uw Zoon hebben we nooit gezien met eigen ogen,
nooit met eigen handen aangeraakt.

We werden nooit meegesleept door woorden gesproken door zijn eigen mond...

Toch vragen wij U: vervul ons met zijn Leven zodat wij ons door Hem laten raken en opstaan,
en in beweging komen. We vragen het door Christus, onze Heer. Amen.

Eerste lezing (Hand., 4, 32-35)

In de eerste lezing schetst Lucas ons de eerste Kerk van Jeruzalem als een eensgezinde, solidaire
gemeenschap.

Tussenzang "Christus is verrezen" ZJ 405 str 1 en 2

Evangelie (Joh. 20, 19-31)

"Christus is verrezen" ZJ 405 str 4

Geloofsbelijdenis

Thomas erkende in Jezus zijn Heer en zijn God. Laten wij samen datzelfde geloof uitspreken.

Lector en allen:

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde

en in Jezus Christus, zijn enige Zoon onze Heer;

die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria;

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven;

die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden;

die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader;

vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.

**Ik geloof in de Heilige Geest, de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen,
de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven.**

Amen.

Zingt Jubilate 9d p 34 in groene boek.

Voorbeden

Priester

God, nooit door ons gezien en ondoorgrondelijk, en toch als een minzame Vriend ons nabij.
Leggen wij onze dankbetuigingen en onze beden voor aan onze ongeziene, aanwezige God.

Lector

- Wij willen niet persé onze handen leggen op uw doorboorde handen en voeten, Heer,
maar legt Gij uw hand op onze schouder terwijl wij onze weg in het leven zoeken. *Laten wij bidden...*

- Wij willen wel uw leerlingen zijn, maar U volgen zonder aarzeling of voorwaarden
vinden we, net zoals Thomas, vaak heel moeilijk. Laat ons daarom uw mededogen voelen als we falen
en wens ons ook dan uw vrede toe. *Laten wij bidden...*

- Bidden we voor onszelf en voor alle christenen. Dat wij niet zoals de apostelen stilletjes bijeenkruipen, omdat we bang zijn voor het onsympathieke oordeel van anderen, maar dat we als echte christenen naar buiten komen, geen supermensen, maar mensen die ervan overtuigd zijn dat Jezus de Messias is, dat Hij verrezen is en dat zijn Boodschap er één is van redding, bevrijding en liefde. *Laten wij bidden...*

-Bidden wij voor onze overleden familieleden en vrienden, vandaag in het bijzonder voor hen die we noemen

uit Loonbeek: Marcel De Coster, echtgenoot van Nelly Vanderlinden
uit Huldenberg: Denise Demesmaeker, weduwe van Jules Van Meerbeek.
uit Maleizen Paula Van den Dooren, weduwe van Robert Van Liefde,
uit Overijse Jozef Stroobants,
uit Tervuren Marie Louise Vanaerschot weduwe van Robert Desmet,
uit Tervuren Lutgarde Remans, echtgenote Willy Ruttens

Dat zij in liefde verder leven bij de Verrezen Heer. *Laten wij bidden...*

Priester

Levende God, wij danken U voor de tekenen waarmee Gij ons geloof ter hulp komt. Wij bidden U dat wijzelf zulke tekenen mogen zijn waarin Gij U openbaart tot opbouw van de mensengemeenschap en tot opstanding van velen. Door Christus, onze Heer.
Amen.

Collecte

Offerandelied "Jezus leeft, Jezus leeft"

Gebed over de gaven

God van liefde, samen aan tafel gaan, hetzelfde brood eten en uit dezelfde beker drinken, is zeggen dat we bij elkaar horen en het willen opnemen voor elkaar. Zo kan Jezus, telkens weer, als Bevrijder verrijzen, en ons oproepen om in zijn Geest met elkaar om te gaan, en om ons in te zetten om anderen te helpen tot opstanding te komen door Christus, onze Heer. Amen.

Groot dankgebed

De Heer zij met U.
En met uw Geest
Verhef uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.

Wij danken U, barmhartige God,
omdat Gij een God van mensen zijt,
dat Gij onze God genoemd wil worden, dat Gij ons kent bij onze namen,
en dat Gij de wereld in uw handen houdt.

Want daarom hebt Gij ons geschapen en geroepen in dit leven:
dat wij met U verbonden zouden zijn, wij, uw mensenvolk op aarde.

Gezegend zijt Gij, Schepper van al wat bestaat;
gezegend zijt Gij, die ons ruimte geeft en tijd van leven.
Gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen
en om de lucht die wij ademen.

Wij danken U voor heel de schepping, voor alle werken van uw handen,
voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden door Jezus Christus, onze Heer.
Daarom huldigen wij uw naam, Heer, onze God, en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,

Wij hebben U nooit gezien, God, maar wij mogen U wel ontmoeten
waar mensen van elkaar houden, genade zijn voor elkaar en uw schepping eerbiedigen.

Wij hebben U nooit gezien, God, maar Gij geeft Uzelf aan ons,
in een medemens, in een geliefde, in een reisgezel, in een zieke,
in Jezus, de dienaar van de wereld.

De avond voor zijn lijden en dood...

CONSECRATIE

Verkondigen wij de kern van ons geloof:
Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood, ...

Om dit te herdenken blijven wij het brood breken voor elkaar,
zoals zo velen reeds voor ons deden.

Wij bidden voor de mensen die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.

Laat uw mensen nooit verloren gaan, bewaar hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Zend uw Geest uit over uw Kerk.

Geef ons hoop, God. Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.

Want door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, barmhartige Vader, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader gezongen (Swabische)

Vredeswens

Heer Jezus, vandaag hoorden wij hoe Jij vrienden uitzond
om wereldwijd de vrede te verkondigen.

Hoe hun woorden vruchtbaar zijn geworden in verbondenheid en vriendschap met velen.

Heer Jezus, Jij die mensen ooit bewogen hebt
om in uw Geest één gemeenschap te worden,

voeg ook ons daarbij, verheugd dat wij in elkaars ogen uw vrede mogen ontmoeten.

Schenk ons jouw vrede, Jij die leeft in eeuwigheid.

Amen

Die vrede van de Heer zij altijd met u.

En wensen wij elkaar die vrede van harte toe.

Lam Gods

Gebed van geestelijke communie

Priester: Nu we niet fysiek kunnen deelnemen aan de eucharistie, zoeken we woorden om Christus als Brood van Leven tenminste geestelijk te ontvangen. Laten we samen het gebed bidden dat op jullie scherm verschijnt.

Lector en allen:

Heer Jezus, ik dank U voor uw Woord van Leven waarmee Gij mij hebt gevoed.

Graag zou ik U ook ontmoeten in de communie, uw Brood van Leven, maar dat is nu niet mogelijk.

Daarom bid ik:

aanvaard mijn verlangen om hecht verbonden te zijn met U.

Kom met uw liefde in mijn hart

en laat mij niet vergeten dat uw Geest in mij woont.

Wees Gij in mij, opdat ik blijf in U, mijn Heer en mijn God. Amen.

Communie

Communielied "Christus is nu opgestaan"

Bezinning

Leven in geloof
is wat anders dan
altijd opgetogen zijn.
Vaak is het vooral:
tóch maar doorgaan,
al zie je nauwelijks resultaat.
Het uithouden met jezelf
en met elkaar,
ook al zie je veel mislukken.
Tóch doorgaan
ondanks zoveel
dat je verdrietig maakt.
Trouw blijven
aan wat ons werd toevertrouwd.

Je ziel niet laten verbitteren
maar het goede in elkaar behoeden.
Teleurstellingen niet koesteren
maar het uithouden
en geduld opbrengen,
als een wachter in de nacht
die de onbegrijpelijkheid van wat gebeurt, doorstaat.
Ook het onbegrijpelijke van God.

Vasthouden aan de hoop
dat er telkens iets nieuws kan groeien.
En dat mens-zijn
en menswaardigheid
mogelijk zijn.

Vasthouden aan het geloof
dat op deze vreemde aarde
zoiets ongehoords
als 'liefhebben'
toch gebeuren kan.

En de verwondering gaande houden.

Mededelingen

- volgende week opname in Overijse.
- In de pastorale zone Druivenstreek is er gestart met eucharistievieringen op zondag. je kan naar de kerken van Huldenberg, Hoeilaart en Overijse. Jammer genoeg kan dat slechts met 15 aanwezigen en daarom dienen jullie hiervoor in te schrijven. De contactgegevens voor de inschrijving vind je in Kerk en Leven en op de website kerkdruivenstreek.be.

Slotlied "Glory, glory alleluia"

Zending en zegen

Om buiten de beschutting van deze muren
teken van vrede te kunnen zijn,
ondanks alle angst en verdriet,
ondanks scherven en littekens,
wil God, die het leven liefheeft, ons zegenen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.