

## BEZINNING PAROCHIERAAD 22 MEI 2018

### Hemelvaart en Pinksteren – Gisteren en vandaag

Veertig dagen lang probeerden de leerlingen van Jezus de teleurstelling en schande van Jezus' kruisdood te verwerken.

Veertig dagen lang was het besef groeiende dat Hij op een nieuwe wijze verder leeft.

En toch bleven ze vasthangen aan hun oude verwachtingen.

“Wanneer keert Gij terug om het koninkrijk van Israël te herstellen?”,

vroegen ze in het hemelvaartverhaal, in het boek van de Handelingen.

Nog tot Pinksteren zou het duren vooraleer hun nieuwe bewustzijn doorbrak:

dat de nieuwe Geest van Jezus voortaan

in het dagelijkse leven en in de liefde

te vinden is én werkzaam wil zijn.

In de timing van de evangelieboeken en van de liturgie gebeurt alles in vijftig dagen.

In de werkelijkheid van de eerste Kerk

duurde ‘het omkeringsproces’ van de eerste christenen enkele decennia.

Zo is het ook vandaag:

vele kerkelijke christenen blijven alsnog hopen en inzetten op het herstel van de katholieke identiteit van gisteren.

Zelfs als ze binnenskamers zeggen

dat ze het niet meer zien zitten.

Ondertussen is een heel nieuw Pinksteren

overall verder groeiende,

bescheiden maar hartverwarmend:

een nieuwe wijze van open en verbindend

christelijk leven en kerk zijn.

Al decennia wordt in tal van publicaties

het nieuwe zoeken en vinden inspirerend verwoord.

Het is steeds duidelijker

dat ook ‘door-heen’ de moderne tijd

mensen worden beGeesterd

door de nieuwe verbindende Geestkracht – van Jezus –

die te vinden is en werkzaam is

in het dagelijkse samen-leven

dat mensen blijft aangrijpen en overstijgen.

*Jean-Paul Vermassen*

## **AFSLUITEND GEBED**

### ***Gebed voor Pinksteren van Ward Bruyninckx***

Maak ons, Heer, ontvankelijk  
voor de tekenen van deze tijd.

Laat ons het goede zien,  
de goodwill,  
het zoeken naar vrede,  
de drang naar gelijkheid,  
de medemenselijkheid  
en de verdraagzaamheid,  
als zovele tekenen  
van uw Geest  
die werkt in mensen  
van nu.

Laat ons de werking ontdekken  
van uw Geest  
in onze groeiende  
en zich vernieuwende Kerk.

Leer ons ingaan  
op de goede verlangens  
die in onszelf geboren worden,  
en laat ons geluk brengen  
aan elkaar.

Laat uw Geest  
van ons bezit nemen,  
zodat vrede,  
vriendschap en vreugde  
aanwezig zijn  
waar mensen samenleven. Amen.