

Bij Aswoensdag 17/02

Een askruisje
of as op je hoofd,
is een traditie
bij de start van de veertigdagentijd
of zes weken voorbereiding op Pasen.

De as doet je niet alleen nadenken
over broosheid en vergankelijkheid,
maar ook over veerkracht,
kracht tot opstanding en verrijzenis.

Zoals een stoel,
heeft die tijd voor Pasen vier poten:
inkeer en gebed,
versoering of consuminderen,
verzoening of herstel van relaties
en solidariteit met het Zuiden.

Met zijn vieren dragen ze ons leven.
Wie daarmee aan de slag gaat,
zal met Pasen herboren zijn.

Levende God,
geef ons de kracht
om inspiratie te halen uit de zondagslezingen
en om onze tocht zes weken vol te houden.
Amen.

Mia Verbanck