



Verwachting

Het lijkt alsof de advent al even bezig is.
We hebben met zijn allen vol verwachting uitgekeken naar Kerstmis.
Hoe zullen we Kerstmis vieren?
Zal dit kunnen met onze geliefden?
Zal er een kerstviering zijn?
Helaas!!!
Zonet heeft de overlegcommissie beslist
wat we eigenlijk al hadden voelen aankomen.
Geen familiefeest.
Geen kerstviering.
Maar de kern van de advent blijft.
Wij verwachten de komst van een kind.
Een kind dat het verschil kan maken.
Een kind dat het leven van zovelen ingrijpend kan veranderen.
Laten we dat vieren.
En daar mag een geschenk bij.
Laten we elkaar het mooiste geschenk geven wat er is:
een cadeaucheque voor een beetje gezondheid.
Laten we zorgdragen voor elkaar.

Eeuwige God,
het zal een bijzondere advent worden,
zoals het ook een bijzondere vasten was.

Help ons om
– toch in verbondenheid –
toe te leven naar het kerstfeest.
Help ons er te zijn voor elkaar
in deze donkere en koude dagen.

We willen vier weken alert zijn,
uitkijken naar het Licht,
ons hart openstellen voor mensen
die dakloos zijn,
die het moeilijk hebben
of ziek zijn.

We willen blijven vertrouwen op Jezus van Nazaret,
uw Zoon en onze Broeder,
van wie we binnen vier weken
de geboorte vieren. Amen.

Mia Verbanck
Luc Beeldens