

<p>Geloof je dat God bij je is? Hoe ervaar je dat?</p>	<p>Bij wie voel je je veilig? Helpt God jou om je gesterkt of veilig te voelen?</p>	<p>Geloof je in leven na de dood? Is God daar dan ook?</p>
<p>Wie of wat kan een donkere dag lichter maken voor jou?</p>	<p>Stel dat je 100% zeker weet dat God bij je is, wat zou je dan willen doen, wat je nu (nog) niet durft?</p>	<p>Als je de schoonheid van de natuur ziet, zie je daar dan ook God in?</p>
<p>Stel dat je één dag met God mocht doorbrengen, wat zouden jullie dan doen?</p>	<p>Omschrijf wie God voor jou is in maximum vier woorden.</p>	<p>Aan wat denk je als je aan God denkt?</p>
<p>Zijn er plaatsen waar je voelt dat God onder de mensen aanwezig is? Welke?</p>	<p>Geloof je dat God ons bijstaat in moeilijke momenten? Hoe merk je dat dan?</p>	<p>Wat vind jij het leukst aan God?</p>
<p>Op welke plaats/plekje kom je helemaal tot rust? Denk je daar soms ook aan God?</p>	<p>Bezoek je soms een kerkgebouw? Wanneer en waarom?</p>	<p>Stel zelf een vraag over God aan de anderen.</p>
<p>Kan je iets van God in andere mensen zien? Wat zie je dan?</p>	<p>Stel zelf een vraag over God aan de anderen.</p>	<p>Stel zelf een vraag over God aan de anderen.</p>

