

**Geloof je dat God bij je is?  
Hoe ervaar je dat?**

**Bij wie voel je je veilig?  
Helpt God jou om je  
gesterkt of veilig te  
voelen?**

**Geloof je in leven na de  
dood?  
  
Is God daar dan ook?**

**Wie of wat kan een  
donkere dag lichter maken  
voor jou?**

**Stel dat je 100% zeker weet  
dat God bij je is, wat zou je  
dan willen doen, wat je nu  
(nog) niet durft?**

**Als je de schoonheid van de  
natuur ziet, zie je daar dan  
ook God in?**

**Stel dat je één dag met  
God mocht doorbrengen,  
wat zouden jullie dan doen?**

**Omschrijf wie God voor jou  
is in maximum vier woorden.**

**Aan wat denk je als je aan  
God denkt?**

**Zijn er plaatsen waar je  
voelt dat God onder de  
mensen aanwezig is?  
Welke?**

**Geloof je dat God ons  
bijstaat in moeilijke  
momenten?  
Hoe merk je dat dan?**

**Wat vind jij het leukst aan  
God?**

**Op welke plaats/plekje kom  
je helemaal tot rust?  
  
Denk je daar soms ook aan  
God?**

**Bezoek je soms een  
kerkgebouw?  
Wanneer en waarom?**

**Stel zelf een vraag over  
God aan de anderen.**

**Kan je iets van God in  
andere mensen zien?  
  
Wat zie je dan?**

**Stel zelf een vraag over  
God aan de anderen.**

**Stel zelf een vraag over  
God aan de anderen.**