

God is liefde, daarom heeft de liefde zo'n belangrijke plaats in onze godsdienst. Onze kinderen mogen dromen van een wereld waar een paradijs nog mogelijk is en waar het goed is om te wonen. Door 'te houden van elkaar' wordt de wereld een hemel op aarde, een aards paradijs. Maar 'graag zien' gebeurt niet vanzelf. Kinderen hebben positieve voorbeelden nodig, iemand die hen leert hoe in vrede samen te leven.

## We kunnen dit ook vertalen als vergeving, solidariteit, vredeAards paradijs

Door te 'houden van elkaar' wordt de wereld een hemel op aarde, een aards paradijs. Onze kinderen mogen dromen van een wereld waar een paradijs nog mogelijk is.

Zij mogen geloven in een wereld waar het goed is om te wonen, een wereld vol liefde en vrede.

## Dromen over een aards paradijs

In het eerste deel van de Bijbel, het Oude Testament, schreef de profeet Jesaja er dit over (Jesaja 11, 6-9).



## Toekomst zien

In de christelijke traditie is Jesaja de profeet die de komst van Jezus, de Immanuel, de lang verwachte, 'hij die komen zal', heeft voorspeld. De eerste communie is een tijd van dromen over de toekomst....



## De kinderen krijgen te horen:

Jezus nodigt je uit om te kiezen voor het goede. In de eucharistie keren de christenen zich naar God.

Zij horen hoe God telkens weer vergeeft en nieuwe kansen geeft. Zij horen hoe Jezus ons uitnodigt om ook zeventig maal zeven maal te vergeven.

Een kind vraagt: "Ik was fout, moet ik nu een boete betalen?"

"Neen," "God vergeeft wat fout was. Boetes betalen is voor de volwassenen."

*God rekent het kwade niet aan. Dit zegt de Heer:*

*Ik koester over u gedachten van vrede, een hoopvolle toekomst beloof Ik u.*

*Ats u Mij om hulp vraagt en tot Mi) bidt,*

*dan zal Ik naar u luisteren en u verhoren. Ats u Mij zoek t met heel uw hart,*

*zult u Mij vinden, dan laat ik MI) vinden.*

*Jeremia 29, 11- 13*

*Het kwade: wij zien het zo gemakkelijk in andere mensen. Wij zijn beter Zo denken we. Zo willen we denken. Het grote kwaad zit achter hoge muren. Ze hebben het verdiend. Zo oordelen we. Zo veroordelen we.*

*Wie zichzelf kent, wijst niet met de vinger Hij weet dat de grens tussen goed en kwaad door zijn eigen hart loopt. We zijn allemaal uit hetzelfde hout gesneden: mensen van licht en schaduw. Nobody is perfect.*

*Chris Saelens. aalmoezenier Penitentiair Complex Brugge*

## Kinderen spiegelen zich graag

Jezus nodigt ons uit om het leven lief te hebben. 'Graag zien- gebeurt niet vanzelf. Kinderen hebben positieve voorbeelden nodig, iemand die hen aanmoedigt en veel kansen geeft om het de volgende keer anders en beter aan te pakken. Iemand die hen leert hoe zij elkaar lief kunnen hebben. Iemand die hen leert hoe zij in vrede kunnen samenleven.

Kunnen wij voor onze kinderen die spiegel zijn? Dan ontvangen ze kracht om lief te warden en te zijn. Enkele uitspraken van kinderen:

*Die winkeljuf geeft me altijd een snoepje, dat is lief, he!*

- *Oma zorgt wet goed voor mij, he mama?*
- *Die man in de straat noemt mij altijd bi) mijn voornaam. Dat is een lieve man. he?*
- *Die juf maak t me altijd blij.*
- *Mijn mama zegt: "Als het niet lukt, moet je het nog eens proberen!"*
- *Mijn papa is de bes te en de sterks te papa van de hele wereld*



# God, zorg voor ons

Tijdens de mis zegt de priester:

*"Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb,  
door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld".*

*De eerste christenen vroegen aan God dat Hij goed voor hen zou zorgen*

*De christenen vroegen om vergeving voor iets wat fout was.*

*Dit smeken wordt in de eucharistieviering beantwoord met het drievoudige Kyrie: "Kyrie. eleison: Christe. eleison; Kyrie.  
eleison..."*

*Vertaald uit het Gneks: "Heer. ontferm U: Christus. ontferm U: Heer, ontferm U..."*

Er loopt wel eens iets fout. Fouten moeten niet goedgepraat worden. Ook bij kinderen niet.

Het is goed dat zij dankeren zeggen: "Het spijt me." Maar het is ook belangrijk dat een ouder zegt:

"Het was fout wat ik deed. Doe het voortaan anders en beter..

Met veel geduld, goedheid en een zachte hand kun je veel bereiken.

