

Opdracht:

Je kan het verhaal **De doopviering** vertellen.

Laat de kinderen in grote lijnen het verhaal opnieuw vertellen. Houd telkens halt bij de belangrijke momenten van de doopviering en licht toe wanneer nodig. Vertel dat de dopeling nu kan rekenen op de nabijheid van christelijke mensen en van God.

Verhaal: De doopviering

Geschreven door Mie Reyniers

Merel heeft haar nieuwe jurk aan. Als ze draait, gaat haar rok als een parachootje openstaan. Ze draait omdat ze blij is, want vandaag is het feest.

Papa en mama hebben midden in de woonkamer een ronde tafel gezet. Op die tafel staat een kom met water en ligt een lange kaars. Zestien stoelen staan rond de tafel, Merel heeft ze geteld. Die stoelen zijn voor moemoe en vava, voor oma en opa, voor ooms en tantes en natuurlijk ook voor mama en papa en kleine Hannes.

Vandaag komt pastoor Juliaan Hannes dopen. Hannes ziet er stralend uit. Hij heeft een wit broekje en een wit truitje aan. Ja, ook zijn sokjes zijn wit. Hannes is niet alleen nieuw in de familie, hij ziet er ook spiksplinternieuw uit in zijn witte pakje.

Pastoor Juliaan staat op en iedereen zwijgt. Hij begint te spreken. Hij vraagt aan mama en papa waarom ze hun nieuwe baby Hannes genoemd hebben. Terwijl mama en papa antwoorden, kijkt Merel rond. Iedereen luistert, iedereen glimlacht, iedereen ziet er zo blij uit.

Ze kijkt weer naar pastoor Juliaan en ziet hoe hij met zijn duim een kruisje tekent op het voorhoofd van Hannes. 'Een kruisje is een teken van Jezus', zegt hij.

Mama gaat met Hannes rond, iedereen geeft hem een kruisje en een kusje. Ook Merel mag een kruisje en een kusje geven. Ze doet het heel voorzichtig, want Hannes is nog zo klein, bijna zo klein als haar lievelingspop.

Vava en oma zijn peter en meter van Hannes. Ze gaan bij mama en papa staan. Ze beloven dat ze goed voor Hannes zullen zorgen, ook als Hannes al wat groter is, zo groot als Merel en zelfs nog groter. Ze houden hun hand boven Hannes. Het lijkt wel alsof ze een dakje maken boven zijn hoofd, een dakje dat hem beschermt.

Mama en papa gaan met Hannes bij de tafel staan. Mama houdt hem boven de kom met water. 'Gaat mama Hannes wassen?' vraagt Merel zich af. Pastoor Juliaan maakt met zijn hand een kommetje. Hij schept water en laat het over het hoofdje van Hannes vloeien.

'Water sproeit over je, doet je deugd, stroomt over je heen, verkwikt je, wast alles weg, doet je bekomen, reinigt alles, beurt je op, laaft je, geeft je verse kracht, maakt alles nieuw, geeft leven en maakt een ander mens van je', zegt pastoor Juliaan.

Merel mag nu een doosje naar pastoor Juliaan brengen. Het is een mooi, zilveren doosje, het ziet er heel duur uit. Voorzichtig doet ze het doosje open, er zit zalf in. Pastoor Juliaan duwt zijn duim in de zalf, dan zalft hij Hannes: zijn oogjes en oortjes, zijn mond, zijn handen en voeten. Hannes vindt al die aandacht leuk. Hij lacht en kirt en trappelt met zijn voetjes.

Peter vava mag de kaars aansteken. Het is een witte kaars met een duifje erop. Onder die duif staat 'ik geloof. 'Brandend licht, breng vreugde in het leven van Hannes', zegt pastoor Juliaan. Dat vindt Merel mooi, ze wil zo graag dat Hannes gelukkig wordt. Bij de brandende kaars lezen alle mensen rond de tafel een mooi gebed. Merel luistert, ze kan nog niet zo snel lezen. Maar ze is niet alleen, Hannes kan het ook nog niet.

Pastoor Juliaan sluit de doopviering af met een zegen. Iedereen maakt een kruisteken, Merel ook, want dat kan ze al. Na het kruisteken beginnen alle grote mensen te praten en te lachen, ze zeggen proficiat en schudden handen. Hannes gaat van arm op arm en hij vindt dat helemaal niet erg.

Papa neemt een fles champagne. De kurk knalt van de fles. Merel gaat naar haar speelgoedbak. Ze neemt een plastic kopje van haar speelgoedseries. Met dat kopje schept ze wat water uit de kom. 'Wat ga je doen?' vraagt pastoor Juliaan. 'Je hebt gezegd dat water alles nieuw maakt en leven geeft. Ik ga dit water uitdelen aan de planten' legt Merel uit. Pastoor Juliaan neemt ook een kopje en schept wat water uit de kom. Samen geven ze alle planten in de woonkamer een kopje water. Ook Blubje de goudvis en Pietje de kanarie krijgen hun deel. Als de kom leeg is, komt papa bij pastoor Juliaan staan. Hij geeft hem een glaasje champagne. 'Het was een heel mooie doopviering', zegt papa. 'Ja ja, een uit duizend', zegt pastoor Juliaan en hij knipoogt naar Merel.

Richtvragen:

Waar vindt de doopviering plaats? Waar kan het nog gebeuren? (Hannes wordt thuis gedoopt, maar meestal gebeurt het in de kerk.) Wie komt er ook om Hannes te dopen?

Wat staat er allemaal klaar? Waarom geven pastoor Juliaan en de anderen Hannes een kruisje?

Wat beloven peter en meter? Waarom laat pastoor Juliaan water over het hoofdje van Hannes vloeien? Wat doet pastoor Juliaan met de zalf in het doosje? Waarom steken ze de doopkaars aan? Wat is de rol van het water in dit verhaal?

Je kan ook het verhaal van de **doop van Jezus** vertellen (Lc 3, 21-22 en Mt 3, 1-6, 13-17)

Waarom willen de mensen zich laten dopen door Johannes? Hoe doopt Johannes de mensen? Wat wil Jezus van Johannes? Waarom schrikt Johannes van de vraag van Jezus? Wat gebeurt er wanneer Johannes Jezus onderdompelt? Wat weet Johannes nu heel zeker? Welke rol speelt het water in dit verhaal?

Bijbelverhaal: De doop van Jezus (Lc. 3, 21-22 en Mt. 3,1-6, 13-17)

Versie van Mie Reyniers

Johannes heeft lang in de woestijn gewoond. Maar nu is hij bij de mensen gekomen, want hij weet dat Jezus komt. Hij roept heel hard: 'De Messias komt, maak jullie klaar voor zijn komst' Nieuwsgierig komen de mensen luisteren, de Messias zal hen verlossen van pijn en oorlog, dat weten ze al lang. De stem van Johannes rolt donderend over de mensen: 'Laat jullie dopen, was alle zonden weg en begin een nieuw leven.' Dat willen de mensen wel. Ze laten zich door Johannes onderdompelen in het water van de rivier, de Jordaan.

Jezus is een van die mensen op de oever van de Jordaan. Hij komt naar Johannes. Johannes heeft hem al van ver herkend. 'Doop mij', zegt Jezus. Johannes schrikt, moet hij Jezus dopen? Dat is de omgekeerde wereld! 'Ik zou door jou gedoopt moeten worden,' zegt Johannes, 'ik moet jou toch niet dopen?' 'Doe het nu maar,' zegt Jezus, 'zo wil God het.'

Johannes dompelt Jezus onder water. Als Jezus weer boven water komt, gaat de hemel open. De geest van God komt als een duif naar beneden gevlogen. Als in een droom klinkt een stem uit de hemel: 'Dit is mijn zoon, hij maakt me heel blij.' Nu weet Johannes het wel zeker: Jezus is echt de zoon van God.

Opdracht

Reconstrueer het bijbel verhaal kort met de kinderen en bespreek het. Je kan ook de **verschillen bespreken met hun eigen doopsel.**

- Jezus werd gedoopt in de rivier, wij nu in de kerk, het ziekenhuis, thuis,...
- Jezus werd gedoopt door Johannes De Doper, wij door de pastoor, de diaken, ...
- Johannes gebruikte water uit de rivier, de pastoor, diaken gebruikt ook water
- Waarom laten mensen hun kinderen dopen?
- Omdat ze willen dat hun kinderen vrienden van Jezus (God) worden, omdat ze in God geloven, omdat ze het geloof belangrijk vinden, ...