

## Bloemlezing uit: Gabrielle Bossis. Lui et moi: entretiens spirituels (7 delen). 1948 ev.

*Op de buiten. In de grote zaal: 'Spreek ik al te gemoedelijk met Jou?'*

Maar we zijn toch een gezin? Niets doet Me meer plezier. Wie Mijn verlangen begrijpt, legt altijd zijn hart open. Ik heb zoveel liefde voor de ziel dat haar kleinste kreet in Mij weerklinkt. Ach, vrees niet: zet je mond aan Mijn oor, Ik luister.

29 maart 1940, II 155

Heb je Me iets te zeggen vanavond? Men vroeg je wat je missie is.

*Heer, ik ben te klein om een missie te hebben.*

Ook kleine meisjes worden soms om boodschappen gestuurd. Toon dat jullie met Mij moeten praten, Me niet alleen laten in jullie harten.

30 juli 1941, I 308

Kom nog dichterbij Mij doorheen de dingen die je te doen hebt: kleine momenten die niets lijken voor te stellen, maar die van Mij zijn als je ze geeft aan Mij. Ik verzamel alle kleine ogenblikken die je Me gegeven hebt om er jouw eeuwigheid van te maken.

9 augustus 1939, I 248

*In de mooie 13de-eeuwse kerk van C.*

Denk vooral niet dat Ik wacht tot de zielen volmaakt zijn om ze op te nemen in Mijn Hart. Geef je met al je ellende, nalatigheden en tekortkomingen. Erken ze aan Mijn voeten, vraag Mijn vergeving en wees er dan zeker van dat jullie Mijn geliefde kinderen zijn.

Juni 1940, II 174

*Ommegang van Onze-Lieve-Vrouw van Boulogne.*

Geef Mij alle details van je leven. Keer om. Als je Mij alle kleine dingen aanbiedt, is je hele leven van Mij. Keer om. Vergelijk je niet met deze of die. Er is maar één vergelijkingspunt: God. Wees volmaakt, zoals Mijn Vader volmaakt is. Bekeer je. Dat wil zeggen: keer je gewoonlijke blik naar Mij.

1 juni 1944, III 261

*Kerk van Fresne [-sur-Loire]. Ik zei: Wij zijn samen alleen, alsof we opgesloten waren. Mijn vriendin, stel geen grenzen aan je gevoelens voor Mij. Dat doe ik ook niet voor jou. Nader stap voor stap met een vurig hart naar het moment van de dood. Geef hem een zachte naam, noem hem: de Ontmoeting. Je zal je armen naar me uitstrekken ook al onderscheid je me amper in het halfduister van de tijd. Reik Me je armen, lieflijk verlangen van een ongeduldig hart dat ik omsluit in het Mijne.*  
8 oktober 1942, III 185

*Ik keek naar de duizenden stervormige bloemetjes en ik dacht aan het firmament. Als men wat meer aandacht had voor Mijn werken, en minder voor die van de mensen, wat zou men dan dicht bij Mij komen!*  
19 juni 1947 IV 145

*Nantes. Heilig Uur. Bij Zijn beeld.*  
Hou van Me. Ik vraag het aan velen, aan allen. Hoe weinigen stoppen om naar Mij te luisteren. Enkelen horen me, zonder te willen verstaan. Weet je wat Mijn grote vijand is? Het geld. Men denkt alleen aan geld. Men leeft alleen voor geld. Het verhardt de harten zonder te voldoen. Ik alleen, begrijp je? Ik alleen geef vreugde. Men denkt dat ik jullie verpletter onder offers terwijl het net de offers zijn die jullie verlichten! Jij weet dat Mijn juk zacht is. Vertel het aan de mensen. Naar Mij luisteren ze niet. Heb je dat gedaan vandaag?  
1 juli 1948, IV 204

*Heilig uur. 'Heer, laat me Je troosten in Jouw Lijden alsof ik alleen daarvoor geschapen was.*  
Niet het grote aantal gebeden raakt je God. Het is de manier waarop je met Hem praat. Wees onweerstaanbaar door liefde, overgave en nederigheid.  
Als je je huis opruimt, denk dan dat het Mijn huis is. Je zal het mooier maken. Wanneer je eten klaarmaakt, denk dan dat het ter ere van Mij is. En als je je lichaam laat uitrusten, denk dan dat het Mijn lichaam is. Het is de waarheid, mijn beste vriendin. Want is alles dat van jou is, niet eerst van Mij?  
24 oktober 1940, V 124

*Gabrielle Bossis. Lui et moi: entretiens spirituels. 7 delen. [Beauchesne](#), 1948 ev.  
Nederlandse vertaling Sim D'Hertefeldt.*