

Aan alle jongeren in België

Beste jongeren,

De paus roept regelmatig – elke twee of drie jaar – bisschoppen van de hele wereld bijeen, om samen na te denken over belangrijke thema's uit het leven van de Kerk en van de wereld. Zo'n bijeenkomst noemt men een *bisschoppensynode*. Volgend jaar, in oktober 2018, heeft paus Franciscus als thema voor de synode gekozen: *de jongeren, het geloof en het onderscheiden van de eigen roeping*. Deze keuze is niet toevallig: de jongeren liggen paus Franciscus nauw aan het hart.

Geloven in God, Jezus Christus ontmoeten, leven in de kracht van de Heilige Geest: dat zijn voor tal jongeren vandaag vreemde, weinig zeggende woorden; voor anderen onder jullie betekenen ze werkelijk iets, en zijn het woorden die leven en vreugde geven. Voor niemand is het vanzelfsprekend. Maar meer dan men soms denkt, zijn er onder jullie die mooie en sterke ervaringen opdoen met het geloof: in hun gezin, in plussersgroepen of groepen van misdienaars, in jeugdbewegingen, in allerlei jeugdpastorale initiatieven, op school ... of in het verborgene van hun hart. Jullie maken allemaal gebeurtenissen mee die jullie tekenen, die soms een keerpunt in jullie leven vormen, ervaringen van geluk maar ook van pijn en lijden. Dat kunnen bezinningsdagen zijn, de viering van het vormsel, een pelgrimstocht, een zomerkamp, een verzoeningsgesprek, een ervaring als vrijwilliger, enz. Soms zijn het ook momenten van rouw en beproeving thuis, een persoonlijke crisis, een situatie die diepe vragen oproept over jezelf en het leven. Sommigen onder jullie hebben al het geluk gehad te ontdekken dat God de Heer ons in en door al die ervaringen zijn Woord toesprekt en roept.

Om de synode van 2018 voor te bereiden, wil paus Franciscus de bisschoppen van de hele wereld raadplegen en advies vragen. Om onze bijdrage voor te bereiden, willen wij ons als Belgische bisschoppen graag tot jullie richten, zowel tot de jongeren die zichzelf gelovig noemen, als tot hen die zoekend zijn. Het zou heel waardevol voor ons zijn als jullie je mening en ervaringen met ons willen delen. Willen jullie wat tijd besteden, alleen of in groep, aan de bijgevoegde vragen en ons jullie antwoorden en reacties bezorgen? We zouden ze graag ontvangen tegen 10 oktober e.k., zodat we er een synthese van kunnen maken, die we dan aan paus Franciscus bezorgen.

Hoe verloopt het concreet? Jullie kunnen ofwel de bijgevoegde vragenlijst schriftelijk beantwoorden en het antwoord doorsturen naar volgend adres: IJD (Synode 2018), Nederpolder 24, 9000 Gent. Ofwel kan je de vragen online beantwoorden via de website: <https://nl.surveymonkey.com/r/XWC9HG6>

We danken jullie alvast heel hartelijk. We willen ook graag, als jullie dat wensen, samen over de vragen met jullie in gesprek gaan. We verzekeren jullie van ons gebed voor jullie, en wij vertrouwen onszelf toe aan jullie gebed.

In de vreugde van Pasen,
De Belgische bisschoppen.

PS. Het Vaticaan zal binnen enkele weken ook een website openen waarop jongeren kunnen reageren. Jullie kunnen natuurlijk ook deze vragenlijst rechtstreeks beantwoorden.

Vragenlijst

1 Het Marcusevangelie vertelt heel kernachtig de roeping van de eerste leerlingen van Jezus. *Toen Hij eens langs het meer van Galilea liep, zag Hij Simon en Simons broer Andreas op het meer hun netten uitgooien; want het waren vissers. Jezus sprak en aan: 'Kom achter Mij aan, en Ik zal jullie tot vissers van mensen maken.'* En meteen lieten ze de netten achter en volgden Hem. (Mc 1, 16-18)

Jezus roept de leerlingen op Hem met een edelmoedig hart te volgen, om zo hun geluk te vinden: Hij rekent op hen én Hij heeft een levensproject, een droom voor hen. Zij beantwoorden zijn uitnodiging in vrijheid en met vreugde.

De tijd waarin we leven helpt ons niet altijd om keuzes te durven maken en er trouw aan te blijven.

1.1 Wat vind jij moeilijk bij het maken van keuzes?

1.2 Wat helpt jou om te kiezen in verband met je omgang met tijd, familie en vrienden, relaties, studies, werk, geld, sociale media ...

En in verband met de grote levenskeuzes:

1.3 Wie kan je helpen om keuzes te durven maken waarbij je je in het licht van het Evangelie duurzaam engageert met heel je leven: het huwelijk, het religieuze leven, het leven als priester of diaken?

1.4 Ken je mensen die jou persoonlijk kunnen begeleiden bij het onderscheiden waartoe Jezus jou roept?



Het Marcusevangelie spreekt over een vader die met zijn ziek kind bij Jezus komt en vraagt of Hij hem kan genezen. *Jezus zei tegen hem: 'Of ik dat zou kunnen? Alles kan voor wie vertrouwen heeft.'* Meteen riep de vader van de jongen uit: *'Ik heb vertrouwen. Kom mijn gebrekkig vertrouwen te hulp.'* (Mc 9, 23-24)

Wij moeten allemaal *groeien* in vertrouwen: geloof is niet iets wat je eens en voorgoed verwerft! We blijven groeien in het geloof, door te leren bidden, door de verhalen uit de Schrift te leren lezen en begrijpen, en vooral door ons in dienst te stellen van onze naasten.

2.1 Welke mensen en welke initiatieven kunnen jou helpen in deze lange groeitocht?

2.2 Op welke begeleiding en steun reken jij concreet vanuit de kerkgemeenschap?



Het Johannesevangelie spreekt over twee broers die Jezus leren kennen: *Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee leerlingen die naar Johannes hadden geluisterd en Jezus waren gevolgd. De eerste die hij ging opzoeken was zijn broer Simon. 'We hebben de Messias gevonden!' zei hij. (Messias betekent: Gezalfde) (Joh 1, 40-41).*

Als jij het geloof van de christenen al hebt ontdekt – ook al is dat nog aarzelend – kan je ons vertellen:

3.1 Wie of wat heeft je daarbij geholpen? Welke zijn de persoonlijke ontmoetingen, plaatsen of gebeurtenissen die je tot deze ontdekking hebben gebracht?

3.2 Welke zijn de ervaringen – klein of groot – die jouw kijk op het geloof hebben veranderd of die in jou het verlangen hebben gewekt om gelovig te zijn?

4

De Handelingen van de apostelen schetsen het leven van de vroege Kerk. *Zij die het woord van Petrus aannamen, lieten zich dopen; en op die dag sloten zich ongeveer drieduizend mensen aan. Ze wijdden zich trouw aan het onderwijs dat de apostelen gaven, en aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed.* (Hand 2, 41-42)

De Kerk heeft jou, jullie allemaal, nodig. Ze is als een moeder; ook al stelt ze soms teleur.

4.1 Wanneer en waar heb jij contact met de Kerk?

4.2 Voel je je met haar verbonden (met de plaatselijke Kerk, die je dicht bij jou ontmoet, en met de wereldwijde Kerk, de Kerk die overal ter wereld samenkomt)? Indien ja, hoe? Indien nee, waarom?

4.3 Wat is je mooiste ervaring met de Kerk? Wat geeft je hoop?

5 Wil je nog iets delen met de bisschoppen? Wil je nog iets vragen of meegeven? De bisschoppen willen daar graag naar luisteren en jullie ten dienste staan.

6 Deze vragenlijst is volledig anoniem. Omdat we toch zo'n volledig mogelijk beeld willen krijgen, helpen jullie ons wel door onderstaande vragen, facultatief, in te vullen.

6.1 Wat is jouw leeftijd?

6.2 M/ V (schrappen wat niet past)

6.3 Wat is jouw postcode?

6.4 Wat was jouw motivatie om deze bevraging in te vullen?