



Bedevaarten Bisdom Brugge 2024

Bedevaarten Bisdom Brugge vzw

Adres:

Potterierei 72 - 8000 Brugge

Telefoon:

0470/18.58.05

Email :

bedevaarten.bisdom.brugge@kerknet.be

Website

www.kerknet.be/organisatie/bedevaarten-bisdom-brugge

Bankrekening

- Bedevaarten Bisdom Brugge
BE84 4600 1296 1159 - BIC KREDBEBB
- Charitat Fonds
BE33 7480 3909 5046 - BIC KREDBEBB

Volg ons op facebook (www.facebook.com/profile.php?id=61553589486697)
of scan deze QR



Volg ons op Instagram (www.instagram.com/bedevaartenbisdombrugge)
of scan deze QR



Directie

Diocesaan verantwoordelijke:

De Backer Herman - 0470/18.58.05

Geestelijk directeur:

Vanthygem Marc, pr - 0476/33.92.40

Voorzitter van het bestuursorgaan:

Vandevoorde Piet, pr - 0476/55.71.24

v.u. Bedevaarten Bisdom Brugge vzw

Welkom

Goede vrienden,

het nieuwe jaar is begonnen, en meteen hebben jullie ook de nieuwe info-brochure van de dienst Bedevaarten Bisdom Brugge in handen. Daarin vinden jullie alle info over de Lourdesbedevaart in juli 2024, maar ook over enkele andere initiatieven die de dienst organiseert of graag bekend maakt. De brochure licht ook al een tip van de sluier op over het thema van Lourdes 2024. Alles draait rond het pelgrimeren, het op tocht gaan. Een processie (zoals de sacramentsprocessie of de kaarsjesprocessie in Lourdes) staat daarvoor symbool. We hopen dat het een uitnodiging mag zijn om samen weer op tocht te gaan dit jaar, letterlijk en figuurlijk.

Graag wil ik nog even achterom kijken naar het jaar 2023: een wel heel bijzonder jaar voor de bedevaarten van ons bisdom! Op 25 maart trokken we traditiegetrouw naar Oostakker. Op 16 april was er de mooie en geslaagde viering van de 125^e verjaardag van onze organisatie. We waren met velen bijeen in Dadizele voor een dankviering in de basiliek en nadien een feestprogramma met o.a. een bezinnende evocatie en een uitgebreide receptie. Eind mei-begin juni waren zo'n 25-tal deelnemers in Polen voor een bedevaartreis die ons onder andere in Auschwitz, Krakau en het bedevaartsoord van Czestochowa bracht. Een reis die een diepe indruk nagelaten heeft...

Van 14 tot 20 juli stond onze hoofdactiviteit op het programma. De TGV uit Tourcoing bracht zo'n 400 "Brugse" bedevaarders naar Lourdes, voor een programma waarin ontmoeting, samen vieren en bidden,... centraal stonden. Ook daar hebben we nog eens gevierd dat we 125 jaar jong zijn, en werd er in de slotplechtigheid op ludieke wijze afscheid genomen van directeur Luc Verbrugge. Luc ging immers met pensioen op 1 september. We zijn hem dankbaar voor zijn grote inzet voor de organisatie van de bedevaarten.

Lang bleef het schip niet onbemand, want op 1 november is ons nieuwe directieteam gestart. Herman De Backer (uit Vlaams-Brabant, maar ondertussen al 14 jaar West-Vlaming) is onze nieuwe diocesane verantwoordelijke en staat in voor de praktische organisatie. Marc Vantyghem, pastoor in de Pastorale Eenheid O.L.Vrouw van Dadizele en rector van de O.L.Vrouwbedevaarten Dadizele, is de nieuwe geestelijk directeur.

Ik maak van de gelegenheid gebruik om hen te danken dat ze dit engagement willen opnemen. De bedevaarten betekenen immers nog steeds veel voor heel wat mensen. Ik ben er nu al van overtuigd: samen met het bestuursorgaan en met de vele vrijwillige medewerkers zullen zij werken aan een frisse, hedendaagse aanpak van de Lourdesbedevaarten, vandaag en morgen.

Namens de directie, het bestuur en de vele medewerkers wens ik jullie allen een mooi, zinvol en gezegend 2024 toe, met veel kansen tot vriendschap en verbondenheid. In dankbaarheid voor de inzet van zovelen, voor de betrokkenheid van zovelen, hoop ik dat we elkaar dit jaar 'hier of daar', wie weet in Lourdes, mogen ontmoeten!

Piet Vandevoorde

Voorzitter Bedevaarten Bisdom Brugge vzw



Lourdes 2024

In 2024 gaan we opnieuw naar Lourdes met de TGV.
Van zondag 14 tem zaterdag 20 Juli

Praktische info & voorwaarden

Prijzen

In de basisprijs hieronder zijn alle kosten (met uitzondering van persoonlijke uitgaven en extra bestelde dranken aan tafel)

**** Hotels

Eliseo - Astrid - Roissy - Paradis	925	€
1-persoonstoeslag voor het hele verblijf	225	€

*** Hotel

Lys de Marie	755	€
1-persoonstoeslag voor het hele verblijf	140	€

Verblijf in Accueil Notre Dame (zorghotel)	780	€
--	-----	---

Facultatieve kosten

Ophaalbus van en naar Tourcoing vanuit Oostende - Brugge - Roeselare/Hooglede - Kortrijk Diksmuide - Vichte - Waregem	30	€
---	----	---

Busuitstap Pont d'Espagne	30	€
---------------------------	----	---

Huur scoorter (voor de volledige duur van het verblijf)	+140	€
---	------	---

Inschrijven kan via het bijgevoegde inschrijvingsformulier of via
www.kerknet.be/organisatie/bedevaarten-bisdom-brugge

Om verbonden te zijn met het Heiligdom in Lourdes kan je terecht bij:
www.directfromlourdes.com/lourdes_live_tv

In de basisprijs is inbegrepen:

- de TGV treinreis (heen en terug (Tourcoing - Lourdes - Tourcoing))
- Transfers van het station van Lourdes naar hotels of accueil (heen en terug)
- Volpension (vanaf het avondmaal van de dag van aankomst tem het ontbijt op de dag van de terugreis)
- Lunchpakket voor de terugreis
- Kamer met bad of douche en toilet
- Alle bijdragen aan het heiligdom, personenbelastingen stad Lourdes, taksen, fooien, BTW, verzekering en algemene kosten.

Inschrijvingen:

Je kunt inschrijven door het formulier (dat zich los bij deze brochure bevindt) in te vullen en op te sturen naar het secretariaat te Brugge (via email of per post)

Je kunt ook online inschrijven via onze website www.kerknet.be/organisatie/bedevaarten-bisdome-brugge

Vroeg inschrijven heeft als voordeel dat je een grotere garantie hebt dat je gekozen hotel nog beschikbaar is.

Groepen, parochies, instellingen, ... die wensen deel te nemen, nemen best op voorhand contact met het secretariaat.

Betaling:

Bij inschrijving betaal je alvast het voorschot (250 €)

Uw inschrijving is slechts geldig na ontvangst van het inschrijvingsformulier én de betaling van minimum het voorschot.

Het restbedrag dient ten laatste 1 maand voor de vertrekdatum betaald te zijn.

Wie een Lourdesbeurs gewonnen heeft moet dit op het inschrijvingsformulier vermelden + de gegevens van de plaatselijke verantwoordelijke van de 'Vrienden van Lourdes' invullen.

Keuze van de hotels:

Wij bieden 2 categorieën van hotels aan, nl *** of ****.

De hotels Astrid, Roissy en Eliseo liggen heel dicht bij het heiligdom

De hotels Lys de Marie en Paradis zijn zeer verzorgd, maar liggen langs de overkant van de Gave op 15 minuten stappen van het heiligdom. Daarom zijn deze niet onmiddellijk aan te raden voor mensen in een rolwagen of mensen met stapproblemen.

Indien bij inschrijving blijkt dat ons pakket kamers bij het gewenste hotel reeds volzet is, gaan we op zoek naar een passend alternatief.

Autocartransfer naar Tourcoing:

Indien je dat wenst, kan je met de bus vanuit Brugge, Roeselare/Hooglede, Kortrijk, Oostende, Diksmuide, Vichte en Waregem van en naar Tourcoing. Voor deze transfers betaal je 30 € heen en terug. Kort voor de afreis ontvang je met de laatste berichten ook de bevestiging van de opstapplaats en het vertrekur van de bus.

Verder informatie:

Kort voor het vertrek ontvang je een pakket met de laatste informatie ivm TGV, bus en intentieblaadjes.

Indien de prijs een belemmering is om op bedevaart te gaan, mag u contact opnemen met Herman De Backer op het secretariaat.

Annulaties:

Door de veelheid aan mogelijkheden ivm een annulatieverzekering zal Bedevaarten Bisdome Brugge niet meer instaan voor een annulatiesysteem. Het is dus wenselijk dat ieder die een annulatieverzekering wenst best uitkijkt (bijv. bij uw bank of verzekeringsmaatschappij).

Verantwoordelijkheid en hulpbetoon:

Voor Frankrijk volstaat een identiteitskaart (controleer de vervaldatum - ze moet nog minstens een maand geldig zijn).

Kinderen onder 12 jaar dienen ook een geldig identiteitskaart met foto te bezitten.

Neem uw World Assistance Card of Medical Assistance Card mee. Deze dient jaarlijks bij uw mutualiteit vernieuwd te worden.

Voor personen met nood aan een specifieke zorg zal na inschrijving een vragen – en infolijst opgestuurd worden.

Indien u het inschrijvingsformulier niet terugvindt, neem dan contact op met het secretariaat, zodat wij u zo snel mogelijk een nieuw exemplaar kunnen bezorgen.

Minderjarigen/kinderen :

Het is aangeraden om als ouder(s) een schriftelijke toestemming te geven wanneer hun kind(eren) alleen of in het gezelschap van andere personen (anderen dan de ouders) reizen. Voor vaders of moeders die alleen reizen met hun kinderen is het aangewezen contact op te nemen met het lokale bestuur om de nodige formaliteiten te vervullen.

De directie van de bedevaart is niet aansprakelijk voor eventuele moeilijkheden aan de grens, noch voor verlies van reisbiljet en bagage, diefstal, vertraging van de trein of autocar, stakingen en andere onvoorziene tegenslagen. Er is wel een verzekering BA en ongevallen afgesloten. In de trein en gedurende heel het verblijf is er een dokter aanwezig.

Foto's/Privacy/GDPR

Tijdens de bedevaart worden er foto's genomen. Indien u niet wenst dat er foto's gebruikt worden met uzelf erop kan u dit aanduiden op het inschrijvingsformulier. Bedevaart Bisdom Brugge vzw verbindt zich ertoe de passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens van haar kant GDPR-conform te beschermen.



Het Pastorale thema voor 2024: **‘Dat men in processie naar hier komt’** **Een spirituele benadering**

Het pastorale thema van dit jaar ‘Dat men in processie naar hier komt’ is het laatste deel van het pastorale drieluik:

In 2022 : ‘Ga aan de priesters zeggen’

In 2023 : ‘Dat men hier een kapel bouwt’

En dit jaar dus ‘Dat men in processie naar hier komt’

De woorden die de Dame aan Bernadette doorgaf werden gesproken in de lokale taal van Lourdes, het Occitan. En in deze taal is het woord ‘processie’ hetzelfde als ‘pelgrimage’.

De Dame roept ons op om op weg te gaan, een tocht te maken.

Dit op weg gaan of deze tocht kunnen we kaderen in de ruime Bijbelse betekenis van het woord.

Dan denken we in eerste instantie aan het verhaal van de Exodus.

Het volk Gods trekt weg uit de slavernij en de onderdrukking van de Farao.

Het wordt een lange weg, 40 jaar lang is men onderweg.

Het wordt ook een moeilijke weg, doorheen de woestijn. De woestijn staat voor de onzekerheid en de nostalgie naar Egypte, waar men voldoende te eten had. Het is hun ‘zonde’ die hun aankijkt en die hen doet twifelen of ze wel de juiste beslissing genomen hebben om uit Egypte weg te trekken. Ze moeten doorheen deze beproeving heen gaan om de volgende stap te kunnen zetten.

Want in de woestijn worden ze ook herinnerd aan de belofte, de belofte aan een land van melk en honing.

Hun Heer en God geeft hen uiteindelijk een teken, door hen doorheen de Rode Zee te laten gaan. Dit ‘door de Rode Zee’ gaan symboliseert een stap van zuivering, een stap van rein worden van onze tekortkomingen. Het besef groeit dat God Zijn belofte waarmaakt.

Als Bernadette, op vraag van de Dame, de mensen toeroept met de woorden : ‘Pénitence! Pénitence!’ (Doe boete! Doe boete!), dan is dat een hoopvolle oproep. Geen oproep om ons in onze zonde te doen verdrinken, maar een belofte dat we mogen blijven hopen en geloven in een betere toekomst.

Een pelgrimstocht herinnert ons ook aan de tocht die Jezus doorheen zijn leven maakte. Zijn weg leidt naar Jeruzalem, de stad waar Hij doorheen alle pijn en vernedering zal gaan, om uiteindelijk te sterven aan een kruis. Maar dat is niet het einde. Op de derde dag na zijn dood winnen de liefde en het leven het van de dood. Jezus nodigt ons uit om mee op zijn pad te gaan, door zijn lijden en dood, naar zijn Eeuwig Leven. Een belofte waarin we mogen geloven, waarop we mogen vertrouwen.

En dan wij...

Ook wij zijn ons hele leven op weg, op pad. Zoekende mensen die proberen het goede te doen, maar zo vaak onze voeten op een verkeerde steen zetten en struikelen.

Als gelovige mensen mogen we erop vertrouwen dat God zelf ons leidt op onze tocht. Ons doel tegemoet. Een doel dat we toch wel 'geluk' en 'vreugde' mogen noemen, maar dan wel ten volle.

In Lourdes kunnen we een aantal processies meemaken : de Eucharistische processie in de late namiddag en de Mariale processie (kaarsjesprocessie) 's avonds.

Tijdens een bedevaart hebben we de kans om de eucharistie anders en dieper te beleven. Laten we dan ook eens stilstaan bij de gedachte dat er tijdens elke Eucharistie 4 'processies' zijn:

- 1) Intrede. Deze 'processie' symboliseert dat Christus zelf onder zijn mensen komt.
- 2) Evangelie. In deze 'processie' verwelkomen we het Woord van God zelf
- 3) Offerande. In deze 'processie' worden we uitgenodigd om onszelf aan te bieden. Er wordt vaak vergeten dat we zelf ook iets moeten/kunnen geven tijdens de mis. We ontvangen veel (Zijn Woord, Zijn Brood van Eeuwig Leven), maar geven onszelf als het ware om Zijn offerande volkomen te laten worden. Hij heeft ons nodig!
- 4) Communie. In deze 'processie' komen we tot Hem. In de communie ontvangen we Christus volledig. We worden meer en meer Hem die we ontvangen.

Met deze gedachten die het heiligdom van Lourdes ons aanreikt, willen wij jullie dan ook van harte uitnodigen om mee te gaan op bedevaart, in processie naar Lourdes, als pelgrims van hoop om God, Maria en mekaar te ontmoeten. Laten we in beweging komen en op weg gaan, vertrouwend op Gods belofte van leven voor elke mens.

Onze Jubilo's

Jubilo staat voor jongeren **Uit Brugge In Lourdes**. Het is een groep jongeren vanaf 17 jaar die zich gedurende de 7 dagen van de bedevaart in dienst stelt van zorgbehoevende bedevaarders.

In 2011 is Jubilo officieel ontstaan door Nathalie Verstraete en Mathias Parret, die noden zagen voor de aanwezige jongerenbrancardiers. Ze stichtten toen een jongerenwerking, met eigen uniform, een eigen logo en een eigen vlag. Vanaf 2016 werd Leen Gernaey medeverantwoordelijke.

Lourdes is de inspiratiebron voor de hele werking van deze groep. Hierbij zijn 2 pijlers belangrijk: verbinding en verdieping. Verbinding gebeurt door de inzet voor de ander en de vriendschap met elkaar. Verdieping gebeurt door eigen bezinningsmomenten, deelname aan de gezamenlijke vieringen op het heiligdom en het gehele Lourdes-gebeuren. Jubilo is een groep waar hechte en langdurende vriendschapsbanden groeien. Ook tijdens het jaar komen de jongeren van Jubilo regelmatig samen.

Een waarde die Jubilo hoog in het vaandel draagt is respect. Dit uit zich door de manier waarop jongeren met elkaar omgaan. Jubilo verwelkomt alle jongeren die hun schouders willen steken onder de opdracht van deze groep. Ook jongeren die het - om welke reden dan ook - moeilijk hebben of die op gelovig vlak zoekend zijn, kunnen lid worden van Jubilo.

Ook interesse om mee te gaan?

Neem contact op met

Leen Gernaey: 0484/40.26.43 - leengernaey@hotmail.com of

Mathias Parret : 0499/55.53.34 - mathiasparret@hotmail.com



Met KiJoLo naar Lourdes

KiJoLo is een groep mensen met en zonder beperking die samen naar Lourdes trekken met de Bedevaart van het Bisdom Brugge. Ze zijn ontstaan uit een initiatief van het Dominiek Savio Instituut in Gits. Ondertussen is het uitgebreid tot mensen van over het hele Bisdom.

In het prachtige decor van het Heiligdom in Lourdes verblijven zij in het Accueil Notre Dame, en hebben zij grotendeels een eigen programma - met een mooi evenwicht tussen bezinning en ontspanning. Alles verloopt op een rustig tempo en er is ruimte voor een lach en een traan.

Speciaal voor KiJoLo is dat ze alles samen doen, maar toch ook 1-op-1. Elke deelnemer krijgt een assistent toegewezen die deze persoon gedurende de hele bedevaart extra aandacht geeft en indien nodig helpt bij persoonlijke hygiëne, maaltijden of verplaatsingen. Deze manier van werken zorgt voor rust en voor een gemoedelijke sfeer.

Wil je graag mee met KiJoLo als deelnemer of als assistent?
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met ons via kijolo.lourdes@gmail.com.



Welzijnsschakels in Lourdes

Ook in 2024 gaan er weer enkele deelnemers uit de groepen van de West Vlaamse afdeling van Welzijnsschakels mee naar Lourdes.



Welzijnsschakels
samen sterkt

Naast het meenemen van zorgbehoevenden en zieken, is het ook onze opdracht om mensen met minder financiële mogelijkheden de kans te geven om deel te nemen aan een Lourdesbedevaart.

Deze groep verblijft in Lourdes ook in een hotel. Het samenzijn met een eigen programma en het deelnemen aan de activiteiten van de algemene bedevaart maakt van dit verblijf in Lourdes voor hen tot een unieke belevenis.

Heb je het zelf niet breed of ken je mensen die deugd en steun zouden hebben om in de werking van Welzijnsschakels opgenomen te worden, neem dan contact op met:

Welzijnsschakels West-Vlaanderen tav Valentine

051 26 08 08 of 0476 48 01 70

roeselare@welzijnsschakels.be of

valentine.delannoy@welzijnsschakels.be

Als je dit project financieel wil ondersteunen, neem dan contact op met het secretariaat van Bedevaarten Bisdom Brugge tav

Herman De Backer 0470/18.58.05 - bedevaarten.bisdom.brugge@kerknet.be

Charitat ... een steunfonds met een groot hart

Door de jaren heen hadden we de nodige financiële reserves opgebouwd, om verschillende kwetsbare groepen te ondersteunen om mee te kunnen gaan naar Lourdes. Het blijft echter noodzakelijk om deze reserves .

Kwetsbare groepen is een ruim begrip:

Zo ondersteunen we de groep van Welzijnsschakels met de nodige financiële middelen om het project mogelijk te maken.

Daarnaast laten we Vrijwillige medewerkers (verpleegkundigen, verzorgenden, brancardiers,...) aan een sterk gereduceerde deelnameprijs meegaan naar Lourdes. Dit als kleine tegemoetkoming voor al hun inzet in Lourdes, maar ook tijdens de voorbereidingen.

Mede hiervoor is ons Charitat steunfonds in het leven geroepen. Als je ons wil ondersteunen om blijvend mensen te ondersteunen die het financieel moeilijk hebben, kan je je bijdrage storten op

CHARITAT/Bedevaarten Bisdom Brugge
Potterierei 72
8000 Brugge
BE054 7330 6846 9397

Vrienden van Lourdes

In 1967 werd door de toenmalige bisschop Emiel-Jozef De Smedt de vereniging 'De Vrienden van Lourdes' opgericht. Deze organisatie bestond uit een Diocesaan comité en veel plaatselijke afdelingen.

De ijveraars gaan de straat op in hun omgeving en vragen de mensen een 'lotje' de kopen. Duizenden lotjes werden er verkocht, want hoe meer er verkocht worden, hoe meer mensen de kans krijgen om aan een sterk verminderde prijs naar Lourdes kunnen gaan.

Vandaag kosten de lotjes 5 euro en de waarde van de gewonnen Lourdesbeurzen bedraagt 500 euro!

Tot op vandaag zijn er nog steeds enthousiaste mensen die zich voor deze actie inzetten. Het is mede dankzij hen dat er ieder jaar opnieuw tientallen mensen op bedevaart naar Lourdes kunnen gaan, mensen die er anders misschien nooit zouden geraken.

Toch is er niet meer in elke parochie of gemeente een lokale afdeling beschikbaar. Om iedereen de kans te geven om een lidkaart 'of lotje' aan te schaffen is er ook de mogelijkheid om de lotjes bij ons op het secretariaat aan te schaffen.

Hoe gaat het te werk?

Je kan een kaart kopen voor de prijs van 5 euro per lotje en het verschuldigde bedrag storten op de rekening van :

De Vrienden van Lourdes - BE14 4685 2382 1183

Potterierei 72 - 8000 Brugge

Wij sturen dan de lotjes op naar u thuis.

De trekking van het winnende lotje vindt plaats tijdens de bedevaart naar Oostakker. De winnaar zal persoonlijk verwittigd worden.

De gewonnen Lourdesbeurs is geldig voor 5 jaar.

Om onregelmatigheden te vermijden bij de uitbetaling van de gewonnen Lourdesbeurzen, mogen deze vanaf heden enkel nog rechtstreeks uitbetaald worden aan de inrichtende organisatie van de Lourdesbedevaart!

Plaatselijke comités kunnen terecht op het secretariaat van Bedevaarten Bisdom Brugge

Op bedevaart naar Oostakker

Op maandag 8 april gaan we met ons bisdom op diocesane bedevaart naar Oostakker.



We staan hiermee in een jarenlange traditie dat veel mensen uit West Vlaanderen naar Oostakker gaan. Normaal gaat deze bedevaart door op 25 maart, maar aangezien deze dag dit jaar in de Goede Week valt, zullen we nu dus op 8 april onze diocesane bedevaart houden.

Vele mensen gaan op eigen kracht met de wagen, maar ook zijn er sommige parochies die een bus inleggen.

Wat is er in Oostakker gebeurd?

In 1867 werd het linkerbeen van een zekere Pieter De Rudder zwaar gekwetst bij het omhakken van een boom.

De genezing van zijn openbeenbreuk ging heel slecht, zo slecht dat zijn dokters erop aan stuurden dat het wellicht beter was om zijn been te amputeren. Pieter De Rudder weigerde dit en bleef verder leven met behulp van krukken.

Acht jaar later - in 1875 - ging hij naar de grot van Oostakker om er te bidden.

En daar gebeurde het ongelooflijke. Op wonderbaarlijke wijze werd de wonde aan zijn scheenbeen genezen en hij kon lopen zonder krukken.

Dit waargebeurde verhaal maakte dat er steeds meer mensen naar Oostakker kwamen, en Oostakker werd zo een populair bedevaartsoord.

De onverklaarbare genezing werd later door de medische en kerkelijke autoriteiten in Lourdes als een mirakel erkend.

Ons programma voor 8 april 2024

14.30 u. rozenkransgebed

15.00 u. eucharistieviering

Afsluiten doen we met de trekking van de lidkaarten van de Vrienden van Lourdes

Sportbedevaart

Zaterdag 10 februari 2024 om 10u in de St Bavokerk van Watou.

De viering wordt muzikaal opgeluisterd door het Roeselaarse mannenkoor

“Gaudeamus igitur” onder leiding van Joost Vanbrussel.

Naast de herdenking van de sportgerelateerde overledenen uit 2023 wordt ook afscheid genomen van Sportaproost Ludo Lepee die op pensioen gaat op 1 januari.

Op bedevaart naar Dadizele

woensdag 1 mei 2024 : 16 u. feestelijk eucharistieviering bij de opening van de meimaand

zondag 8 september tot en met maandag 16 september: jaarlijkse noveen.



Meer info: www.kerkinmoorslede.be
onder de rubriek Bedevaartsoord
Onze-Lieve-Vrouw van Dadizele.
Allen van harte welkom!

Ziekenbedevaart naar Banneux

Van **zaterdagmorgen 17 augustus tot woensdagmiddag 21 augustus 2024** vindt de ziekenbedevaart naar Banneux plaats.

Verdere informatie en inschrijvingen via www.brugge-banneux.be



Marianoveen en ommegang in Poperinge

Van **zaterdag 6 juli tem maandag 15 juli** vindt in Poperinge de Marianoveen plaats, met op **zondag 7 juli** de Maria-omwegang.



Het volledige programma en verdere informatie vind je op : www.mariaomwegang.be

Bedevaarten Parijs - Paray Le Monial 2024

Voor wie in 2024 naar Parijs op bedevaart wil gaan, neemt best contact op met de verantwoordelijken



Dominiek & Francine Lodewijckx—Moerkerke
fam.lodewijckx@telenet.be - 050/35.75.64
www.bedevaartenparijs.be

Bij hen kan je terecht voor verdere info en inschrijvingen

Dit zijn alvast de data voor 2024:

ZA 20 april 2024 Rue du Bac—Sacré Coeur

VRIJ 7 juni 2024 (feest van het H Hart) Sacré Coeur Parijs

**WOE 27 November 2024 (feest van
De Wonderdadige Medaille)** Rue du Bac

WO 3 juli tem DI 9 Juli 2024 Paray Le Monial - Le Laus
LaSalette - Ars

Maria,

deze zomer komen we weer op bedevaart naar Lourdes
en dragen allen mee die met ons verbonden zijn.

Want op bedevaart komen
is opnieuw grond onder de voeten krijgen
om verder zinvol en met hoop verder te kunnen leven.

Wij vragen daarbij dat Jij ons wil leren
hoe we elke dag dienstbaar kunnen leven
en om moedig om te gaan met alle twijfels,
trouw en volhardend tot onder het kruis
van Jezus, Uw Zoon en onze Heer.

Amen.

