

Bijlage 1: Memorykaarten

Even Bevragen ...

Wat is voor jou het allerbelangrijkste in je leven? Wat zou je niet kunnen en willen missen?



Actie !

Zoek 3 spreekwoorden die te maken hebben met 'water'. Op het einde van de bron-memory moet je deze met je groep uitbeelden. Aan de andere groepjes om ze te raden.



Even Bevragen ...

Mensen hebben dorst naar vrede. Waarom wordt die dan zo dikwijls stuk gemaakt? Waarom is het zo moeilijk om echte vrede te vinden? Om aan echte vrede te werken?



Actie !

Maak een rijmgedicht van 8 verzen over: 'drinken aan de vredesbron'



Even Bevragen ...

Waarom is het soms moeilijk om iemand om hulp te vragen?



Actie !

Zoek 2 liedjes over een bron en/of water. Op het einde van de bron-memory zal je ze moeten neuriën of fluiten. Aan de andere groepjes om ze te raden.



Even Bevragen ...

Kan Jezus jouw 'dorst naar geluk' helpen lessen? Ken je mensen voor wie Jezus echt een bron van geluk is?



Actie !

Vul 8 flesjes met water zodat je een volledige 'toonladder' kan laten horen: do, re, mi, fa, sol, la, si en do.



Even Bevragen ...

'Liefde is een bron van geluk'... leg eens uit? Heb je dat al ervaren?



Actie !

Teken in het groot een rebus die te maken heeft met de vraag op de 'even bevragen'-kaart. Aan de andere groepjes om die op te lossen.



Even Bevragen ...

Waar of waarin zoeken jonge mensen het geluk? Waar(in) zoek jijzelf het geluk?



Actie !

Maak een 'letterslang' van twintig woorden. Het eerste woord is **water**, het laatste **bron**.



Even Bevragen ...

Heb je al eens 'in de put gezeten'? Wie heeft er jou dan uit bevrijd? Heb je zelf al eens iemand 'uit de put' gehaald?



Actie !

Zet een parcours uit dat de anderen geblinddoekt zullen moeten volgen. Jullie zullen hen door deze 'donkere tijden' leiden.



Even Bevragen ...

Wat of wie is voor jou een 'bron van geluk' ?



Actie !

Bedenk 10 dieren die in het water leven en hoe je ze kan uitbeelden. Aan de anderen om ze te raden.



Even Bevragen ...

Mensen zijn soms lichamelijk moe omdat ze hard gewerkt hebben. Maar soms zijn ze ook 'geestelijk moe'. Wat is het verschil? Waarom wordt iemand 'geestelijk moe'? Hoe zie of voel je dat iemand moe is?



Actie !

Zet 10 bekers met water op ongeveer 20 cm van elkaar. Oefen alvast even om al blazend met een rietje, een pingpongballetje tussen de bekers te laten slalommen. Straks nemen jullie het op tegen de anderen.



Even Bevragen ...

Waar haal jij de moed vandaan om het niet op te geven als er eens iets minder goed gaat?



Actie !

Maak een rap rond het thema 'Liefde kan je dorst lessen'. Straks leren jullie het aan de hele groep.



Even Bevragen ...

Wie helpt jou om gelukkig te zijn?



Actie !

Schenk voor iedereen een beker/glas fris water om de dorst te lessen.



Even Bevragen ...



Heeft Jezus iets met jou leven te maken?
Ben je blij dat je christen bent? Waarom?

Actie !



Maak een woordzoeker waarin tien
woorden verborgen zitten die te maken
hebben met '*drinken bij de bron*'. Aan de
anderen om ze allemaal binnen de 5
minuten te vinden.