

C door het jaar 33
M. Assumpta
13 november 2022

Eerste lezing (Mal., 3, 19-20a)
Uit de profeet Maleachi

De Heer van de machten zegt:
Weet wel, er zal een dag komen,
die zal branden als een oven.
Al wie zich tegen mij verzet,
en al wie kwaad doet,
zal tot kaf geworden.
Ze zullen op die dag in brand worden gestoken,
wortel noch tak wordt van hen overgelaten.
Maar voor jullie,
die mijn naam vrezen,
voor jullie gaat dan de zon van de gerechtigheid op,
die met haar vleugels genezing brengt.

Tweede lezing (2 Tess., 3, 7-12)
Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

Broeders en zusters,
Jullie weten toch wel zelf dat jullie ons als voorbeeld moeten nemen.
En jullie hebben kunnen zien dat wij wél hebben gewerkt.
We hebben van niemand van jullie geld of eten aangenomen.
Dag en nacht hebben we gewerkt om niets van jullie nodig te hebben.
Eigenlijk is het zo, dat we er recht op hadden om van jullie te krijgen wat nodig was.
Maar we hebben liever gewerkt, omdat we een voorbeeld voor jullie wilden zijn.
Want toen we bij jullie waren, hebben we ook tegen jullie gezegd
dat mensen die niet willen werken, ook niets te eten zullen krijgen.

We zeggen jullie dit, omdat we hebben gehoord dat sommigen van jullie maar wat
rondhangen en niet meer werken.
Ze zijn alleen maar bezig met allerlei nutteloze dingen.
Tegen hen zeggen we namens onze Heer Jezus Christus,
dat ze rustig hun werk moeten blijven doen.
Ze moeten hun eigen brood blijven verdienen.

Evangelie (Lc., 21. 5-19)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

Jezus hoorde de mensen zeggen dat de tempel zo mooi was
en dat hij met mooie stenen en geschenken versierd was.
Maar Hij zei: "Er zal een tijd komen dat alles wat jullie daar zien, zal worden afgebroken.
Er zal geen steen van op de andere blijven staan."
Toen vroegen ze Hem: "Meester, wanneer zal dat gebeuren?
En waaraan zullen we kunnen zien dat het zover is?"
Jezus zei: "Let op dat jullie je door niemand laten bedriegen!
Want heel veel mensen zullen beweren dat ze van mij zijn.
Ze zullen zeggen: 'Ik ben het.' En: 'Het is zover!' Geloof hen niet.

Ook zullen jullie horen over oorlogen en onrust.
Word daar niet ongerust over.
Die dingen moeten eerst gebeuren.
Maar dat is nog niet meteen het einde."

Toen zei Hij tegen hen:
"Allerlei landen en volken zullen met elkaar oorlog voeren.
Er zullen op allerlei plaatsen zware aardbevingen zijn.
Er zullen nu hier, dan daar gevaarlijke ziekten en hongersnoden zijn.
Ook aan de hemel zullen vreselijke dingen te zien zijn.
Maar vóóordat dit allemaal gebeurt,
zullen de mensen jullie mishandelen,
vervolgen en gevangen zetten in de synagogen en gevangenissen.
Omdat jullie in Mij geloven, zullen ze jullie voor koningen en bestuurders slepen.
Zij zullen over jullie rechtspreken.

Dan zal het er voor jullie op aankomen getuigenis af te leggen.
Jullie zullen dan niet van tevoren moeten bedenken wat jullie zullen zeggen.
Want Ik zal jullie de woorden en de wijsheid wel geven.
En daar zullen jullie vijanden niets op weten te antwoorden.
Jullie zullen zelfs door je ouders en broers en familieleden en vrienden worden verraden.
En ze zullen sommigen van jullie doden.
Iedereen zal zich tegen jullie keren omdat jullie in Mij geloven.
Maar er zal nog geen haar van jullie hoofd verloren gaan.
Heb geduld en houd vol.

Homilie

B en Z,

Hetgeen in het evangelie van deze zondag door de evangelist Lukas beschreven wordt, is geschiedkundig exact te dateren.
De Joden waren in opstand gekomen tegen de romeinse bezetter.
De keizer zond zijn leger om orde op zaken te stellen.
Er volgde een bloedige en uitputtende strijd, die eindigde met de nederlaag van de joden, de inname van Jeruzalem, en de vernieling van de tempel.
Dit gebeurde op 29 en 30 augustus van het jaar 70, dus 40 jaar na de dood van Jezus.
Daarna volgde een bloedige vervolging van de joodse bevolking, maar vooral van de aanhangers van Jezus Christus.

Toen Lukas zijn evangelie schreef was dit allemaal reeds gebeurd.
En toch legt hij het hele verhaal in de mond van Jezus, als deed deze een voorspelling.
Maar eigenlijk ging het er Lukas om een boodschap mee te geven aan de christenen van die tijd.
Ik denk dat we die boodschap vooral mogen lezen in die paar zinnen: *het zal er voor jullie op aankomen getuigenis af te leggen.*
En direct daarop volgend: *Jullie zullen dan niet van tevoren moeten bedenken wat jullie zullen zeggen.*

Het advies dat Lukas aan zijn lezers wilde meegeven, was: als je moeilijke tijden doormaakt, moet je niet proberen te over-tuigen met woorden, het lukt je niet.
Je moet ge-tuigen. Dit is dat je het laat zien in je manier van leven.

Hij zat hiermee op dezelfde lijn als de apostel Jacobus, die in een brief schreef: als je je geloof niet in daden kunt laten zien, is je geloof zonder betekenis.

Het is inderdaad zo dat gebaren en daden sterker overkomen dan woorden.
Zeg bv. maar dat je niet moe bent, maar je staat te geeuwen, men gelooft je niet.
Zeg aan iemand maar dat je van hem/haar houdt, en je geeft hem/haar een lap rond de oren, men gelooft je niet.

Ja, als wat je zegt en wat je doet niet hetzelfde zijn, als wat je verkondigt niet gepaard gaat met je manier van leven, dan word je ongeloofwaardig.
Als je gaat betogen voor vrede, maar je doet niets om de ruzies met je familie of je burens bij te leggen. Dan luistert men niet naar je.

Erger is het nog wanneer je handelen niet alleen niet strookt met je woorden, maar er zelfs mee in tegenstelling is.

De Franse katholieke kerk is momenteel in zware crisis.
Deze week, wanneer de Franse bisschoppen juist samen waren in Lourdes, is aan het licht gekomen dat meerdere bisschoppen, en zelfs een kardinaal, seksueel misbruik hebben gepleegd.
Zij, de boegbeelden van de kerk, die in naam van Jezus' evangelie, de wereld oproepen tot respect voor de medemens, met voorkeur voor de zwaksten, treden hun principes schandelijk met de voeten.

Is het dan verwonderlijk dat meer en meer mensen hun vertrouwen in de kerk en zijn leiders verliezen, en afhaken?
Dat ze zeggen: 'luister maar naar hun woorden, maar kijk niet naar hun daden.'

Het zal vele jaren duren eer de Franse kerk dit vertrouwen weer kan opbouwen.

En er is maar één weg om daarin te slagen: getuigenis afleggen van Gods liefde, stoppen met mooie woorden te spreken, en zinvolle teksten te publiceren, maar door die liefde zichtbaar te maken, door het te doen.

Ik denk dat het daardoor is dat Paus Franciscus zo gewaardeerd en gerespecteerd wordt wereldwijd, ook bij wie niet of anders-gelovig is.
Hij roept niet alleen op om respect te hebben voor eenieders overtuiging, hij gaat broederlijk om met religieuze van alle mogelijke geloofsovertuigingen, zelfs met vrijzinnigen, zoals we deze week ook weer hebben kunnen zien bij zijn bezoek aan Bahrein.
Hij roept niet alleen op tot eenvoud en soberheid. Hij doet het ook: hij kleedt zich gewoon zonder de vroegere pauselijke ornamenten, hij verplaatst zich in een eenvoudige auto, hij woont in een sober appartement, en schuift op de middag gewoon aan in het zelfbedieningsrestaurant van het Vaticaan.
Hij roept niet alleen op tot zorg voor de armen. Hij doet er ook iets aan.
Hij laat in het Vaticaan voedselpakketten uitdelen aan kansarmen, hij stelt sanitaire faciliteiten ter beschikking van daklozen, hij gaat wereldwijd naar hen toe om hen de hand te reiken en voor hen te pleiten bij de politieke verantwoordelijken.
Hij roept steeds weer op om de armen niet in de steek te laten. Daartoe heeft hij vandaag, 13 november uitgeroepen tot Werelddag van de Armen, nu reeds voor de zesde maal.

Het moet hem ontzettend veel pijn doen te moeten vaststellen dat velen in de kerk voor hem wel applaudisseren, maar dat ze ondertussen hun zelfde leventje aanhouden: mensen die het goed bedoelen afstoten omdat ze niet kerkelijk zijn, er een luxueus en zorgeloos leventje op na houden, vasthouden aan de jarenlang opgebouwde rijkdommen, uit zelfbelang aarzelen om de politieke verantwoordelijken te bekritisieren wanneer zij een beleid voeren dat de armen steeds armen en de rijken steeds rijker maken.

Misschien is het het werk van de Geest, dat op vandaag in de kerk zoveel maskers afvallen, de veilige tempels worden afgebroken en de mooie woorden niet meer geloofd worden,

zodat er maar één opdracht overblijft: op een authentieke manier het evangelie beleven, geven van getuigenis.

Pierre Breyne

Wie wil reageren op deze homilie, kan dit doen via e-mail: pierre.breyne@outlook.com En daar krijg je een antwoord op.