

C Advent 4
M. Assumpta
22 december 2024

Eerste lezing (Micha 5,1-4a)
Lezing uit de profeet Micha

‘Jij, Betlehem, bent wel één van de kleinste dorpen in Juda,
maar bij jou zal geboren worden,
hij die de leider van Israël zal zijn.
Hij stamt uit een ver verleden,
uit lang vervlogen dagen.’
Zo heeft de Heer het gezegd.

Ja, het volk wordt nu nog aan zijn lot overgelaten.
Maar daar komt een einde aan.
Wanneer de vrouw, die zwanger is, haar kind zal baren,
dan zullen allen, die de ballingschap hebben overleefd,
terugkeren bij hun broeders in Israël.
Dan zal de nieuwe leider aantreden,
en in naam van God, de Heer, zal hij zijn als een herder voor het volk.
Gods glorie zal in hem zichtbaar zijn.
En de mensen zullen zich veilig weten,
omdat hij hun leider is.
Er zal vrede zijn.

Tweede lezing (Hebr 10,5-10)
Uit de brief aan de Hebreeën

Zusters en broeders,
Hoor hoe Jezus Christus tot God bidt.
Hij zegt:
‘God, Jij hebt van mij geen offergaven gevraagd.
Want brand- en reinigingsoffers doen je geen plezier.
Je hebt mij een menselijk lichaam gegeven.
En ik heb gezegd: Hier ben ik.
Zoals ook in de boeken geschreven staat:
als ik gekomen ben, is het om jouw wil te volbrengen.’

Je hebt het gehoord: hij begint met te zeggen:
‘brand- en reinigingsoffers kunnen je niet behagen.
die wil je niet.’
Hoewel er in de wet staat dat ze gebracht moeten worden.
Maar hij voegt eraan toe:
‘Hier ben Ik,
Ik ben gekomen om jouw wil te volbrengen’.
Jezus relativeert dus de oude wet,
en maakt Gods wil op een nieuwe manier kenbaar.
Daarvoor heeft hij zijn hele leven gegeven.

En als wij hem volgen zullen ook wij geheiligd worden,
voor eens en voor altijd.

Evangelie (Lk 1,39-45)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland,
naar een stad in Juda.

Zij ging het huis van Zacharias binnen en begroette Elisabeth.

Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde,
sprong het kind, dat ze droeg, op in haar schoot.

Elisabeth vol van Gods Geest,
riep uit:

'Van alle vrouwen ben jij de meest gezegende
en gezegend is ook de vrucht van je schoot.

Waarom heb ik het te danken

dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?

Zie, zodra ik je groet hoorde

sprong het kind van vreugde op in mijn schoot.'

Ja, zij mag zich zalig achten,
omdat zij erin gelooft
dat werkelijkheid zal worden,
wat haar namens de Heer toegezegd is.

Homilie

Z en B,

We hebben allen wel al eens gefascineerd gekeken naar een perpetuum mobile, je weet wel zo een toestel of installatie die steeds in beweging blijft en niet stilvalt zonder dat er energie wordt aan toegevoegd.

Het duurt soms een tijdje eer je merkt hoe het mechanisme in elkaar zit.

Maar als je het doorhebt zeg je: je moet er maar opkomen.

En je bewondert de creativiteit van de maker.

Want één iets is wel zeker: die beweging is er niet van zelf in gekomen. Iemand heeft het op gang gebracht, uit het niets. Maar eens in beweging ontstaat er actie en reactie, en blijft het verloop maar doorgaan.

De liefde onder de mensen is zo een perpetuum mobile.

Er is liefde en wederliefde, en dat maakt weer nieuwe liefdevolle relaties mogelijk.

Het is immers zo dat niemand gelukkig en volwaardig kan leven zonder geliefd te worden door anderen.

Liefde is als zuurstof, waarzonder we niet overleven. Net zoals we naar adem happen, verlangen we ernaar om graag gezien te worden.

Of omgekeerd, wie als kind niet de warmte heeft gekend van een liefdevolle thuis zal in zijn leven moeilijk liefde kunnen geven.

Zo heeft een paar jaar geleden de uit India afkomstige kinderpsychiater, van de K.U.Leuven, Binu Singh daarover een opmerkelijke oproep gelanceerd in het programma 'Alleen Elvis blijft bestaan' van Thomas Vanderveken.

Ze hield er een warm pleidooi voor dat jonge moeders in de duizend dagen voor en na de bevalling ruim de tijd zouden krijgen om aan hun kind een warme opvang te geven.

Dit zou – stelde ze – heel wat latere gedrags- en emotionele problemen voorkomen bij jongeren.

Liefde en wederliefde, het is de perpetuum mobile die het leven boeiend en zinvol maakt.

Maar ook deze is er niet vanzelf gekomen. Iemand heeft die hele beweging op gang gebracht.

Niet uit wederliefde, maar uit pure zelfvergeten liefde.

Dat is het wat de apostel Johannes schrijft: 'het zijn niet wij die God het eerst hebben liefgehad. Hij is het die van ons houdt en die ons zijn Zoon heeft gezonden.'

Z en B,

Dat is wat we binnen drie dagen zullen gedenken: Dat God in een mens – in Jezus van Nazareth – zijn liefde tot ons, zijn mensen, heeft laten zien. En ons een voorbeeld heeft gegeven van wat zelfvergeten liefde betekent.

Dit is duidelijk geworden in de absolute gegevenheid, waarmee Jezus in het leven stond.

Maar 'het' woord, waarmee hij dat duidelijk heeft gemaakt is een woord, dat tot dan toe in geen enkele andere godsdienst te vinden was, ook niet in het oude testament en de joodse bijbel, nl. heb je vijanden lief.

Je vijanden liefhebben is liefde in zijn zuiverste vorm. Want daar is helemaal geen sprake van wederliefde.

Mark Van de Voorde heeft een tijd geleden in een artikel de vraag gesteld: moet je christen zijn om een goed mens te zijn?

Zijn antwoord was: 'neen, maar het omgekeerde is wel waar. Je moet een goed mens worden als je christen wil zijn.

Goed zijn is voor de christen niet één van de vele mogelijke houdingen, het is zijn enige mogelijkheid om leerling van Jezus van Nazareth te zijn.'

En hij citeert Jezus aan het einde van de Bergrede: 'jullie zullen onverdeeld goed zijn, zoals jullie hemelse Vader onverdeeld goed is.'

We hoorden in de tweede lezing dat Jezus gezegd heeft: 'God wacht niet tot wij hem offers brengen. Maar dat we er zijn om zijn wil te volbrengen, om die perpetuum mobile van liefde verder te zetten en die niet te laten stilvallen.'

In een tijd waarin wraak en weerwraak de volkeren en de mensen tegen elkaar opzetten, en gepaard gaan met ongeziene wreedheden en oorlogsdreigingen, zijn er bewakers nodig bij de perpetuum mobile van de liefde, om te zorgen dat die niet wordt stilgelegd.

Dat is de kern van de boodschap waarmee dat kind in Betlehem onder ons is gekomen, zoals we ieder jaar herdenken op kerstmis: stop niet met elkander lief te hebben. En beperk je niet tot wie je sympathiek vindt. Ja, bemin zelfs je vijanden.' Dat is het wat God van zijn mensen verwacht.

Pierre Breyne

Wie wil reageren op deze homilie, kan dit doen via e-mail: pierre.breyne@outlook.com En daar krijg je een antwoord op.