

**Homilie voor de 34<sup>ste</sup> zondag door het jaar C, Christus Koning, in de kerk van  
O.L.Vrouw Ver-Assebroek, op 19-11-2022**

Lezingen: 2 Samuël 5,1-3; Kolossenzen 1,12-20; Lucas 23,35-43

Broeders en zusters,

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar worden wij uitgenodigd om Jezus Christus als onze koning te begroeten. In het stukje uit het Lucasevangelie dat we vandaag horen, wordt duidelijk wat voor koning Jezus eigenlijk was. Hij was geen koning of machthebber zoals we die vaak gewoon zijn: mensen die aan zichzelf denken, zichzelf verrijken, die hun macht misbruiken om hun onderdanen te onderdrukken of andere volkeren met brute middelen aan zich te onderwerpen, zoals vandaag niet ver van ons gebeurt.

Neen, Jezus is een koning van een heel andere signatuur. Laten we eens aandachtig kijken naar de scène die Lucas beschrijft over Jezus' levenseinde. Jezus is ter dood veroordeeld door de Romeinse overheden ofschoon hij geen kwaad heeft gedaan. Hij is een rechtvaardig, onschuldig man, die heel zijn leven geprobeerd heeft om aan zijn volksgenoten duidelijk te maken dat Jahwe, de God in wie ze geloven, een God van liefde is, en dat ze die liefde moeten trachten aan elkaar te betonen. En deze onschuldige rechtvaardige hangt nu aan het kruis als een grote misdadiger. Maar paradoxaal genoeg plaatsen de machthebbers van dat moment, de Romeinse bezetters, een opschrift boven zijn hoofd in Griekse, Romeinse en Hebreeuws letters met de woorden: "Dit is de koning der Joden". Wat een ironie: deze machteloze, gekruisigde man, wordt voor de hele wereld door dé grootmacht op aarde koning genoemd. Zij bedoelen het spottend, ze geloven het niet, want tot drie keer wordt tegen hem gezegd, "als gij de Messias zijt, d.w.z., de gezalfde koning, red dan jezelf!", eerst door de overheidspersonen, dan door de Romeinse soldaten, en ten slotte door een van de misdadigers die met Hem gekruisigd wordt. Ze kunnen niet begrijpen dat, wanneer Jezus een messiaanse koning zou zijn, hij zijn macht niet zou gebruiken om zijn eigen hachje te redden. Zo denken de meeste mensen: een machteloze man kan toch geen koning zijn. Als je wilt koning zijn, als je wilt heerser zijn over een land, dan moet je macht hebben.

Maar te midden die algemene ontkenning van Jezus' koningschap is er toch één persoon die deze gekruisigde Jezus als koning erkent, de tweede misdadiger die naast Hem aan een kruis hangt. Hij berispt en straft de eerste misdadiger af, die Jezus bespot had, en zegt tegen hem: "Heb je dan geen vrees voor God terwijl je hetzelfde vonnis als die man ondergaat, met name de kruisdood? Wij ondergaan dat vonnis terecht, want we hebben het door onze daden verdiend! Maar deze man die hier naast ons hangt, die heeft niets verkeerd gedaan." En na deze erkenning van Jezus' onschuld, richt de 'goede moordenaar' zich tot Jezus als en zegt Hem: "Jezus, denk aan mij wanneer Gij in uw koninkrijk gekomen zijt". Dat betekent dat hij Jezus als 'koning' erkent, ondanks de schijn van het tegendeel. En Jezus antwoordt positief: "Voorwaar ik zeg je: vandaag nog zul je met Mij zijn in het paradijs". De goede moordenaar vraagt niet aan Jezus dat hij zichzelf zou redden, maar hij gelooft dat de koning Jezus de macht heeft om anderen te redden, en Jezus belooft hem inderdaad dat hij hem zal redden uit de dood en overbrengen naar het paradijs, zijn hemelse koninkrijk.

Met heel deze scène wil Lucas zeggen: ondanks de schijn van het tegendeel is Jezus echt een koning. Hangend aan het kruis lijkt hij volstrekt machteloos, maar Hij gebruikt zijn macht niet om zichzelf te redden, maar om iemand anders, de goede moordenaar, te redden. Zijn koningschap is van een gans andere aard dan wat we gewoon zijn.

Hier is van toepassing wat in de tweede lezing gezegd wordt: “Hij, dat is God de Vader, heeft ons ontrukkt aan het domein van de duisternis en overgebracht naar het *koninkrijk* van zijn geliefde Zoon. In hem is onze bevrijding verzekerd en zijn onze zonden vergeven” (Kol 1,13). Dat is wat er gebeurd is met de goede moordenaar: hij werd ontrukkt aan het domein van de duisternis en overgebracht naar het paradijs, het koninkrijk van Gods geliefde Zoon. In en door Jezus werd de goede moordenaar bevrijd en van zijn zonden vergeven. En als we daarvoor open staan, kan dat ook met “ons” gebeuren: God kan ons ook ontrukken aan het domein van de duisternis waarin wij ons soms bevinden en Hij kan ons overbrengen naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon Jezus, niet alleen later, na onze dood, maar nu reeds, vandaag, doordat we bevrijd worden van alles wat ons leven duister maakt, de zonde en de dood.

Als koning is Jezus onze bevrijder. Wat bevrijding betekent en welke vreugde dat brengt hebben we de voorbije dagen op de TV gezien, toen ons beelden werden getoond van de bevrijding van de stad Cherson in Oekraïne, die na 8 maanden Russische onderdrukking werd bevrijd. Christus Jezus koning is ook een bevrijder. Hij bevrijdt ons van alles wat ons minder mens maakt. Hij bevrijdt ons uiteindelijk van zonde, ziekte en dood. En dat schenkt ons diepe vreugde. Een christen is een vreugdvolle mens omdat hij een bevrijde mens is. Bevrijd door onze Redder Jezus.

Trouwens, volgens de tweede lezing heeft Jezus’ bevrijdende koningschap niet alleen betrekking op ons mensen, maar het strekt zich veel verder uit over de kerk en zelfs over het heelal. Luister maar wat Paulus daarover zegt in de Kolossenzenbrief:

“Hij, dat is Jezus, is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want in Hem is alles geschapen in de hemelen en op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare”. Hij is dus ook koning over het heelal, over de hele schepping. Als schepper is Jezus Christus Heer en meester, koning over de schepping, niet wij. Wij zijn slechts beheerders van de schepping. Wij moeten zorg dragen voor de schepping en de aarde niet kapot maken door ons onverantwoord gedrag.

En verder zegt Paulus: “Hij, Jezus, is ook het hoofd van het lichaam dat de Kerk is. Hij is de oorsprong, de eerste die van de dood is opgestaan om in alles de hoogste te zijn, Hij alleen”. Jezus is dus ook koning over de Kerk, niet de paus of de bisschoppen. Die zijn slechts beheerders over de Kerk. Ze mogen hun macht niet gebruiken om zichzelf te dienen, maar om het volk te dienen. Want de enige machthebber over de Kerk is Jezus, Hij die niet kwam om gediend te worden, maar om te dienen.

Broeders en zusters, Jezus is werkelijk koning, maar dan een dienende, lijdende én bevrijdende koning. Hij nodigt ons uit om als dienende, bevrijdende mensen in het leven te staan, niet als mensen die uit zijn op macht en eigendienst. Amen.

*Adelbert Denaux, pr.*