

Coronaprikje bij Pasen

Ontreddering

“Zij hebben de Heer uit het graf weggenomen
en wij weten niet waar ze Hem hebben neergelegd.”

Alsof het allemaal nog niet erg genoeg was.

Stel u de ontreddering en de paniek voor
als de vrouwen met dit nieuws bij de leerlingen komen.

Dagelijks krijgen mensen slechtnieuwsmeldingen.

Telkens opnieuw een donderslag bij heldere hemel.

Veel vragen, weinig antwoorden.

Maar dan is er die ontmoeting.

“Wat zoekt ge de Levende bij de doden.”

Het is de eerste van vele hoopgevende ontmoetingen.

“Wij hebben de Heer gezien”, klinkt er dan.

God is mensen nabij in ontmoetingen,
in troostende woorden, in begrijpende blikken.

Zo kunnen we ervaren dat Hij leeft.

Jezus Christus is verrezen.

Alleluia.

Luc Beeldens