

Coronaprikje bij paaszaterdag

Door de leegte loopt een weg

Om drie uur valt de duisternis over het land.
Jezus van Nazaret sterft als een misdadiger
aan een kruis.

Jozef van Arimatea
legt Hem in een rotsgraf.
Het verhaal van de Nazarener
loopt dood.

Heeft God zich dan vergist?

Uren van leegte en duisternis volgen.
Hoop en vertrouwen zijn de bodem ingeslagen.
Op *Stille Zaterdag* voelen de leerlingen zich
bedrogen, gekwetst, verlaten,
moe en terneergedrukt.
Een tunnel zonder perspectief.

Tot 's avonds een kleine vonk van hoop
voorzichtig ontvlamt
en zich als een lopend vuurtje verbreidt.
Die God die mensen schiep en nabij was
bij de doortocht van het water van de dood,
kàn ook nu niet aan de zijlaan staan.

Hij laat Jezus van Nazaret niet los.
De vrouwen zijn er heilig van overtuigd:
het graf is wel degelijk leeg,
maar Hij leeft. Alleluia!
Daaraan mogen we ons – goddank –
vastklampen
in de grootste wanhoop.

God heeft zich niet vergist.

Mia Verbanck