



Coronaprikje bij zondag 11 juli 2021

Goede reis!

Het botst in de eerste lezing tussen twee types mensen in dienst van God:

Amasja, priester van de gevestigde orde in het Noordrijk, zet de profeet Amos buiten.

Amos, een eenvoudige veeteler en vijgenkweker, is de échte woordvoerder van God,

In het evangelie zendt Jezus de leerlingen twee aan twee uit.

Ze mogen niets meenemen op hun reis.

Geen brood, geen tas en geen geld, alleen een stok.

Ze vertellen over Jezus en doen goed waar ze kunnen.

Binnenkort vertrekken wij misschien ook op reis.

Wat nemen wij mee, buiten ons inentingsbewijs?

Voelen we ons vrij en beschikbaar zoals de leerlingen?

Spreeken we vrijuit en ongehinderd zoals Amos?

Of voelen we ons gebonden door allerlei voorschriften en heersers zoals Amasja?

Door wie laten we ons leiden?

Mia Verbanck